

30 januari

## **H. Mutien-Marie Wiaux, kloosterling**

Louis-Joseph Wiaux werd geboren in Mellet, in het bisdom Doornik, op 20 maart 1841. Hij werd broeder van de Christelijke Scholen en nam de naam aan van Mutien-Marie. Gedurende meer dan vijftig jaar wijdde hij zich met grote ijver aan de opvoeding van kinderen. Voor zijn leerlingen, hun ouders en zijn medebroeders was hij een toonbeeld van deugd. Hij muntte vooral uit in geduld, gehoorzaamheid en regelmaat. Hij had een grote verering voor de eucharistie en voor de Heilige Maagd Maria. Hij overleed in Malonne op 30 januari 1917. Hij werd heilig verklaard door paus Johannes-Paulus II op 10 december 1989.

### **Antifoon bij de intrede**

Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen.  
Want aan hen die zijn zoals zij behoort het koninkrijk Gods, zegt de Heer. (Mc 10, 14)

### **Collectagebed**

Heer, onze God,  
Gij hebt de heilige Mutien-Marie  
gevormd tot een echte christelijke opvoeder van de jeugd,  
en hem bezielde  
met een geest van zachtheid en godsvrucht.

Geef dat wij,  
door zijn voorspraak en naar zijn voorbeeld,  
er altijd op bedacht zijn  
om door onze liefde  
onze broeders en zusters voor Christus te winnen.  
Hij die met U leeft.

### **Gebet over de gaven**

Aanvaard, Heer, de offergaven van uw volk,  
bij de viering van de heilige Mutien-Marie.  
Geef dat wij door de deelname aan dit offer  
in ons leven de kracht uitstralen van uw liefde.  
Door Christus onze Heer.

### **Antifoon bij de communie**

Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,  
zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan,  
zegt de Heer (Mt 18, 3).

### **Gebed na de communie**

Help ons door deze heilige maaltijd, Heer,  
zodat wij, naar het voorbeeld van de heilige Mutien-Marie,  
door onze gedachten en onze werken getuigen  
van het licht van uw waarheid  
en van de liefde jegens onze broeders en zusters.  
Door Christus onze Heer.