

Jaar A - Jezus! Samen op weg



Op weg met God. Met wie???

BIJEENKOMST 2
WERKBLAD VOOR DE OUDERS

UIT DE BIJBEL - OPTIE 1: GOD ALS TOCHTGENOOT VOOR ZIJN VOLK IN DE WOESTIJN - EXODUS 15-40

God riep Mozes, een verre nakomeling van Abraham uit de stam van Levi, om met de hulp van zijn broer Aäron de Israëlieten te bevrijden uit Egypte waar ze als slaven behandeld werden. Dat lukte en nadat ze met Gods hulp door de Rietzee waren getrokken, stapten ze de woestijn van Sur in. Na enkele dagen kregen ze echter dorst, en ze begonnen te klagen. Daarop vonden ze een waterbron, en dankzij God konden ze van het water drinken.

In de woestijn van Sin kloegen de Israëlieten weer: ze kregen honger, en hadden er al spijt van dat ze uit Egypte waren weggegaan: daar kregen ze tenminste eten! Maar ook nu hielp God hen: eerst schonk Hij hen vogels om te eten, en dan ook 'manna', een soort brood in witte korrels, zoet als honingkoek. Later mopperde het volk van Israël nogmaals, want ze hadden opnieuw dorst. En weer schonk God hen water om te drinken. Hij hielp hen zelfs om Amalek, een goedbepalende vijand, te verslaan.

De Israëlieten bleven, allemaal samen, op weg gaan, en God bleef met hen mee gaan. Drie maanden na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de Sinaïwoestijn. Daar verscheen God op de Sinaïberg aan Mozes. Hij gaf hem tien geboden en nog een heleboel andere regels mee, een verbond, zodat de Israëlieten en God in vrede met elkaar konden leven: als Zijn volk deze regels volgde, dan zou Hij hen en hun nakomelingen zegenen en brengen naar het beloofde land, een groot en goed land 'van melk en honing'. Daar woonden op dat moment al heel wat andere volkeren, maar die zouden Gods volk gehoorzamen eens het daar aangekomen was.

In die tien geboden stond dat je je vader en moeder moest eren, dat je niet mocht stelen of liegen en ook niet jaloers zijn op het geluk van anderen. Andere regels vertelden hoe de Israëlieten God moesten eren, hoe ze moesten omgaan met hun slaven en hun medemensen en hoe ze vreemdelingen en mensen die hulp nodig hadden goed moesten behandelen. Toen Mozes de geboden had uitgelegd aan de Israëlieten, beloofden ze om die geboden te onderhouden. Daarop trok Mozes opnieuw de berg op, waar hij nog eens 40 dagen verbleef en van God allerlei opdrachten kreeg. Eén daarvan was om een ark, een soort schip, te bouwen, waarin twee stenen tafelen met Gods geboden konden bewaard worden.

Toen Mozes opnieuw afdaalde van de berg, zag hij dat Aäron en de Israëlieten een gouden beeld van een stier hadden gemaakt: een nieuwe god aan wie ze offers brachten omdat ze dachten dat Mozes niet meer zou terugkeren. Mozes was daar erg kwaad om; God had hen al zoveel gegeven,

LEVI

Levi was één van 12 zonen van Jacob. De 12 stammen van het volk van Israël zijn genoemd naar hun namen.

10 LEEFREGELS

- Vereer geen andere goden dan God
- Misbruik de naam van God niet
- De 7de dag is een rustdag die gewijd is aan God
- Toon eerbied voor uw vader en moeder
- Moord niet
- Pleeg geen overspel
- Steel niet
- Leg geen valse getuigenissen af
- Zet uw zinnen niet op de vrouw of de onderdanen van een ander
- Wees niet jaloers op het bezit van iemand anders

EEN STIER

Aäron maakte het **beeld van een (gouden) stier**, en de keuze voor dat dier was niet toevallig: in de tijd van de Bijbel werden stieren in de landen rond Israël vaak als goden vereerd, ook in Egypte, waar de Israëlieten gewoond hadden. De stier is het symbool van vruchtbaarheid: het volk moest overleven in barre omstandigheden en kindersterfte was ongetwijfeld enorm.



Jaar A - Jezus! Samen op weg

TABERNAKEL

In het Bijbelverhaal is ook sprake van een ark, een kist, een tent van het verbond, in het Latijn **tabernaculum**: God reist met Zijn volk mee in de tent met de stenen tafelen. Diezelfde idee vinden we ook terug in het 'tabernakel' in onze kerken: Christus is er aanwezig, Hij blijft bij ons.

Hij had al zoveel geduld met hen gehad, waarom vertrouwden ze Hem nu nog altijd niet... Mozes smeedt zelfs de twee stenen tafelen die hij van God gekregen had stuk, en God strafte de Israëlieten. Uiteindelijk maakte God twee nieuwe tafelen, en vertelde Mozes aan de Israëlieten over alle regels die God hem op de Sinaïberg had gegeven. Ditmaal volgden zij de geboden wel. Daarom beschouwde God hen opnieuw als Zijn Heilig volk: Hij leidde hen door de woestijn, veertig jaar lang. De stenen tafelen reisden met hen mee in een mooie kist, die werd gezet in de tent waarin God woonde. Uiteindelijk kwamen de Israëlieten aan in het land dat God hen beloofd had.

Mozes kreeg dat land jammer genoeg enkel van op verre afstand te zien, voor hij stierf. Hij was de boodschapper van een God die steeds opnieuw gelooft in mensen, wat ze ook doen en hoe ze zich ook gedragen tegenover Hem. Terwijl alle Israëlieten als één volk door de woestijn trokken, ging God met hen mee en zorgde Hij voor hen.

De Willibrordvertaling © Katholieke Bijbelstichting, Breda

Vragen ter overweging

De Israëlieten klagen als het niet goed gaat, en hebben het gevoel dat God hen in de steek heeft gelaten.

- Op welke momenten van je leven heb jij tegenslagen gekend?
- Stond je toen alleen, of werd je goed omringd?
- Had je ooit het gevoel dat God je verlaten had?
- En kwam Hij nadien dan nog tevoorschijn, of niet meer?

In het verhaal van de doortocht is heel vaak sprake van geboden en regels. Veel mensen denken hier onmiddellijk aan als het over God en de kerk gaat: opdrachten en verplichtingen.

- Wat denk je daarvan? Is dat bij jou ook zo? Of heb je ervaren dat God ook klaar staat voor mensen, dat ze ook op Hem kunnen rekenen?

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Vicariaat Brussel
Dienst Verkondigen en Vieren
Vlasfabriekstraat 14
1060 Brussel
Tel. 05 533 29 34
E-mail: wim.catechese@skynet.be



UIT DE BIJBEL - OPTIE 2: GOD HERINNERT ZIJN VOLK AAN DE DOORTOCHT DOOR DE WOESTIJN DEUTERONOMIUM 8, 1-20

Alle geboden die ik u heden voorhoud, moet u nauwgezet volbrengen. Dan zult u leven, talrijk worden en bezit gaan nemen van het land dat de HEER uw vaders onder ede beloofd heeft. Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar die de HEER uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen: Hij wilde zien of u zijn geboden zou onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven dat u noch uw vaders ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de HEER komt. De kleren aan uw lichaam zijn niet versleten en uw voeten zijn niet gezwollen, al die veertig jaar. Besef dat de HEER uw God u heeft opgevoed zoals een man zijn eigen zoon opvoedt, en dat u de geboden van de HEER uw God moet onderhouden door zijn wegen te gaan en Hem te vrezen.

Voorwaar, de HEER uw God brengt u in een heerlijk land, een land met beken vol water, met bronnen en stromen die op de bergen en in de dalen ontspringen, een land met tarwe, gerst, wijnstokken, vijgen en granaatappels, een land met vette olijven en honing, een land waar u niet zuinig hoeft te zijn met brood en waar het u aan niets ontbreekt, een land waar ijzer zit in het gesteente en waar men koper delft uit de bergen. Maar als u daar volop te eten hebt, prijs dan de HEER uw God om het heerlijke land dat Hij u schonk. Zorg dat u de HEER uw God niet vergeet, en zijn geboden, voorschriften en bepalingen, die ik u vandaag opleg, niet vergeet na te leven. En wanneer u volop gegeten hebt, mooie huizen hebt gebouwd, veel runderen en schapen krijgt, uw zilver en goud zich ophoopt, zodat al uw bezittingen toenemen, laat dan uw hart niet hoogmoedig worden, zodat u de HEER uw God vergeet, die u uit Egypte, dat slavenhuis, heeft geleid, die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft gevoerd, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen, en u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaders nooit hadden gezien. Hij heeft u vernederd en op de proef gesteld, om u ten slotte wel te doen. En mocht de gedachte bij u opkomen: "Met mijn eigen kracht en met mijn sterke hand heb ik deze rijkdom verworven", bedenk dan dat het de HEER uw God is die u kracht geeft om rijkdom te verwerven, omdat Hij zich tot op de dag van vandaag aan het verbond houdt, dat Hij uw vaders onder ede heeft beloofd. En als u de HEER uw God vergeet, achter andere goden aanloopt, hen vereert en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zult omkomen. Zoals de HEER de volken voor u heeft doen omkomen, zo zult ook u omkomen, omdat u niet naar de HEER uw God hebt geluisterd.



Jaar A - Jezus! Samen op weg

Vragen ter overweging

In de hervertelling van het Exodusverhaal worden enkele geboden van God vernoemd.

- Vind je die ook belangrijk?
- Vind je sommige geboden belangrijker dan andere?
- Hoe probeer jij ze, ook als je niet meteen in God gelooft, deze geboden in jouw leven waar te maken?

Een gebed schrijven

Schrijf hier op wat jij tegen God wil zeggen

- Dankjewel, God, voor...

.....
.....

- God, sorry voor...

.....
.....

- God, ik zou graag willen dat...

.....
.....

Mijn 'doe-kaartje'

Voor welke mensen wil ik mij inzetten?

.....
.....

Bespreek dit engagement met uw partner

Hoe zal ik dat doen?

.....
.....
.....