

Jaar A - Jezus! Samen op weg



Jezus ontmoeten verandert iets in je leven

BIJEENKOMST 4
WERKBLAD VOOR VOLWASSENEN

UITKIJKEN NAAR JEZUS - LUCAS 19, 1-10

[1] Hij kwam in Jericho en trok door de stad. [2] Daar was een man die Zacheüs heette. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. [3] Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was, maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa, want hij was klein van stuk. [4] Daarom rende hij vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om Hem te zien te krijgen, want Hij zou daar voorbijkomen. [5] Toen Jezus bij die plek kwam, keek Hij omhoog en zei tegen hem: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden; vandaag moet ik in uw huis verblijven.' [6] Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde. [7] Iedereen die het zag sprak er schande van. 'Hij neemt zijn intrek bij een zondaar', zeiden ze. [8] Zacheüs richtte zich tot de Heer. 'Heer,' zei hij, 'hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.' [9] Jezus zei tegen hem: 'Vandaag is er redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon van Abraham. [10] De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is.'

De Willibrordvertaling © Katholieke Bijbelstichting, Breda

Bespreking

- In wie herken jij je best in dit verhaal? Zacheüs? De omstanders? Of allebei?
- Wat zou Zacheüs gedreven hebben om Jezus absoluut te willen zien? Voel jij soms het verlangen om Jezus beter te leren kennen?
- Alle mensen noemen Zacheüs een zondaar, maar onmiddellijk daarop blijkt dat ook hij kan veranderen: 'Hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.' Heb jij persoonlijk, in je eigen leven, ook al ervaren dat dingen die verkeerd zijn niet altijd het laatste woord hebben? Dat verandering mogelijk is?
- Op het einde van dit verhaal omschrijft Jezus Zijn missie: 'De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is.' Wat roept dit bij jou op?