

Jaar A - Jezus! Samen op weg



Rust in de storm

BIJEENKOMST 6
WERKBLAD VOOR DE KINDEREN

UIT DE BIJBEL DE STORM OP HET MEER - LUCAS 8, 22-35

[22] Op een dag stapte Hij met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen: 'Laten we naar de overkant van het meer gaan.' Ze staken van wal, [23] en tijdens de overtocht viel Hij in slaap. Toen barstte er op het meer een storm los. De boot maakte water en zij raakten in nood. [24] Ze maakten Hem wakker en riepen: 'Meester, Meester! Wij vergaan!' Hij stond op en bestrafte de wind en het woeste water. Ze bedaarden, en het werd stil. [25] Hij zei: 'Waar is jullie vertrouwen?' Met schrik en verbazing zeiden ze tegen elkaar: 'Wie is dat toch, dat zelfs wind en water naar zijn bevelen luisteren?'



VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Vicariaat Brussel
Dienst Verkondigen en Vieren
Vlasfabriekstraat 14
1060 Brussel
Tel. 02 533 29 34
E-mail: wim.catechese@skynet.be



Jaar A - Jezus! Samen op weg

Rust in de storm

VRAAGJES BIJ DIT BIJBELVERHAAL

- Waarom zijn de leerlingen zo bang ?

.....

.....

- Wat vindt Jezus daarvan? Waarom?

.....

.....

- Wat doet Jezus? Wat vind je daarvan?

.....

.....

- Wanneer heb jij je al eens gevoeld zoals de leerlingen tijdens de storm?

.....

.....

- Wanneer was je bang of zenuwchtig?

.....

.....

- Wat heeft jou toen geholpen om rustig te worden?

.....

.....

- Hoe zou Jezus mij kunnen helpen om niet meer angstig of kwaad te zijn?

.....

.....

-
- Wanneer heb je gezien dat iemand anders (een vriendje, een broer of zus, je ouders) een storm doormaakte, bang of zenuwchtig was?

.....

.....

- (Hoe) heb je hem of haar kunnen helpen?

.....

.....

- Speelde Jezus daarin een rol? Zou Hij in de toekomst daarin een rol kunnen spelen?

.....