

# Jaar A - Jezus! Samen op weg



## Mensen vol vuur

**BIJEENKOMST 8**  
WERKBLAD VOOR DE KINDEREN

### UIT DE BIJBEL PINKSTEREN - HANDELINGEN 2, 1-13

[1] Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. [2] Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. [3] Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. [4] Zij raakten allen vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.

[5] Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. [6] Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. [7] Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: 'Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! [8] Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? [9] Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, [10] Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, [11] Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.' [12] Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: 'Wat heeft dit te betekenen?' [13] Maar anderen zeiden spottend: 'Ze zitten vol wijn.'

#### VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Vicariaat Brussel  
Dienst Verkondigen en Vieren  
Vlasfabriekstraat 14  
1060 Brussel  
Tel. 02 533 29 34  
E-mail: [wim.catechese@skynet.be](mailto:wim.catechese@skynet.be)



## Jaar A - Jezus! Samen op weg

---

Mensen vol vuur

