

27 februari

**Z. Maria van Jezus**, maagd

Antwerpen: gedachtenis\*

De Zalige Maria van Jezus Deluil-Martiny werd geboren te Marseille op 28 mei 1841. Met de hulp van een vroom prelaat richtte zij in 1873 te Berchem-Antwerpen het instituut op van de Dochters van het Heilig Hart van Jezus, met als voornaamste bedoeling de aanbidding van het heilig Sacrament, het eerherstel en de geestelijke bijstand voor priesters in hun apostolaat.

Op 27 februari 1884 viel zij onder de kogels van een anarchist in de tuin van haar klooster te Marseille. Zij schonk haar moordenaar nog vergiffenis. Op 22 oktober 1989 werd zij door paus Johannes-Paulus 11 zalig verklaard. Haar lichaam rust in de basiliek te Berchem-Antwerpen.

*Gemeenschappelijke teksten voor maagden, nr. 36-38, weekdagmissaal 1993, blz. 770 e.v.*

### **Openingsgebed**

God, Gij hebt in de zalige Maria een vurige liefde opgewekt  
voor het Heilig Hart van Jezus,  
tot uitboeting van alle zondesschuld.  
Wij vragen U op haar voorspraak  
dat Gij ons naar hart en geest vernieuwt  
en ons uit diezelfde bron  
de gave laat putten van uw barmhartigheid  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst  
in de eenheid van de Heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen.

*Waar deze vrije gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de schriftlezingen uit het gemeenschappelijke van de maagden.*

*Bijvoorbeeld:*

Eerste lezing: Hooglied 8, 6-7 (lectionarium IV, blz. 267)

Antwoordpsalm: Volk van God, loof de naam des Heren (lectionarium IV, blz. 419)

Tweede lezing: 1 Kor. 7, 25-35 (lectionarium IV, blz. 271)

Evangelie: Mt. 25,1-13 (lectionarium IV, blz. 274)