

22 mei

**H. Rita van Cassia**, kloosterlinge

gedachtenis\*

Rita leefde in Umbrië in de vijftiende eeuw. Eerst was zij met een gewelddadige man getrouwd, wiens gedrag ze geduldig verdroeg en die ze met God verzoende. Na het verlies van haar man en kinderen trad ze in bij de slotzusters Augustinessen in Cassia. Tijdens haar veertig jaar kloosterleven was ze een voorbeeld van geduld en boetvaardigheid. Ze stierf vóór het jaar 1457. Ze toont een innige liefde voor de gekruisigde Christus. In een visioen ontvangt ze de doornen van de doornenkroon. Ze kreeg de titel -heilige van het onmogelijke

*Gemeenschappelijke teksten voor kloosterlingen, nr. 46-47, wekdagmissaal 1993, blz. 781-783.*

### **Collectagebed**

Heer,  
wij vragen U,  
verleen ons de wijsheid van het kruis en de kracht  
die Gij de heilige Rita hebt geschonken.  
Laat ons bij tegenspoed met Christus mee lijden  
opdat wij inniger deel krijgen aan zijn paasmysterie.  
Die met U.

*Waar deze vrije gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de schriftlezingen:*

Eerste lezing: Fil., 4-9 (lectionarium IV, blz. 464)

Antwoordsalm: Ps 1, 1-2.-3.4 en 6 (lectionarium IV, blz. 452)

Alleluia: Mt. 11, 28 (lectionarium IV, blz. 193)

Evangelie: Lc. 6, 27-38, (lectionarium IV, blz. 490)