

10 juni

**Z. Edward Poppe**, priester

Gent: gedachtenis  
Andere bisdommen: gedachtenis\*

Edward Poppe werd te Temse geboren op 18 december 1890. Hij was na zijn priesterwijding onderpastoor in de St. Coletaparochie van Gent, maar verhuisd later om gezondheidsredenen naar Moerzeke waar hij rector wordt van het klooster. In 1922 wordt hij geestelijk begeleider van de seminaristen in legerdienst te Leopoldsburg. Hij is op 1924 te Moerzeke overleden. Poppe liet zich opmerken door zijn grote liefde voor de armen en zijn zorg voor de geloofsopvoeding van de kinderen. Hij staat aan de wieg van de Eucharistische Kruistocht.

*Gemeenschappelijke teksten voor pastores, nr. 26, weekdagmissaal 1993, blz. 756.*

### **Collectagebed**

Heer God,  
uw zalige priester Edward  
heeft zich geheel aan U gegeven.  
Met al zijn krachten heeft hij ernaar gestreefd,  
ook in de kleinste dingen, te beantwoorden aan uw wil,  
die hem zo lief en heilig was.  
Wij bidden U,  
ontsteek in ons dat vuur van uw liefde.  
Geef dat ook wij in deze tijd,  
met geestdrift en vertrouwend op Maria's hulp,  
het evangelie verkondigen  
en de geloofsopvoeding van uw volk ter harte nemen.  
Door onze Heer.

*Waar deze gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, kiest men de schriftlezingen uit de keuze voor pastores (lectionarium IV, blz. 359-399)*

*Bijvoorbeeld:*

Eerste lezing: Jer. 1, 4-9 (lectionarium IV, blz. 367)

Antwoordsalm: Ps. 40 (39), 2 en 4ab, 7-8, 9, 10 (lectionarium IV, blz. 364)

Alleluia: Joh. 10, 14 (lectionarium IV, blz. 387)

Evangelie: Mt. 9, 35-38 (lectionarium IV, blz. 387)

### **Lezingendienst**

Tweede lezing

Uit een conferentie van priester Edward Poppe te Leopoldsburg (1923), "Over de trouw aan het Kruis".

"In cruce Salus" - Ons heil is in het kruis gelegen ...

Jezus, de Hogepriester, kwam de wereld verlossen en de Kerk heiligen.

Hij PREEKTE. De apostelen hadden Hem als leermeester en predikant. Dagelijks woonden zij zijn geestelijk conferenties bij, maar na drie seminarie waren zij heilig noch volmaakt. Zij gehoorzaamden niet aan het evangelie. Predicatie alleen redt de zielen niet.

Jezus BAD. Na zijn predicatie bracht Hij de nacht door in gebed voor God. Toch zijn de apostelen, die herhaaldelijk getuigen waren van dit gebed, niet echt bekeerd tot heiligheid door dit voorbeeld van godsdienstigheid.

Jezus ging voor met zijn VOLMAAKT VOORBEELD. De joden en apostelen zagen voortdurend hoe Christus zelf de gepredikte leer uitstraalde als het levend voorbeeld van het Evangelie. Zij zagen voor hun ogen zijn volmaakte nederigheid, zijn hoogste dienstvaardigheid, zijn ongehoorde liefde, zijn zachtmoedigheid en sterkte. En toch, na drie jaar predicatie en goed voorbeeld, gaven zij het op, en sloegen op de vlucht. Maar wanneer Jezus verheven was geworden OP HET KRUIS, aan handen en voeten vastgespijkerd als een martelaar, wanneer Hij uit zijn doorboorde hart zijn bloed had vergoten en innerlijk zowel als uiterlijk door allen was verlaten, pas dan trok Hij allen tot zich en verloste hen door zijn bloed. Wanneer Hij daar roerloos hing en als onmachtig, als een worm en geen mens, wanneer Hij als priester ook slachtoffer was geworden, pas dan werd Hij ook onze Verlosser.

Zonder bloed is er geen verlossing (Vgl. Hebr. 9, 22).

Daar is het geheim van de heiligheid, het geheim van het welslagen in het apostolaat. Wij die nog geen kruisen te dragen kregen, weten toch al dat onze weg veiliger is en dat hij de allerbeste is om de vruchtbaarheid van ons apostolaat voor te bereiden. Het kruis is de beste boodschapper van welslagen in het apostolaat. Een kruis dat met getrouwheid wordt gedragen, heiligt ons (Navolging, Bk. 11 Hfdst. 12).

Als ge getrouw zijt aan de genade, zult gij krachtadig, maar ook zeer troostvol de Calvarieberg bestijgen. Het juk van Christus is zacht (Vgl. Mat. 11, 30): Het kruis van de priester is zacht. Aanhoor Christus die zegt: *õWie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen en zijn kruis opnemenö* (Mt. 16, 24). Wees niet bang voor het gewicht van het kruis. De last van Christus is zacht, maar niettemin is het een last. In het kruis vindt men vrede, omdat het orde brengt. Niemand kan dat uitleggen, maar het is zó. Het kruis brengt zielenrust met betrekking tot het priesterschap: het is vrede op de weg naar heiligheid.

### **Beurtzang**

Vgl. Gal. 6, 4; Hebr. 2, 9

Wij roemen in het kruis van onze heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en onze verrijzenis, door Hem zijn wij verlost en bevrijd.

Omdat Hij de dood heeft verduurd, is Hij nu met luister en eer gekroond.

Door Hem zijn wij verlost en bevrijd.