

20 juli

H. Apollinaris, bisschop en martelaar

gedachtenis*

Volgens de overlevering heeft de heilige Apollinaris, vermoedelijk aan het einde van de tweede eeuw, de Kerk van Classe nabij Ravenna als bisschop geleid. Hij verbreidde de onpeilbare rijkdom van Christus onder de heidenvolken. Hij stierf als martelaar op 23 juli.

Gemeenschappelijke teksten voor één martelaar, nr. 14-15 of 18 (paastijd), weekdagmissaal 1993, blz. 742-744 of 747.

Collectagebed

Heer onze God,
leid uw gelovigen op de weg van het eeuwig heil
die de heilige bisschop Appolinaris
door zijn leer en marteldood heeft aangewezen.
Laat ons op zijn voorspraak
zo volharden in uw geboden
dat wij met hem de bekroning mogen vinden.
Door onze Heer.

Waar deze vrije gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de schriftlezingen:

Eerste lezing: Ez. 34, 11-16 (lectionarium IV, blz. 370)

Antwoordpsalm: Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6 (lectionarium IV, blz. 371)

Alleluia: Vgl. Joh. 10, 14-15 (Ik ben de goede herder en Ik geef mijn leven voor de schapen)

Evangelie: Joh. 10, 11-18 (lectionarium I, nr. 199a, blz. 358)