

23 juli

H. Birgitta, kloosterlinge
Patrones van Europa

Feest

Birgitta werd in 1303 in Zweden geboren. Zij huwde en werd moeder van acht kinderen, die zij uitstekend opvoedde. Na de dood van haar man ontving zij openbaringen over het lijden van Christus, waaraan zij met heel haar wezen deelnam. Ze stichtte een religieuze orde en bracht de laatste drieëntwintig jaren van haar leven te Rome door, waar zij leefde in armoede en gebed. Zij overleed er in 1373.

Op 1 oktober 1999 heeft Paus Johannes-Paulus II haar samen met de H. Catharina van Siëna en de H. Teresia Benedicta van het kruis (Edith Stein) tot vrouwelijke patronen van Europa uitgeroepen.

Antifoon bij de intrede

Laat nu ons hart vol vreugde zijn:
wij vieren de feestdag van de heilige Birgitta.
Over haar zijn de engelen blij
en prijzen zij de Zoon van God.

Collectagebed

God,
Gij hebt de heilige Birgitta
langs verscheidene wegen door het leven geleid
en haar op wonderbare wijze
de wijsheid van het kruis geleerd
door de overweging van het lijden van uw Zoon.
Geef dat wij in waarheid de weg gaan waartoe Gij ons roept,
en U zo in alles zoeken.
Door onze Heer.

De schriftlezingen worden genomen uit de gemeenschappelijke lezingen voor heilige kloosterlingen:

Eerste lezing: Gal. 2, 19-20 (lectionarium IV, blz. 461)

Antwoordsalm: Ps. 34 (33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 (lectionarium IV, blz. 442)

Alleluia: Joh. 15, 9b.5b (lectionarium IV, blz. 497)

Evangelie: Joh. 15, 1-8 (lectionarium IV, blz. 497)

Gebet over de gaven

Barmhartige God, in de heilige Birgitta
hebt Gij het oude afgelegd
en haar met de nieuwe mens bekleed.
Geef dat ook wij vernieuwd worden naar hart en geest
zodat dit offer van verzoening
dat wij U aanbieden,
aanvaardbaar is in uw ogen.
Door Christus.

Antifoon bij de communie

Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht,
daarom zijt gij door God gezalfd
met heerlijkheid die allen overtreft.

Ps. 45 (44), 8

Gebed na de communie

Almachtige God,
nu wij gesterkt zijn door deze heilige communie
vragen wij U:
leer ons naar het voorbeeld van de heilige Birgitta
altijd en voor alles U te zoeken
en ons in de wereld te bekleden
met de gestalte van de nieuwe mens.
Door Christus.