

24 juli

H. Charbel Makhlif, priester

gedachtenis*

Jozef Makhlif werd in 1828 geboren in Libanon. Bij zijn intrede in de orde van de Libanese Maronieten ontving hij de naam Charbel. Na zijn priesterwijding streefde hij strikte eenzaamheid en hoge volmaaktheid na. Hij verliet zijn klooster te Annaya en trok zich in de eenzaamheid terug, waar hij God diende door een leven van grote gestrengheid, van voortdurend vasten en intens gebed. Op 24 december 1898 stierf hij in de Heer.

Gemeenschappelijke teksten voor pastores, nr. 26-28, weekdagmissaal 1993, blz. 756-760 of voor kloosterlingen, nr. 46-47, blz. 781-783.

Collectagebed

God, Gij hebt de heilige priester Charbel
tot een buitengewoon kluizenaarsleven geroepen
en hem in alle opzichten met vroomheid vervuld.

Wij vragen U:

geef dat wij de Heer in zijn lijden navolgen
en zo deel krijgen aan zijn koninkrijk.

Door onze Heer.

Waar deze vrije gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de schriftlezingen:

Eerste lezing: Sir. 3, 17 - 24 (lectionarium IV, blz. 446)

Antwoordsalm: Ps. 15 (14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5 (lectionarium IV, blz. 435)

Alleluia: Mt. 5, 3 (lectionarium IV, blz. 479)

Evangelie: Mt. 19, 27-29 (lectionarium IV, blz. 480)