

9 augustus

H. Teresia Benedicta van het Kruis, maagd en martelares
Patrones van Europa

Feest

Edith Stein werd op 12 oktober 1891 geboren in Breslau als jongste kind in een joods gezin. Tijdens een onderbreking van haar schoolopleiding in het jaar 1906 verliest zij haar geloof in een persoonlijke God. Zij blijft echter op zoek naar een nieuwe levenshoud. Zij studeert filosofie, geschiedenis en germanistiek. In het jaar 1921 besluit zij katholiek te worden na het lezen van het boek *Leven van de heilige Teresia van Avila* door haarzelf geschreven. Op 1 januari 1922 wordt zij gedoopt. Op 14 oktober 1933 treedt zij in in de karmel te Keulen. Bij haar inkleding ontvangt zij de kloosternaam: Teresia Benedicta van het Kruis. Tijdens haar verblijf in het klooster schrijft zij literaire, filosofische en hagiografische werken.

Vanwege de bedreiging van het fascisme neemt zij op 31 december 1938 afscheid van de karmel in Keulen en verhuist naar de karmel in Echt (Nederlandse Limburg). Als gevolg van het herderlijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen -op 26 juli 1942 in alle kerken voorgelezen- werden op 2 augustus ook tot het katholicisme bekeerde joden gevangen genomen. Tot hen behoorden Edith Stein en haar zus Rosa. Zij werden op transport gesteld naar Auschwitz, waar beiden op 9 augustus de dood vonden in de gaskamers van Auschwitz-Birkenau. Edith Stein legde zo met overtuiging getuigenis af van haar geloof in de God van alle leven.

Antifoon bij de intrede

Ik wil op niets anders roemen
dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is,
en ik voor de wereld.

Gal. 6, 14

Collectagebed

God van onze vaders,
Gij hebt de heilige martelares Teresia Benedicta
tot de kennis gebracht
van uw Zoon, de Gekruisigde,
die zij tot aan haar dood gevolgd heeft.
Op haar voorspraak vragen wij U
dat alle mensen Christus als Verlosser erkennen
en door Hem U eens voor eeuwig mogen aanschouwen.
Die met U.

De schriftlezingen worden genomen uit de gemeenschappelijke lezingen voor maagden:

Eerste lezing: Hos 2, 16b.17b.21-22 (lectionarium IV, blz. 420)

Antwoordsalm: Ps. 45 (44), 11-12, 14-15, 16-17 (lectionarium IV, blz. 420)

Alleluia: Bruid van Christus (lectionarium IV, blz. 426)

Evangelie: Mt. 25, 1-13 (lectionarium IV, blz. 428)

Gebed over de gaven

Heer,
deze gaven wijden wij U toe
bij de herdenking van uw martelares,
de heilige Teresia Benedicta.
Wil ze aanvaarden en voltooien,
Gij die de vele offers van het Oude Verbond
tot volmaaktheid hebt gebracht in het ene offer
dat uw Zoon U heeft aangeboden
door het vergieten van zijn bloed.
Die leeft.

Antifoon bij de communie

Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Vgl. Ps. 23 (22), 4-5

Gebed na de communie

Liefdevolle God,
wij vragen U
dat de hemelse vruchten van de kruisboom
ons hart mogen sterken
nu wij de heilige Teresia Benedicta eren.
Geef dat wij ons op deze aarde trouw aan Christus hechten
en eenmaal in het paradijs deel krijgen
aan de vruchten van de levensboom.
Door Christus onze Heer.