

12 september

De heilige naam van Maria

gedachtenis*

Antifoon bij de intrede

Gezegend zijt gij, Maagd Maria,
door de Heer, de allerhoogste God,
meer dan alle vrouwen op aarde,
want uw naam heeft Hij zó groot gemaakt
dat uw lof nooit zal wijken uit de mond van de mensen.

Vgl. Judit 13, 18-19

Collectagebed

Almachtige God,
wij vragen U:
geef dat de heilige Maagd Maria
voor allen die haar heerlijke naam prijzen,
de weldaden verkrijgt van uw barmhartigheid.
Door onze Heer.

Waar deze vrije gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de schriftlezingen uit de gemeenschappelijke teksten voor de H. Maagd Maria:

Eerste lezing: Gal. 4, 4 - 7 (lectionarium IV, blz. 316) ofwel: Ef. 1, 3 - 6. 11 - 12 (lectionarium IV, blz. 212)

Antwoordsalm: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (lectionarium IV, blz. 312)

Alleluia: Lc. 1, 45 (lectionarium IV, blz. 320)

Evangelie: Lc. 1, 39-47 (lectionarium IV, blz. 320)

Gebed over de gaven

Heer, wij vragen U
dat de heilige Maria, altijd Maagd,
door haar voorspraak onze gaven bij U aanbeveelt.
Zo kunnen wij,
bij de viering van haar naam,
welgevallig zijn bij uw heerlijkheid.
Door Christus.

Antifoon bij de communie

Alle geslachten prijzen mij zalig,
omdat God heeft neergezien op zijn eenvoudige dienstmaagd.

Vgl. Lc. 1, 48

Gebed na de communie

Heer, laat ons door toedoen van de Moeder Gods Maria
de genade van uw zegen verwerven.
Mogen wij,
die met eerbied haar naamfeest vieren,
in alle nood haar hulp ervaren.
Door Christus.