

23 september

H. Pius van Pietrelcina, priester

gedachtenis

De Italiaanse pater Pio werd in het jaar 1887 geboren in het dorp Pietrelcina nabij Benevento. Hij groeide op in een arm gezin. Na zijn intrede bij de orde van de Minderbroeders en zijn priesterwijding kwam hij in 1916 terecht in het klooster van het stadje San Giovanni Rotondo in Apulië. Met enkele onderbrekingen bleef hij daar zijn apostolaat beoefenen. Hij werd bekend om zijn kwaliteiten als biechtvader en geestelijk leider, en hij trad de zieken en armen met voorzienigheid en zorg tegemoet. Zo diende hij Gods volk in gebed en nederigheid. Nadat hij volledig gelijkvormig was geworden met de gekruisigde Christus, voltooide hij op 23 september 1968 zijn aardse pelgrimstocht.

Gemeenschappelijke teksten voor pastores, nr. 26-28, weekdagmissaal 1993, blz. 756-760, of voor heiligen (kloosterlingen), nr. 46-47, blz. 781-783.

Antifoon bij de intrede

Looft de Heer, priesters des Heren;
vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.

Dan. 84.87

Collectagebed

Almachtige, eeuwige God,
door een bijzondere genade
hebt Gij de heilige priester Pius
deelgenoot gemaakt aan het kruis van Uw Zoon
en door zijn dienstwerk
hebt Gij de wonderen van uw barmhartigheid vernieuwd.
Geef dat wij op zijn voorspraak
steeds verenigd blijven met het lijden van Christus
en gebracht worden
tot de zalige heerlijkheid van de verrijzenis.
Door onze Heer.

Waar deze gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de schriftlezingen:

Eerste lezing: Gal. 2, 19-20 (lectionarium IV, blz. 461)

Antwoordsalm: Ps 128 (127), 1-2, 3, 4-5 (lectionarium IV, blz. 448)

Alleluia: Lc. 21, 36 (lectionarium IV, blz. 494)

Evangelie: Mt. 16, 24-27 (lectionarium IV, blz 477)

Gebed over de gaven

Heer, aanvaard de gaven
die wij bij de gedachtenis van de heilige Pius aanbieden.
Geef dat wij door onze deelname aan deze heilige geheimen
de heilzame vruchten van de verlossing mogen ontvangen.
Door Christus.

Antifoon bij de communie

De Heer heeft mij gezonden
om aan de armen de blijde boodschap te brengen,
om aan te kondigen het genadejaar van de Heer.

Jes. 61, 1-2

Gebed na de communie

Heer onze God,
Gij hebt ons gevoed in deze heilige maaltijd.
Doe ons steeds in de voetsporen treden van de heilige Pius:
dat wij U met onafgebroken toewijding eren
en alle mensen dienen met onvermoeibare liefde.
Door Christus.