

GEBEDEN

Gebed 1

Goede God,
U hebt de mensen aan elkaar gegeven
om samen te leven,
om samen te vieren.
Want feestvieren kun je niet alleen.
Met elkaar neem je de tijd
om je voor te bereiden
en over het feest na te denken.
Je wordt uitgenodigd.
Je mag erbij horen.
Goede God
als we feestvieren voelen we dat we bij elkaar horen
en dat u erbij bent.
Dank U, Goede God, om uw zorg voor ieder van ons.

Gebed 2

Goede God,
tussen alle gewone dagen
staat er soms één dag apart.
De tijd staat even stil.
We kijken terug,
vertellen verhalen
en denken aan wat vroeger gebeurde.
We vieren feest,
zingen en dansen
en kijken vooruit naar een nieuwe tijd.

Dank u God,
dat niet alle dagen hetzelfde zijn
maar dat er soms een feestdag is
waarop we met elkaar mogen genieten.
Dank u Goede God,
omdat we hier samen mogen zijn.
Amen.

Gebed 3

Goede God,
we willen U vragen:
ga met ieder van ons mee
en neem ons bij de hand.
Laat ons ervaren
dat U er overal bent,
dat U ons sterkt op ieder moment.

Dat geeft ons vertrouwen om met vreugde hoopvol
aan de toekomst te bouwen.

Gebed 4

God, onze Vader,
in Uw handen leggen wij
het voorbije schooljaar.
In Uw handen leggen wij
onze mooiste dromen.
Wil ons zegenen en beschermen
zodat wij gelukkig kunnen leven
en blijven hopen dat onze dromen
op een dag uit zullen komen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Gebed 5

Eindelijk.
Het is vakantie.
Ik keek er weken en weken naar uit.
Nu is het zover.
Vakantie.
Met mijn ouders op pad.
Familie en vrienden bezoeken.
Een dag aan het strand.
Moet kunnen.
Af en toe lekker lang in bed blijven.
Zalig niets doen.
Weer naar de bieb.
Eindelijk dat boek eens lezen.
Naar het zwembad.
Lekker spetteren en spatten.
Wellicht ook een ellenlange fietstocht.
Moet kunnen.

Maar misschien ook een rustige plek opzoeken.
Eventjes stil zijn.
Iemand helpen.
Een handje helpen met pa en/of ma.
Een toffe babbel.
Stilvallen.
De ogen sluiten.
Eens op een rijtje zetten waarvoor ik best dankbaar kan zijn.
Moet kunnen.
Omdat het vakantie is, God.

Zegenwensen (uit: *Eykman Karel, Wat ik U nog zeggen wil, gebeden voor kinderen*)

1. Ik gun je de zon in je leven, een warme gloed,
en God die je beschermt, tot ik je weer ontmoet,
Hij zal met je meegaan.
Het ga je goed.
2. Tot ziens, we hopen dat het jullie goed mag gaan.
We hopen dat God jullie zal beschermen
En zon zal geven in je leven
Totdat we elkaar weer zullen zien!
Het ga je goed!