



## **JOHAN BONNY**

BISSCHOP VAN ANTWERPEN

### **DECREET**

In overweging genomen dat het Theologisch en Pastoraal Centrum, waar tevens het Diocesaan Seminarie gevestigd is, een onmisbaar centrum is voor vorming en animatie in ons bisdom;

in overweging genomen dat de kapel van het Theologisch en Pastoraal Centrum plechtig werd ingezegend door Mgr Jules Victor Daem op 20 maart 1971;

in overweging genomen dat aan deze kapel tot op heden geen bijzondere titel werd toegekend noch dat een patroonheilige werd aangesteld;

in overweging genomen de heiligverklaring van Pater Damiaan op 11 oktober 2009 en de blijvende betekenis voor alle gelovigen, ook en vooral in onze streken, van zowel zijn missionaire inzet als zijn zorg voor de lijdende mens;

in overweging genomen dat tot op heden geen enkele kerk in ons bisdom onder zijn naam werd ingewijd of ingezegend;

heb ik na grondig overleg volgende beslissingen genomen en deel ik aan de diocesane gemeenschap mee :

dat ik aan de kapel van het Theologisch en Pastoraal Centrum van het bisdom Antwerpen de titel verleen van “Damiaankerk” en deze onder de bijzondere bescherming stel van de heilige Damiaan de Veuster als patroonheilige;

dat het patroonfeest jaarlijks in deze kerk gevierd moet worden op 10 mei, feestdag van de heilige Damiaan zoals bepaald in het Liturgisch Kalender;

dat de taken, eigen aan de rector van deze kerk zoals bepaald door can. 556-563 van het Wetboek van Canoniek Recht, toekomen aan de directeur van het Theologisch en Pastoraal Centrum indien deze priester is en aan een door de diocesane bisschop vrij benoemde priester in het andere geval;

en dat deze nieuwe regelingen in werking treden vanaf heden.

Antwerpen, 10 mei 2010.

Bisschop van Antwerpen,

Paul SMETS, kanselier,