

WE ZWAAIEN DE SCHOOL UIT!

Impulsen voor de proclamatie

Handen vol hoop

2019-2020

Suggesties zijn welkom bij Vera Vastesaeger: veravastesaeger@gmail.com

WE ZWAAIEN DE SCHOOL UIT

Dit zijn impulsen voor de proclamatie van de zesdeklassers. Pas dit materiaal aan naar de context van je school rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen. Misschien is er wel een mogelijkheid om enkele impulsen te verwerken in een filmpje of in een presentatie 'vol hoop'. Of misschien zijn er tekstjes waarmee je een bedankkaart kan maken... De presentatie of het filmpje kan je aan alle ouders van de zesdeklassers bezorgen.

DECOR EN SFEERSCHEPING

- Een presentatie maken met teksten, foto's en filmpjes vol warme herinneringen aan de voorbije schooljaren.
- Een eindfilm of videoboodschappen maken. Je kan alle boodschappen van de verschillende bubbels aan elkaar monteren.
- Een teletijdmachine knutselen en samen met de zesdeklassers naar de toekomst reizen. Zo kunnen ze beurtelings hun belevenissen delen.
- Samen met de leerlingen een overzicht maken van hun schooltijd. Je kan elke gebeurtenis symboliseren met een hand op een muur.
- Een afscheidsboek maken.
- Een online zang- of danschallenge maken.
- Een ketting van hoopgevende berichten maken.
- Een diploma drive-in organiseren.
- Alle leerkrachten vragen om een videoboodschap in te spreken.
- Met alle leerkrachten een lied zingen voor de zesdeklassers.
- Met de directie en alle leerkrachten een erehaag maken en de leerlingen uitzwaaien.
- Een reüniedatum meegeven voor in september.

Viering

- De leerlingen doen een wit hemd of een witte T-shirt aan met op de voorkant een afdruk van hun hand en op de achterkant de namen van al de klasgenoten. Je kan ook T-shirts laten bedrukken.
- Voorzie voor elke leerling een witte zakdoek. De kinderen kunnen deze versieren met hoopvolle boodschappen of wensen. Op het einde kan iedereen zijn zakdoek bovenhalen om de school en elkaar uit te zwaaien.
- Aansluitend op het evangelie van het mosterdzaadje kan je hen als bedanking een pakje zaadjes meegeven om 'een plekje van hoop' aan te leggen in de tuin of in een plantenbak. Aan het zakje met zaadjes kan je voor elke leerling een persoonlijke boodschap hangen met aan de ene kant 'Daar ben jij in gegroeid' en aan de andere kant 'Dat wens ik je toe'.
- Een grote witte kaars als teken van hoop.
- Gouden handafdrukken in papier.
- Je kan de kinderen met gips een hand laten knutselen en er een theelichtje op plaatsen.
- ...

Welkom

Leerkracht

Beste kinderen, we zitten hier samen (in onze bubbel) om het einde van onze lagere schooltijd te vieren en om elkaar uit te zwaaien.

Het is tijd om de laatste kalenderblaadjes van dit schooljaar om te draaien.

Er waren zeer bijzondere maanden bij.

Het coronavirus schoof het gewone leven opzij.

Jullie zien hier een grote kaars staan.

We steken deze dadelijk aan.

Met het licht van deze kaars

willen we wie verdriet heeft moed geven

en hoop brengen in het leven

in de naam van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Directie

Dit is toch wel een bijzondere dag.

Fier dat ik als directie het woord nemen mag.

Jullie hebben het voor elkaar.

De lagere schooltijd is klaar.

Niets blijft duren.

Straks zwaaien we jullie plechtig uit

en zeggen jullie vaarwel aan deze schoolmuren.

Maar eerst blikken wij dankbaar terug op jullie avonturen...

Weet je nog?

Leerkracht

We maakten met de zesdeklassers een muur van hoop.

Een muur vol herinneringen en dromen.

Deze muur willen we graag in beeld brengen.

Lied: On écrit sur les murs

<https://youtu.be/VV5oVYVGfNc>

Foto's van de voorbije schooljaren.

Moment van vergeving - Door de vingers zien

Leerkracht

Het waren mooie en spannende schooljaren. Toch liep het af en toe verkeerd.
Soms waren ruzies of mopperdagen. Soms dachten we enkel aan onszelf.
Dat blijft hierbinnen knagen en daarom willen we om vergeving vragen.

Kind

Goede God,
we deden allemaal ons best,
maar een foutje gebeurde zo snel.
We verloren ons geduld en reageerden fel.
Zo viel er al eens een lelijk woord
of deden we koppig voort.
Zo wierpen we al eens een jaloerse blik,
en telde enkel 'ik, ik, ik'.
Daar hebben we spijt van,
want we weten dat het anders kan.

Leerkracht

Goede God, we vragen U om deze mindere momenten door de vingers te zien en om ons een nieuwe kans te geven. Het goede doen dat is waar we naar streven. Amen.

Moment van vergeving 2 - Soms loopt het uit de hand

Leerkracht

God draagt altijd zorg voor ons, maar wij dragen niet altijd zorg voor elkaar.
Het liep wel eens uit de hand.
Daarom vragen we om vergeving.

Kind

Het lukt ons niet altijd om elkaar te steunen.
We blijven liever zitten en gaan achterover leunen.
Daarom vragen wij om een nieuwe kans.

Kind

Het lukt ons niet altijd om geduldig te vertrouwen.
We willen volgens eigen plan bouwen.
Daarom vragen wij om een nieuwe kans.

Kind

Het lukt ons niet altijd om verdraagzaam te zijn.
We doen al eens een vriendje pijn.
Daarom vragen wij om een nieuwe kans.

Kind

Soms denken we enkel aan onze eigen plezier.
Wat een ander wil interesseert ons geen zier.
Vergeef het ons.

Kind

Soms lopen we een vriendje met problemen zomaar voorbij.
 Als wij maar als eerste kunnen in de rij.
 Vergeef het ons.

Kind

Soms zien we de pijn van anderen niet.
 Dat we niet helpen doet hen extra verdriet.
 Vergeef het ons.

Kind

Soms zijn we koppig en brutaal.
 We luisteren enkel naar ons eigen verhaal.
 Vergeef het ons.

Samen zeggen

*God, onze Heer,
 laten we elkaar vergeven
 zoals Jij dat doet
 keer op keer.*

Leerkracht

Goede God, soms gaat het mis en sluiten we ons hart voor mensen die op ons rekenen.
 We denken liever aan onszelf. Help ons openstaan voor anderen en wat scheef zit ten goede veranderen. Amen.

Lezing

“Ik moet op reis, eekhoorn,” zei de mier op een ochtend.
 Ze zaten op de tak voor de deur van de eekhoorn. De eekhoorn was nog maar net wakker en geeuwde nog.
 “En je moet niet vragen of het echt moet”, zei de mier, “want het moet.”
 “Maar dat vraag ik helemaal niet,” zei de eekhoorn.
 “Nee, maar je stond wel op het punt om dat te vragen, wees maar eerlijk.”
 De eekhoorn zweeg.
 “Het minste wat we kunnen doen,” zei de mier, “is op een kalme manier afscheid nemen.”
 “Ja”, zei de eekhoorn.
 “Dus niet met gejammer en tranen en wat zal ik je missen en kom gauw terug en zo- want daar heb ik een hekel aan, eekhoorn, als je dat eens wist...”
 De eekhoorn knikte.
 “Als jij nou in de deuropening gaat staan...,” zei de mier.
 De eekhoorn ging in de deuropening staan.
 De mier gaf hem een hand en zei : “Nou, eekhoorn, tot ziens dan.”
 “Dag mier,” zei de eekhoorn. “Goede reis !”
 Maar de mier was niet tevreden over het afscheid en bleef staan.
 “Die brok in je keel, eekhoorn, die hoorde ik wel!”
 Ze probeerden het opnieuw en nu zei de mier dat hij een traan zag blinken in het oog van de eekhoorn en vond hij “goede reis” niet goed.
 “Je vindt het erg, eekhoorn, je vindt het heel erg, ik zie het wel!”
 De eekhoorn zweeg.
 “Doe toch kalm!” riep de mier.

Ze probeerden het nog een keer met “beste reis”, en nog een keer zonder woorden, zonder elkaar aan te kijken.

De eekhoorn deed zo kalm als hij nog nooit had gedaan. Maar de mier vond het niet goed. “Zo kan ik niet op reis gaan,” zei de mier droevig. “Terwijl het eigenlijk toch moet. Echt moet!”

Daarna zwegen ze en zaten in het licht van de opkomende zon op de tak voor de deur van de eekhoorn.

Het bos rook naar dennenhout en in de verte zong een lijster.

Uit: Maar niet uit het hart, Toon Tellegen

Evangelie: Marcus 4, 30-33, het mosterdzaadje

Leerkracht

Jullie zijn de voorbije jaren flink gegroeid! Over groeien gesproken... Ik heb hier iets heel klein in mijn hand. Het zijn allemaal kleine zaadjes. Kan je geloven dat zo'n klein zaadje uitgroeit tot een mooie grote plant? Er schuilt een grote kracht in zaadjes. In de bijbel lezen we daar een mooi verhaal over.

Jezus nam voorzichtig iets tussen zijn duim en wijsvinger en stak het in de lucht. ‘Kunnen jullie zien wat ik hier vasthoud?’ vroeg hij. De mensen op de voorste rijen tuurden met samengeknepen ogen.

‘Een kruimeltje brood!’ riep een vrouw. Jezus schudde zijn hoofd. Wat hield hij toch in zijn hand?

Hij legde het voorzichtig in de palm van zijn hand en liet het aan de mensen zien.

‘Een klein zaadje’, zei een man. ‘Een mosterdzaadje!’ riep een jongen opeens uit. ‘Dat heeft mijn opa me geleerd.’

‘Precies!’ zei Jezus. ‘Het is een mosterdzaadje. Het is één van de kleinste zaadjes die er bestaan.’

Als je niet oppast, waait het weg. Hij sloot zijn hand en de mensen glimlachten.

‘Wat denken jullie, komt er uit zo'n piepklein zaadje dan ook een klein, armzalig plantje?’ vroeg hij hen.

‘Helemaal niet!’ riep de jongen uit. ‘In de tuin van mijn opa staat een mosterdboom. Die is heel hoog en heeft wel honderd takken. Er zitten drie vogelnesten in, zo groot is hij!’

Jezus lachte. ‘Dat heb je goed gezegd, zei hij. ‘Dus ook uit een klein zaadje kan een machtige boom groeien. Zo is het ook met het Rijk van God. Vergeet dat nooit. Je mag nooit de moed verliezen.’

Beetje bij beetje wordt de wereld meer en meer een plaats van vrede en geluk voor iedereen.

Waar geen pijn meer is en geen verdriet. Een plaats waar iedereen gelukkig is.

Als je het bijna bent vergeten, moet je snel even denken aan dit mosterdzaadje.’

Jezus nam de hand van de jongen vast en legde het mosterdzaadje op zijn handpalm.

Daarna sloot hij de vingers van de jongen eromheen. ‘Het wordt een grote boom’, zei hij glimlachend. De jongen liep weg met zijn gesloten hand voor zich uit, alsof hij er een schat in bewaarde.

Kolet Janssen

Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen. Van In, 2014.

Stilstaan bij het evangelie

Voel jij je ook soms ‘maar een mosterdzaadje’?
 Eén van de vele leerlingen op school.
 Gewoon, onopvallend en niet zo speciaal?
 Zou je ook wel eens willen opvallen?
 Wat meer speciale aandacht krijgen?
 Niet alleen omdat je iets goed kan, maar gewoon om wie je bent?
 Jezus wil je geruststellen.
 Voor God is iedereen speciaal.
 God droomt elk mosterdzaadje tot een grote boom
 met een stevige stam en een volle kruin, zwaar van de vruchten.
 Want de enige maat van God is de liefde.
 Dat staat niet op je rapport maar je kan het voelen in alles en iedereen.
 Je kan het voelen in je hart, als je het heel stil maakt.
 Je kan het voelen in de mensen rondom jou, als je kijkt met je hart.
 Je kan het voelen in de bloemen, de sterren, de bomen:
 alles straalt en groeit zonder zich zorgen te maken of ze wel speciaal zijn en gezien worden.
 Doe jij dat ook maar.
 Groei boven jezelf uit, daartoe spoort de liefde je aan.
 Je bent het meer dan waard!

Haal het beste uit jezelf
 Als je geen grote boom kunt zijn
 die op de top van de heuvel staat,
 wees dan een struikje in de vallei.
 Maar zorg er voor
 dat je het beste struikje bent.

Als je geen snelweg kunt zijn,
 wees dan een paadje,
 als je de zon niet kunt zijn,
 wees dan een ster.

Het is niet door de omvang
 dat je wint of verliest.
 Het is je inzet die telt.
 Haal het beste uit jezelf.

Gesprek

Vraag aan de leerlingen om aan te geven waar zij de voorbije jaren in gegroeid zijn en wanneer het moeilijk was om vol te houden. Je kan dit ook verwerken in een filmpje.

Als bedanking kan je hen een pakje zaadjes meegeven om ‘een plekje van hoop’ aan te leggen in de tuin of in een plantenbak. Je kan er voor elke leerling een persoonlijke boodschap aanhangen met aan de ene kant ‘Daar ben jij in gegroeid’ en aan de andere kant ‘Dat wens ik je toe’. Of je kan er een kaartje aan bevestigen met de tekst : ‘Wij hopen dat alle goede dingen die de school gezaaid heeft mogen bloeien in jouw leven’.

Aan de ouders vragen wij om te zorgen voor wat extra voeding en meststof die nodig is om te groeien tot een flinke jong volwassene.

Wij hopen op een mooie toekomst voor jullie allemaal.
 Hoop was erg belangrijk dit jaar.
 Laten we de hoop nog eens krachtig uitzingen in ons themalied.

Lied - Jaarthemalied

JJ Pimpernel februari 2019

Ik voel me goed, ik voel me lekker
 als ik met je zingen kan.
 Ik voel me goed, ik voel me lekker
 als ik met je vieren kan.
 Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar.
 Een vuistje of een knipoog, de duimen op elkaar.
 Met twee dan sta je sterker, met twee geloof het maar.
 Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar.
 Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar.

Hallelujah , hallelujah, zing het lied van hoop.
Hallelujah , hallelujah, zing het lied van hoop.
Hallelujah, hallelujah, sing a song of hope, a song of hope.

Ik voel me goed, ik voel me lekker
 met elke nieuwe kans.
 Ik voel me goed, ik voel me lekker
 zoek je mee de zonnkant?

Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar.
 Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar.

High five , geef mij de vijf.
Wij twee te samen.
High five, geef mij de vijf
Wij allen samen, samen ,samen.

Hallelujah, zing het lied van hoop.
Hallelujah, zing het lied van hoop.
Hallelujah, la chanson d'espoir, d'espoir.
Hallelujah, hallelujah, sing a song of hope, a song of hope.
Een lied van hoop, een lied van hoop.

<http://www.vikom.be/dienst-identiteit/pastoraal-op-school/wat-bieden-wij-aan/jaarthema-vieringen-materiaal-2019-2020-1>

Dankmoment - Een gouden handdruk voor...

Op handen in goudgeel papier een dankwoord schrijven.

Leerkracht

De voorbije jaren werden we door heel wat mensen op handen gedragen.
We willen hen dank zeggen met een gouden handdruk.

Kind

Dag juffen en dag meesters, we zwaaien je uit!
Jullie stonden elke dag weer voor ons klaar.
Dank je wel voor jullie inzet, kennis en geduld.
Jullie hebben onze boekentas/ons hoofd goed gevuld.
Daarom voor jullie een gouden handdruk en een mooi lied.
Daarom voor jullie een applaus: ik vergeet je niet.

Kind

Dag directeur, we zwaaien je uit!
Je stond elke dag weer voor ons klaar.
Dank je om alles fijn te organiseren.
Zo konden wij in alle rust leren.
Daarom voor jou een gouden handdruk en een mooi lied.
Daarom voor jou een applaus: ik vergeet je niet.

Kind

Dag zorgjuf en dag turnjuf, we zwaaien je uit!
Jullie stonden elke dag weer voor ons klaar.
Dank voor alle tips en moves die jullie hebben gegeven.
We mochten heel wat moois beleven.
Daarom voor jullie een gouden handdruk en een mooi lied.
Daarom voor jullie een applaus: ik vergeet je niet.

Kind

Dag juf op het secretariaat, dag poetsvrouw en dag werkman, we zwaaien je uit!
Jullie stonden elke dag weer voor ons klaar.
Dank voor jullie goede zorgen en aandacht.
Jullie hulp was een grote kracht.
Daarom voor jou een gouden handdruk en een mooi lied.
Daarom voor jou een applaus: ik vergeet je niet.

Zingen

Dank u wel, dank u wel, dank u wel
Dank u wel, dank u wel, dank u wel
Dank, dank, dank!

Slotgebed

Gebed 1

Goede God
 we willen U vragen:
 ga met ieder van ons mee
 en neem ons bij de hand
 laat ons ervaren,
 dat U er overal bent
 dat U ons sterkt
 op ieder moment.
 Dat geeft ons vertrouwen
 om met vreugde hoopvol
 aan de toekomst te bouwen.

Gebed 2

Goede God,
 wij danken U
 voor de fijne schooljaren,
 en voor alles wat ons doet groeien.
 We zwaaien elkaar uit
 en zeggen 'tot ziens',
 het ga je goed!
 Amen.

Bezinning 1 - Open je handen en durf te leven

Door verschillende leerkrachten laten inspreken en er een filmpje mee maken.

Open je handen en durf te leven,
 ga op de toppen van je tenen staan
 om elke dag het beste van jezelf te geven.

Open je handen en durf te leven,
 stel jezelf steeds nieuwe doelen
 om vol frisse moed na te streven.

Open je handen en durf te leven,
 schud al het negatieve weg
 laat het niet op je hart kleven.

Open je handen en durf te leven,
 Trek je stoute schoenen aan
 Als de wereld begint te beven.

Open je handen en durf te leven,
zoek naar heldere bronnen
om nieuwe avonturen te beleven.

Open je handen en durf te leven,
pluk de mooie momenten
wat onbelangrijk is kan je zeven

Open je handen en durf te leven,
dans en zing in de stralen van de zon
voel je met Het Licht omgeven.

Open je handen... en durf te leven!

Bezinning 2 - Ik wens je een handvol mensen op je weg

Ik wens je een handvol mensen op je weg
die naar je luisteren en gezellig met je praten.
Ik wens je een handvol mensen op je weg
die je ook ruimte geven en even alleen laten.

Ik wens je een handvol mensen op je weg
die jouw tempo volgen en je nieuwe dingen leren.
Ik wens je een handvol mensen op je weg
die je ook de ruimte geven om eens om te keren.

Ik wens je een handvol mensen op je weg
die je bochten durven nemen en grenzen leren verleggen.
Ik wens je een handvol mensen op je weg
die je ook de ruimte geven om 'neen' te zeggen.

Alle leerkrachten samen

Ik wens je een handvol mensen op je weg.

Slotwoord - We zwaaien jullie uit!

Voorzie voor iedereen een witte zakdoek.
Als slot kan iedereen zijn zakdoek bovenhalen
om het schooljaar en elkaar uit te zwaaien.

Nog even en we zwaaien jullie uit.
Vandaag sluiten jullie de lagere schooljaren af.
Het parcours dat werd afgelegd is best wel straf.
Jullie hebben hard gewerkt en doorgezet,
zoveel uren flink geleerd en opgelet.
Het is niet altijd vanzelf gegaan,
soms met een lach en een traan.

Weet je wat ons hoopvol maakt vanbinnen?
We leerden jullie niet op te geven
en steeds opnieuw te beginnen.
We zijn dankbaar en trots op jullie allemaal.
Hier eindigt het lagere schoolverhaal.
We wensen jullie in september een gouden start
en een mooie toekomst uit het diepste van ons hart.
Nu is het moment echt daar...
Heeft iedereen zijn zakdoek klaar?
Want... we zwaaien jullie uit met een warm gebaar!

Schoollied

Geef nu maar een groot en warm applaus voor jezelf en iedereen op school!
We zwaaien de deur van de vakantie open en we wensen jullie plezier met hopen!

Graag gedaan! 😊

