



Homilie Mgr. Johan Bonny

Vesperdienst Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen

Broeders en zusters in de Heer,
Goede vrienden van het Bisdom Antwerpen,

Het is vijftig jaar geleden, dag op dag, dat paus Johannes XXIII de bul ondertekende waarmee hij het Bisdom Antwerpen opnieuw losmaakte van het Aartsbisdom Mechelen en het zijn zelfstandigheid teruggaf. Vijftig jaar lijkt lang, maar is het niet. Velen onder u hebben het verhaal van vijftig jaar Bisdom Antwerpen, of een groot deel ervan, persoonlijk meegeemaakt. Een gouden jubileum is geen prehistorie: het is geschiedenis van onze tijd.

Waarom wordt een nieuw bisdom opgericht? In de bul die paus Johannes XXIII ondertekende wordt een reden aangegeven, in korte woorden: *“ea scilicet de causa ut christiana vita magis magisque floreat, et, auctu industria, fides intentiore alatur ardore et flamma”*, of: *“opdat het christelijk leven meer en meer mag bloeien, en, door een verhoogde inspanning, de vlam van het geloof wordt aangewakkerd”*. Het lijkt wel Vaticaanse standaardtaal. Toch vind ik deze zin, na vijftig jaar, nog steeds veelbetekenend. De Latijnse wending *“auctu industria”*, *“met verhoogde inspanning”*, is ongetwijfeld uitgevoerd. In de voorbije vijftig jaar hebben velen in het Bisdom Antwerpen hard gewerkt aan de opbouw van een levendige en toekomstgerichte kerkgemeenschap. Personen, groepen en bewegingen hebben de handen uit de mouwen gestoken. Het waren geen gemakkelijke tijden en geen eenvoudige uitdagingen. Vandaag zeggen we oprecht dank aan allen die zich in de voorbije decennia *“auctu industria”*, met *“verhoogde inspanning”* hebben ingezet om in ons bisdom de goede boodschap van het Evangelie te beleven en te verkondigen. We zeggen tegelijk dank aan allen die ons daarbij een helpende hand hebben toegestoken, in het bijzonder vanwege de samenleving en de burgerlijke overheid.

Kunnen we ook zeggen dat het christelijk leven in ons bisdom tijdens de voorbije vijftig jaar *“meer en meer”* is gaan bloeien en dat de vlam van het geloof is aangewakkerd, zoals de bul zegt? Dat is een moeilijker vraag. In ons bisdom zijn veel nieuwe initiatieven tot groei en bloei gekomen, in diverse domeinen. Met creativiteit en geduld is gewerkt aan wegen om het geloof van mensen te voeden en te sterken. Daarbij is vooral geprobeerd om dicht bij het woord en het voorbeeld van Jezus te blijven. Echtheid en samenwerking waren sleutelwoor-

den. Tegelijk beseffen we, beter dan vijftig jaar geleden, hoe wisselend de seizoenen van zaaïen en van oogsten kunnen zijn. De bloeiende wijngaard van weleer heeft plaats gemaakt voor een meer bescheiden tuin. We zijn vandaag een kleinere gemeenschap, maar daarom niet minder gedreven. Onze drijfveer en ons diepste verlangen zijn dezelfde als vijftig jaar geleden: dat jongeren het Evangelie mogen ontdekken als een weg van leven en geluk, dat christenen hun zending in onze samenleving zouden opnemen, dat kansarmen in onze gemeenschap een eervolle plaats mogen vinden, dat wij met Christus verbonden zouden blijven, als ranken met de wijnstok. Dat verlangen hebben we van onze voorgangers ontvangen; dat verlangen willen we aan onze medewerkers en opvolgers doorgeven.

Terug naar de bul die paus Johannes XXIII ondertekende. In de tekst staat nog een andere zin die vandaag aan belang gewonnen heeft. De aanvangswoorden van de bul luiden: *“Christi Ecclesia praeter quamquod adorandi Numinis Spiritu tamquam vitali principio alitur, cuius perenni virtute renovatur”*, of: *“De Kerk van Christus leeft door de hoogheilige Geest. Hij is haar altijddurende, levengevende en voedende kracht”*. We mogen met vertrouwen naar de toekomst kijken, omdat de Kerk uiteindelijk niet van ons is en niet met onze kracht moet voortdoen. De heilige Geest is haar kracht en haar leven. Door die heilige Geest mogen we ons laten aanspreken en aanmoedigen. Hij is onze lange adem en ons heilig vuur. Hij is de hand die ons leidt en de band die ons samenhoudt, ook in moeilijke dagen.

Wie spreekt over de Geest, komt in de buurt van Maria. Zij heeft Gods Woord in haar schoot ontvangen, uit kracht van de Geest. Ze was erbij toen de Geest over de apostelen neerdaalde, na de verrijzenis van de Heer, in de eerste dagen van de Kerk. Ze staat centraal in deze adventstijd en op de uitnodigingskaart voor onze jubileumviering. Aan de voorspraak van Maria mogen we ons bisdom opnieuw toevertrouwen.

Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen, bid voor ons. Amen.

+ Johan Bonny

Bisschop van Antwerpen

8 december 2011,

hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen