



Homilie Mgr. Johan Bonny

Middernachtmis van Kerstmis 2011

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen

Broeders en zusters in de Heer,

We mogen elkaar een zalig en een gelukkig kerstfeest toewensen! Weer klinken de woorden van de engel uit het kerstverhaal: *“Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Vandaag is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.”* Overall waar christenen samenkomen om Kerstmis te vieren, is deze roep nu te horen. Nog altijd staat de boodschap van de engelen in de tegenwoordige tijd: *“Vandaag is u een Redder geboren”*. Het Kerstverhaal is Blijde Boodschap voor vandaag. We zingen niet: *“Kijk eens achterom, weet je nog wel: toen is ons een Redder geboren”*. Neen, het gaat over vandaag. Vandaag is het nieuws van de geboorte van Jezus nog steeds en onverminderd een ‘vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk’.

“Voor heel het volk”: dit laatste woord uit de boodschap van de engelen wil ik even vasthouden. “Een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk”: wie krijgen die boodschap te horen? De herders. Het zijn kleine, eenvoudige lieden. Ze leven in het veld, waar geen huizen meer staan. Ze ruiken naar de schapen die ze melken en verzorgen, meer dan naar de mensen uit het dorp of de stad. Ze leven ook in een andere tijd: vooral ’s nachts moeten ze aandachtig blijven en waken over de kudde. In het donker kan achter elke schaduw een vals dier of een bedrieglijk mens schuilgaan. Elk geluid kan het signaal zijn van een aankomend gevaar. Vandaar ook de schrik die ze hebben. Wie zal hen verdedigen bij een overval? Wie zal het horen wanneer ze om hulp of versterking roepen?

Uiterekend tot hen zegt de engel, volgens het kerstverhaal: *“ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk”*. De herders krijgen te horen wat alle mensen moeten horen. Hun wordt het eerst gezegd wat voor alle oren bestemd is. En de boodschap is duidelijk: *“Vandaag is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.”* Inderdaad, die boodschap is duidelijk. De boodschap van de engel geeft antwoord op vijf vragen tegelijk: wanneer, waarom, wie, waar, wat. Wanneer? Vandaag. Waar? In de stad van David (Bethlehem). Wie? Christus de Heer. Wat is er met Hem gebeurd? Hij is geboren. Waarom? Omdat Hij de Redder is. Alles is klaar. Het is zo klaar dat zelfs de herders het ver-

staan hebben en weten wat hun te doen staat. Ze vertrekken onmiddellijk naar de stal en de kribbe.

De herders hebben goed gehoord: de Redder is niet beginnen preken of wonderen doen, neen: Hij is geboren. Hij is als een eenvoudig kind op de wereld gekomen, als een boreling zoals alle andere pasgeborenen. De Messias begint niet als een wervende leider, als een religieuze bezieler. Neen: Hij begint als een pasgeboren kind. En juist daarom is de boodschap van de engelen goed nieuws “voor heel het volk”. In de geboorte van Jezus wordt Gods Woord een mens zoals alle mensen, een mens zoals wij. Sinds Kerstmis is er niet één mens op aarde die in Jezus niet een broer en een vriend heeft. Jezus komt ons leven delen. Hij maakt ons leven tot het zijne. In elke menselijke ervaring mogen wij voortaan weten dat Jezus ons nabij is, dat Hij ons liefheeft, dat Hij ons verstaat, dat Hij ons vasthoudt.

Vandaag, op Kerstmis, is de vraag niet: “wat heeft Jezus voor ons gedaan?” Deze vraag komt de volgende zondagen opnieuw aan bod. Vandaag is de vraag: “wie is Jezus voor ons geworden?” Het antwoord op Kerstmis is kort en klaar: “Hij is voor ons geboren, Christus de Heer”. En omdat Hij gekomen is, staan we er niet meer alleen voor.

“Vrees niet” zegt de engel tot de herders. Vrees heeft veel te maken met eenzaamheid, dat weten we. Als we ’s nachts alleen door de stad lopen, maakt elke schaduw of elk geluid ons bang. Als we met twee of drie op stap zijn, is de schrik al veel minder groot. Als een zieke ’s morgens een verpleegkundige of een dokter ziet binnenkomen, is de vrees van de nacht al voor de helft weggenomen. Ik weet niet waarvoor u vandaag bang bent of wat u bezorgd maakt. Er is wellicht niemand in deze kathedraal die vannacht niet met één of andere vrees leeft. Ook daarom is de boodschap van Kerstmis voor alle mensen bedoeld en voor ieder van ons: “vrees niet: vandaag is u een Redder geboren, Christus de Heer”.

Dat vrees plaats mag ruimen voor vreugde en vertrouwen, omdat we er niet meer alleen voor staan: die wens ik u graag in deze heilige kerstnacht.

Amen.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen