



HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN HOOGMIS VAN PALMZONDAG

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen – 1 april 2012

Broeders en zusters,

Op Palmzondag straalt van Jezus een groot gezag en een intens zelfbewustzijn uit. De omstanders begroeten Hem met feestelijke leuzen en spreiden zelfs hun mantels voor Hem uit. Jezus houdt hen niet tegen en laat hen hun gang gaan. Weet Hij dan niet welke tragische gebeurtenissen Hem te wachten staan? Jazeker, Hij weet het wel. Juist daarom kan en wil Hij met geheven hoofd Jeruzalem binnenstappen. In volle vrijheid begint Hij aan de laatste tocht die Hem wacht. De wil van de Vader was de rode draad doorheen zijn hele leven en optreden. Aan die rode draad zal Hij zich ook de komende dagen vasthouden, vooral wanneer het duister wordt om Hem heen. Het gezag dat op Palmzondag van Hem uitstraalt, is het gezag van de gehoorzame dienaar.

Op de rug van een ezel rijdt Jezus de poorten van Jeruzalem binnen. Niet op het paard van een rijke, maar op het lastdier van een arme. Jezus zegt bovendien aan zijn leerlingen dat Hij de ezel maar even zal gebruiken. Aan de eigenaar moeten ze antwoorden dat ze het dier spoedig zullen terugbrengen. Het is niet meer dan een geleende ezel. Al lijkt het een koninklijke intrede, het is in volle armoede dat Jezus aan zijn laatste week begint. Alles wat Hem vandaag nog aanzien of bescherming biedt, zal Hij morgen verliezen: zijn goede naam, zijn leerlingen en vrienden, de troostende nabijheid van zijn Vader en uiteindelijk zijn leven. Op Goede Vrijdag zal er geen leerling, zelfs geen ezel in de buurt zijn om het kruis van Hem over te nemen. De armoede van Jezus is de armoede van onze Verlosser, die in gehoorzaamheid de wil van God volbrengt, ten einde toe.

Armoede en gehoorzaamheid: het zijn de twee gelaatstreken van Jezus waarover de boog van de Goede Week gespannen staat. Dat verklaart meteen waarom de Goede Week geen prettige week is en het ook nooit zal worden. Onze spontane neiging, ook als gelovigen, gaat de andere kant op. We volgen liever onze eigen wil dan de wil te doen van een ander. We verzamelen liever, dan we gave en goed kunnen loslaten. We maken liever een combinatie, dan rechte wegen te gaan. De Goede Week is op dat punt een tegendraadse week. Tot komende vrijdag zal Jezus ons aankijken en bevragen. Tot hoever willen wij zijn leerlingen zijn? Zijn wij bereid om de wil van de Vader te volbrengen, ook wanneer dat moeilijk is? Zijn wij bereid om gave en goed los te laten, liever dan in de onwaarheid te leven? Het zijn tegendraadse vragen die we deze week moeten aandurven. Daarom ook past in deze week het sacrament van de boete en de vergeving. Het eerste wat Jezus ons telkens weer aanbiedt is zijn barmhartigheid. Hij is naar ons op zoek, opdat wij zouden groeien in gelijk-nis met Hem.

Broeders en zusters, ik wens u een intense Goede Week. Graag nodig ik u uit om het tijdens deze week eens stil te maken, om aan één of meerdere liturgische diensten deel te nemen en om het sacrament van de vergeving te ontvangen. Wie de moeilijke kant van de Goede Week aandurft, zal komende zondag met des te meer vreugde de kracht van de Verrijzenis kunnen vieren.

Amen.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen