



## **HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN HOOGMIS VAN PASEN**

**Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen – 8 april 2012**

Broeders en zusters,

In deze wereld speelt een jammerlijk mechanisme waardoor het goede met moeite wordt verdragen. Het goede moet zich soms verschuilen om te kunnen overleven. Hoe vaak komt de pijn van mensen niet hierop neer: dat ze met hun beste bedoelingen of edelmoedige inzet eindigen in de rand van de samenleving.

Op Goede Vrijdag moest Jezus verdwijnen omdat Hij letterlijk “te goed was voor deze wereld”. Wat Hij zegde en deed, was overdraagbaar geworden. Niet omdat het onverdraagbaar slecht, maar omdat het onverdraagbaar goed was. Jezus had zich kunnen redden. Hij had zich kunnen aanpassen aan de haalbaarheid van het ogenblik. Maar dan was zijn unieke verhaal stilgevallen. Het kruis was zijn laatste vrijplaats en daarom ook zijn laatste keuze. Zelf besliste Hij om naar Jeruzalem te gaan en zijn kruis te dragen ten einde toe. Maar was het kruis ook zijn laatste overlevingsplaats?

Op deze morgen van Pasen vieren we dat de Vader, in de kracht van de Geest, Jezus uit het graf heeft doen opstaan. Al het goede waarmee Jezus in de rand van de samenleving was terecht gekomen, is daar niet tegen een laatste muur vastgelopen. Neen: op het kruis is het gekanteld in de handen van de Vader, die het heeft opgenomen en verheerlijkt. Alles wat Jezus in zich droeg en waarmee Hij het gezicht van de Vader was, heeft de Vader boven het onbegrip van deze wereld uitgetild en tot verheerlijking gebracht. Waar het leven stilviel, heeft Hij nieuw leven doen ontstaan. Waar de laatste muur stond, heeft Hij een nieuwe horizon geopend. Om te beginnen voor Jezus zelf, maar ook en meer bepaald voor ons.

Pasen is niet de verheerlijking van Jezus alleen. Hij is wel de eerste, maar niet de laatste van de “nieuwe schepping”. Met de Verrijzenis van Jezus is een nieuwe tijd begonnen, voor Hem en voor ons. Wie door de ontkenning of verstoting van deze wereld heen moet, mag nu al kijken in de ogen van de Verrezen Heer. Hij brengt ons samen en spreekt ons aan. Hij neemt ons mee langs de weg die Hij zelf is gegaan.

Broeders en zusters, wil je het beste van deze wereld in het oog krijgen? Ga dan ook en vooral zoeken in de rand van de samenleving. Vaak bloeien de mooiste bloemen waar niemand ze verwacht. Zoals paasbloemen in de lente, bijna verloren langs de rand van de weg. Daar staan ze goed. In het gelaat van de Verrezen Heer zullen alle waarheid en goedheid van deze wereld ooit hun erkenning en voltooiing vinden. Dat is vandaag onze vreugde en onze hoop.

Ik wens u allen van harte een zalig en gelukkig Paasfeest!

Amen.

+ Johan Bonny  
Bisschop van Antwerpen