



## **HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN CHRISMAMIS**

**Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen  
Witte Donderdag 28 maart 2013, 10u**

*Jes. 61, 1-3a.6a.8b-9*

*Apok. 1, 5-8*

*Lc. 4, 16-21*

Broeders en zusters,

Hoe eigenaardig het ook klinkt, Witte Donderdag is een feestelijke dag midden de Goede Week. We dragen vandaag niet het parse gewaad van de vastentijd, ook niet het rode gewaad van Palmzondag of Goede Vrijdag, maar het witte gewaad van Pasen. Al wat we vandaag vieren, is een voorschot op Pasen. Vanavond zullen we horen hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen wast en hun nadien het brood en de beker aanreikt, met de gave van zijn Lichaam en zijn Bloed. De voetwassing en de instelling van de eucharistie: beide gebaren van Jezus krijgen we vandaag al aangereikt, als een verwijzing naar het paasfeest. Immers: hoe zouden we de verrijzenis van Jezus anders kunnen vieren dan door elkaar de voeten te wassen en door samen de eucharistie te vieren?

Op Witte Donderdag vieren de priesters en de bisschop samen de eucharistie, als één presbyterium. Door onze wijding hebben we deel aan het ene priesterschap van Jezus Christus. Samen zijn we geroepen om Jezus lief te hebben, Hem na te volgen en van zijn boodschap te getuigen. Als één groep staan we in dienst van het Evangelie en van de kerkgemeenschap. Beste priesters, ik wil u vandaag gelukwensen en danken voor uw priesterschap. Wellicht hebt ook u in de voorbije dagen gekeken en geluisterd naar de reportages over onze nieuwe paus Franciscus. Hij moet zich klein gevoeld hebben op dat hoge en koude balkon van de Sint-Pietersbasiliek, de avond van zijn keuze. Zijn pastorale opdracht is amper te overzien. De uitdagingen waarvoor hij staat zijn heel groot. Zijn leeftijd benadert die van velen onder u. Toch stond paus Franciscus er niet beduusd of krampachtig bij. Hij straalde warmte en openheid uit. Wie een zending in de kerkgemeenschap aanvaardt, mag erop vertrouwen dat Jezus hem zal bijstaan en leiden. Hoe zouden wij uit onszelf bekwaam zijn om de zending te vervullen die Jezus en de kerkgemeenschap ons toevertrouwen? Morgen zullen we in het passieverhaal opnieuw het verhaal van Petrus horen. Driemaal verloochende hij zijn Heer openlijk en met klem. Jezus had hem voorgoed kunnen afdanken. Toch zal Hij dat niet doen. Integendeel, na Pasen keert Jezus zich uitgerkend naar Petrus om hem de zorg voor zijn kudde toe te vertrouwen. Dat mogen ook wij geloven: dat Jezus onze roeping en zending bevestigt en vruchtbaar maakt,

zolang wij ons door Hem laten aanspreken en leiden. Vandaag bidden we voor de bischop en de priesters van ons bisdom: dat wij bemiddelaars van Gods barmhartigheid mogen zijn voor al wie vandaag op ons dienstwerk rekt.

Witte Donderdag is de feestdag van ons presbyterium. Sinds Witte Donderdag vorig jaar zijn in ons bisdom 24 priesters overleden: 18 diocesane priesters en 6 priesters religieuzen. Vandaag willen we hen dankbaar in ons gebed gedenken. Tegelijk zijn een aantal jonge priesters ons presbyterium komen versterken. Vorig jaar werd Koenraad Janssen in de kathedraal tot priester gewijd. Ook hebben vier jonge priesters uit andere landen een pastorale zending in ons bisdom aanvaard. Ze nemen vandaag deel aan deze eucharistieviering en ik wil hen graag in onze kring opnemen: Guy Kibete (verantwoordelijk voor de Franssprekende Afrikaanse gemeenschap), Fernando Lemus (verantwoordelijk voor de Spaanssprekende gemeenschap), Paulus Sati (verantwoordelijk voor de Chaldeese gemeenschap) en Callistus Okponenwu (verantwoordelijk voor de Engelstalige Afrikaanse gemeenschap). Sinds ruim twee jaar zijn ook twee jonge Kapucijnen uit Polen pastoraal werkzaam in Antwerpen: Marcin Derdziuk en Rafal Shwedoruk. Goede vrienden, ik ben dankbaar dat wij op u mogen rekenen. De kerkelijke en maatschappelijke verplaatsing die u gemaakt heeft, is niet gering. Aan alle priesters vraag ik om u als broeders in het priesterschap te verwelkomen en samen met u te zoeken naar de beste manier om uw zending bij ons te vervullen.

Op 28 april zal een nieuwe kandidaat van ons bisdom, Jef Leysen, tot diaken gewijd worden en nadien tot priester. Beste Jef, ik ben blij dat ik u vandaag mag erkennen als nieuwe kandidaat voor het gewijde dienstwerk in de Kerk. Jouw opleiding loopt stilaan ten einde. Vertrouw erop dat Jezus je roept en leidt. Binnenkort hopen we je als een medebroeder in onze kring te mogen opnemen.

In deze eucharistieviering worden de heilige Oliën gewijd voor de bediening van de sacramenten in ons bisdom: de Olie voor de ziekenzalving, de Olie voor de catechumenen en het heilig Chrisma voor het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Omdat de Goede Week dit jaar niet in de paasvakantie valt hebben weinig misdienaars of vormelingen zich vanmorgen kunnen vrijmaken. Dat geeft ons de gelegenheid om de aandacht dit jaar te vestigen op de Olie voor de ziekenzalving. Welkom aan de zieken, bejaarden en medewerkers uit de zorgsector die vandaag in de kathedraal aanwezig zijn. Na deze homilie zal ik de Olie zegenen waarmee sommigen onder u tijdens het komende jaar de ziekenzalving zullen ontvangen. Deze Olie is geen wondermiddel. Ze is evenmin een vervanging van de medicatie die artsen voorschrijven. Wat is ze dan wel? Ze is een gewijd teken van Gods helende nabijheid in tijden van ziekte of beproeving. We geloven dat God ons nooit loslaat en dat Hij ons nabij blijft, hoe donker ook het dal waar we door moeten. Zijn aanwezigheid is niet overrompend. Zij dringt zacht in ons door, zoals balsem in de huid. Ze verlicht de pijn in onze ziel en verzacht de wonden die het leven in ons hart achterliet. Tegelijk is deze Olie een teken van biddende verbondenheid onder gelovigen. In het sacrament van de ziekenzalving mag een zieke zich gesterkt en gedragen

weten door heel het Lichaam van Christus, dat de Kerk is. Beste zieken, in elk sacrament komt Jezus ons tegemoet met de kracht van zijn verrijzenis, ook in het sacrament van de ziekenzalving. Daarvan is de Olie die we straks gaan zegenen een kostbaar teken.

Beste vormelingen, binnen enkele weken zullen jullie gezalfd worden met het heilig Chrisma dat vandaag wordt gewijd. Je zult het straks merken: bij de wijding van het Chrisma moet de bisschop blazen of ademen over de heilige Olie. Het is een uitdrukking van ons gebed dat de heilige Geest mag neerdalen over het heilig Chrisma en over allen die ermee gezalfd worden. Beste jongeren, ik hoop dat de heilige Geest binnenkort een vaste plaats in je hart zal krijgen, dat Hij je vriend en je gids mag worden. Vergeet niet dat de heilige Geest nog zoveel meer en nog zoveel anders uit je leven kan halen, dan waar jij nu aan denkt of van droomt. Voortaan zal je iedere morgen mogen bidden: 'Kom, heilige Geest, stuur me in de goede richting'.

Witte Donderdag is een feestdag: Jezus komt ons tegemoet met een korf vol vruchten, gegroeid aan de boom van Pasen. We mogen die vruchten vandaag dankbaar ontvangen en ervan uitdelen aan wie ze nodig hebben.

Amen.

+ Johan Bonny  
Bisschop van Antwerpen