



HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN HOOGFEEST TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

**Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen
Eucharistieviering aan de vooravond, 14 augustus 2013, 17 u**

Broeders en zusters,

Bij de aanvang van deze eucharistieviering hebben we het beeld van Onze-Lieve-Vrouw uit de zijkapel naar voren in de kathedraal gedragen. Het is telkens een plechtig en indrukwekkend gebeuren. Maria krijgt vandaag en morgen de ereplaats in onze kerkgemeenschap. Tegelijk vieren wij op Maria Tenhemelopneming het patroonsfeest van het bisdom, de stad en de kathedraal van Antwerpen. Dat mag met de passende schoonheid en luister gebeuren. Een portie fierheid hoort erbij.

Wat we vandaag vieren, gaat over de kern van ons geloof en vooral over de kern van onze hoop. We geloven dat Maria aan het einde van haar aardse levensweg helemaal is opgenomen in de voltooiing waarmee God op ons wacht. Eerst heeft Maria alles wat ze zelf had en was, geschonken aan haar Zoon. Daarop heeft haar Zoon haar alles geschonken wat Hij door zijn leven, sterven en verrijzen voor ons heeft bereid. Als eerste van alle gelovigen is Maria thuisgekomen in de volle schoonheid van het leven waarvan God de oorsprong en de bestemming is. Het feest van de Tenhemelopneming van Maria gaat zowel over Maria als over ons. Waar zij is, zullen wij eens mogen volgen. Dat geloven we en vooral: dat hopen we.

Men spreekt wel eens over de verdamping van het geloof in onze samenleving. Iets wat verdampt, moet je niet meer gaan zoeken. Het gaat bijna onzichtbaar verloren in de lucht. Het geloof verdampt echter nooit alleen. Met het geloof verdampt ook de hoop die uit dat geloof voortvloeit. Wat ik geloof en wat ik hoop, hangt immers heel nauw met elkaar samen. Wie in God gelooft, zal op God ook zijn hoop stellen. Wie niet in God gelooft, zal op Hem geen hoop meer stellen. Je zult je toekomst toch niet verbinden met iemand in wie je geen vertrouwen hebt. Geloof en hoop gaan samen op en samen af.

Zonder veel woorden klinkt in onze samenleving de boodschap "stel je hoop daar toch niet meer op!" Wat het geloof zegt over God en de voltooiing die Hij voor ons heeft bereid: loop daar niet meer in. Zet die verwachting uit je hoofd. Het loopt toch nergens op uit. Wat het geloof je vertelt, is een zinsbegoocheling of een valse droom. De christenen

hebben geen bewijzen in handen. Niemand is daar ooit van teruggekeerd. En dus: stop met naar God en naar de vervulling van zijn beloften te verlangen!

Juist dat laatste vind ik heel jammer. Er leeft in de mens immers een heel diep en authentiek verlangen: een verlangen naar vervulling boven de vergankelijkheid en de onrechtvaardigheid van deze wereld. Dat verlangen is heel resistent: het komt steeds opnieuw in de mens weer naar boven. Vanuit een gelovige kijk op het menselijk bestaan is dat verlangen geen dwaze droom. Integendeel: dat verlangen wortelt in de diepste waarheid van ons bestaan, namelijk dat ons leven uit God voortkomt en op God gericht staat. Evenzeer als wij onze rede en ons verstand mogen vertrouwen, mogen we ons diepste verlangen vertrouwen. Waarom zou alleen de rede naar waarheid verwijzen en ons diepste verlangen niet? Als mens en als christen mogen we ons diepste verlangen beluisteren en *au sérieux* nemen. Het is een kompas dat in de goede richting staat. Voor het diepste verlangen dat God in ons hart heeft gelegd, staat Hij zelf borg. God speelt met ons geen dwaze of wrede spelletjes. Hij doet ons niet naar iets verlangen, wat Hij ons uiteindelijk niet kan geven. Hij is niet alleen de 'alpha' maar ook de 'omega' van ons leven.

Het feest van de Tenhemelopneming van Maria gaat over de betrouwbaarheid van de hoop die in ons leeft. Wij mogen ons diepste verlangen vertrouwen en ons erdoor laten leiden. Als dat geen blijde boodschap is! Wij moeten de energie van ons diepste verlangen niet verstoppem of verdrukken. We moeten het niet wegredeneren of psychologiseren. Ons denken en verlangen mogen dezelfde richting uitgaan: naar de God die alles tot voltooiing kan brengen, wat Hij met ons begonnen is.

Maria staat vandaag centraal. Zij is het beeld van zowel het geloof als de hoop die ons bewegen. Met groot vertrouwen heeft zij naar God uitgezien en Hij heeft haar vertrouwen niet beschaamd. Hij heeft haar verlangen mateloos vervuld door haar als eerste te laten delen in de verheerlijking van zijn Zoon. Vandaag bidden we dat Maria het vertrouwen in ons mag sterken, dat ook haar bezielde: het vertrouwen dat God alles ten goede keert voor wie Jezus liefhebben en navolgen.

Amen.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen