

Inhoud

Een jubileum is een feestelijke herdenking van de dag waarop iets gebeurde of begon. De huwelijksverjaardag is een mooie gelegenheid om de liefde te vieren. De tinnen (10), porseleinen (20), zilveren (25) of gouden (50) huwelijksverjaardag zijn mijlpalen in vele families. Het kan voor de lokale kerkgemeenschap een mooie gelegenheid zijn om jubilerende koppels thuis te bezoeken en om namens de kerkgemeenschap een kleine attentie aan te bieden.

Doelstellingen

- De jubilerende koppels worden door de lokale kerkgemeenschap in de bloemetjes gezet.
- De koppels krijgen de kans om op verhaal te komen.
- Het kan een gelegenheid zijn om te polsen naar vragen en behoeften die bij hen leven.
- Het kan een gelegenheid zijn om de contacten met deze mensen aan te halen.

Verloop en aanpak

1. Vooraf

Overloop op voorhand welke koppels in aanmerking komen voor een bezoekje. Houd hierbij rekening met de privacywet. Lijsten opvragen kan niet. Houd zelf zo goed mogelijk bij wie in aanmerking komt. Het huwelijksregister van de parochie kan uiteraard wel geraadpleegd worden.

Ga op zoek naar een of meerdere vrijwilliger(s). De vrijwilliger neemt contact op met het koppel met de vraag om een bezoekje te mogen brengen. Hij/zij maakt een concrete afspraak. Voorzie een attentie.

2. Op de afspraak

Zorg dat je op tijd bent en dat je tijd hebt. Overhandig de attentie namens de hele lokale geloofsgemeenschap. Neem je tijd voor een gesprek, luister naar het verhaal van het koppel. Eventueel kan een foto genomen worden voor een korte vermelding in Kerk & Leven, een plaatsje in de kerk of op sociale media.

3. *Gebed en/of zegen*

Je kunt het bezoekje afsluiten door een kaarsje aan te steken en een gebed te bidden. Je kunt spontaan een gebed formuleren of samen het Onzevader bidden, of kiezen voor het gebed hieronder. Je kan ook een zegen over het koppel uitspreken.

(Zegen)gebed bij huisbezoek aan jubilarissen

Heer God,

*wij willen U danken voor dit samen zijn
en voor de Liefde die we mogen vieren.*

*Laat uw kracht dit koppel sterken,
wanneer twijfel of vragen hen overvallen.
Laat uw wijsheid hun hart vervullen,
zodat ze uw woord steeds beter leren kennen.
Laat uw zegen rusten op hen,
want uw liefde is hemelhoog
en uw trouw reikt tot aan de wolken.*

*We vragen het U,
gelovend in uw woord,
hopend op uw kracht,
gesterkt door uw liefde.
Amen.*