

Inhoud

In de dagen voor of na 14.02 organiseert de parochie een gespreksmoment rond de liefde. Er worden één of meerdere getuigenissen beluisterd en het is mogelijk om hierover uit te wisselen. Deze namiddag of avond kan voor een specifieke doelgroep worden georganiseerd (vb. kandidaat-huwenden, koppels die in het voorbije jaar huwden), maar kan evenzeer worden opengesteld voor iedereen die wil nadenken over de liefde.

Doelstellingen

- De aanwezigen beleven een gastvrij en hartverwarmend ontmoetingsmoment.
- De aanwezigen ontmoeten andere mensen die de liefde proberen te geven in hun leven.
- De aanwezigen denken na over de betekenis van liefde en over hoe zij de liefde in hun leven ervaren.

Programma

Vooraf	Uitnodiging en onthaal
5 min	Welkom en inleiding
45 min	Getuigenis(sen)
45 min	Uitwisseling
Nadien	Ontmoeting

Verloop en aanpak

1 *Uitnodiging en onthaal*

Maak goed op tijd dit initiatief bekend. Denk na over de kanalen waarlangs je promo wilt voeren. Een mooie affiche mag zeker niet ontbreken, maar verspreid het initiatief ook bv. via sociale media.

Het is belangrijk om sprekers goed op tijd te contacteren en om met hen duidelijke afspraken over de inhoud van hun getuigenis te maken. Het zou mooi zijn als je een of meerdere personen uit de lokale gemeenschap kan aanspreken. We realiseren ons dat dit niet altijd haalbaar is. Indien je hulp of inspiratie wenst op je zoektocht naar sprekers, mag je ons zeker contacteren (severine.verhulst@bisdombrugge.be).

Zorg voor een warm en hartelijk onthaal.

2 *Welkom en inleiding*

Spreek tot de hele groep een woord van welkom uit. Er kan eventueel een lied gezongen worden (suggestie bij fiche 1). Terwijl het refrein enkele keren wordt gezongen, kan iemand een kaars bij een icoon aansteken.

Er kan als inleiding ook een kort filmpje over de definitie van liefde worden getoond.

<https://www.youtube.com/watch?v=B-9kDodq2x0>

Duid de bedoeling van het initiatief en stel de spreker(s) voor.

3 *Getuigenis(sen)*

Een of meerdere mensen getuigen over de betekenis van liefde in hun leven.

Je kan ook een panelgesprek opbouwen.

Mogelijke gasten:

- Een koppel, een priester, religieuze of godgewijde getuigt over hun/zijn/haar ja-woord aan Gods liefde.
- Een diakengezin vertelt over hoe ze Gods liefde in hun gezin handen en voeten geven, en hoe ze vanuit die liefde dienstbaar willen zijn in de parochie of een ander engagement.
- Je kan een gezin uitnodigen dat een kind adopteerde.
- Je kan ook iemand uitnodigen die via een concreet engagement probeert Gods liefde in onze wereld zichtbaar te maken (bv. een dokter die zich inzet bij artsen zonder vakantie, een jongere die zich in de Arkgemeenschap engageert, ...).

4 *Uitwisseling*

Na het getuigenis of het panelgesprek kan een moment van uitwisseling worden voorzien. Mensen kunnen spontaan vragen stellen, maar je kan het gesprek ook opbouwen a.d.h.v. uitspraken die de spreker in het vorige deel deed.

5 *Ontmoeting*

Nadien wordt iedereen uitgenodigd elkaar bij een glaasje te ontmoeten.