



## HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN PAASWAKE

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen  
19 april 2014, 21u

*Gen. 1,1 – 2,2*

*Ex. 14, 15 – 15, 1*

*Jes. 54, 5-14*

*Ez. 36, 16-17a.18-28*

*Rom. 6, 3-11*

*Mt. 28, 1-10*

Broeders en zusters,

Jezus is verrezen van de doden! Hij is opgestaan ten leven! In deze nacht mag ik u een zalig en gelukkig paasfeest wensen.

We zijn deze liturgie begonnen in een duistere kathedraal. Vooraf hebben we buiten een vuur gemaakt en aan dat nieuwe vuur een grote kaars ontstoken: de paaskaars. Die kaars hebben we plechtig binnengedragen, terwijl wij de vlam aan elkaar konden doorgeven. Stilaan verspreidde het licht zich doorheen de duisternis, tot in de verste hoeken van de kathedraal. Op Goede Vrijdag, toen Jezus stierf aan het kruis, viel er een diepe duisternis over heel het land. Op Pasen keerde het licht terug, als op een stralende lentemorgen. Na deze homilie zullen we onze kaarsen opnieuw ontsteken aan het licht van de paaskaars voor de geloofsbelijdenis. In het licht van de paaskaars zullen we ons geloof vernieuwen. In datzelfde licht zullen we het doopsel toedienen aan een nieuwe christen. Het licht van Pasen is het licht van ons geloof en van ons doopsel.

Maria Magdalena en de andere Maria gingen bij het kriecken van de dag naar het graf van Jezus. Hun verrassing en verbazing was groot. Een stralende engel zat op de weggerolde steen en zegde tot hen: *'Ga nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea'* (Mt. 28, 7). De boodschap van de Verrijzenis was vertrokken en zou nooit meer stilvallen. De vrouwen zegden het door aan de apostelen, de apostelen weer aan andere leerlingen, en die leerlingen weer aan andere toehoorders. De boodschap van de Verrijzenis heeft haar loopbaan door de wereld en de geschiedenis nog niet voltooid. Integendeel, wij mogen haar nog steeds tot ons laten komen en aan anderen doorgeven. De boodschap van de Verrijzenis is en blijft verrassend nieuws, voor iedere mens en iedere gelovige.

De Verrijzenis van Jezus uit de doden is geen bijzaak. Zij is de kern, de vaste grond van ons geloof. Paulus zal later schrijven: *'Als Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond.... dan is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden'* (1 Kor. 15, 14.17). Overall waar de apostelen kwamen, was dat hun eerste en belangrijkste getuigenis: Jezus die werd veroordeeld en aan een kruis genageld, is opgestaan uit de dood en verschenen aan de leerlingen! Om dat te verkondigen trokken zij de wereld door, zover ze reizen konden. Staan er dan geen andere bijzondere gebeurtenissen in de Bijbel vermeld? Jazeker. We hebben er trouwens een aantal beluisterd in het eerste gedeelte van deze Paaswake, zoals de schepping, de bevrijding uit Egypte en het getuigenis van de profeten. Toch is dit onze diepste geloofsovertuiging: al wat God voorheen heeft verricht, staat gericht op het leven, lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Zijn opstanding uit de dood is Gods voltooiing van de schepping. Zij is tegelijk Gods overwinning op de macht van het kwaad en de dood. Wie de rode draad in de Bijbel vasthoudt en voort leest, komt bij Jezus en bij Pasen uit.

Toen de vrouwen naar het graf gingen was het nog vroeg in de morgen, zegt het Evangelie. Het was lente. Er lagen nog dauwdruppels op het gras. Het eerste zonlicht was ijl en fris. In dat vroege morgenlicht ontdekten ze dat de steen was weggerold. Zo is het ook voor ons, die vandaag de Verrijzenis vieren. We staan met ons geloof in het prille morgenuur van de wereld en van de kerkgemeenschap. Het geloof van paasmorgen is niet stralend en heet als de middagzon. Het is niet rood en warm als de avondzon. Het is nog fris en zuiver als de morgenzon. Er kleven nog dauwdruppels aan. Dat zullen we straks ook voelen, wanneer ik met het nieuw gezegende doopwater door de kathedraal zal stappen, om u ermee te besprenkelen. Met Pasen staan we weer aan het begin van ons geloof. Ik hoop dat je in deze paasnacht en morgen op paasdag iets van die nieuwhed mag ervaren. De morgenkriebels van het geloof: dat is het mooiste wat je op Pasen kan ontvangen. Dat wens ik u dan ook heel graag toe.

Amen.

+ Johan Bonny  
Bisschop van Antwerpen