



## HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN HOOGFEEST VAN KERSTMIS

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen  
25 december 2014, Hoogmis 10u30

*Jes. 52, 7-10*

*Hebr. 1, 1-6*

*Job. 1, 1-18*

Broeders en zusters,

Voor de kersttijd componeerde Johann Sebastian Bach zijn overbekende *Weinachtsoratorium* of Kerstoratorium. Het is het één van de mooiste composities voor deze weken van het kerkelijk jaar. Misschien doet u zoals ik, en beluistert u in deze dagen wel eens een cantate van het Kerstoratorium. Dan kent u de indrukwekkende passage uit de vierde cantate waarin een overtuigd 'ja' weerklinkt, dat als een echo in de ruimte wordt herhaald. 'Ja, ja' zingt een sopraan vooraan, terwijl een andere sopraan van achter of van opzij datzelfde 'ja, ja' herhaalt. '*Ja, du Heiland, sprichst selbst Ja: 'Ja, Gij mijn Redder, Gij zegt zelf Ja'*'. Het is een feestelijk 'ja' dat met een weergalm heel de ruimte vult. Bach heeft het goed begrepen: op Kerstmis klinkt uit vele hoeken tegelijk een 'ja' dat alles overstemt.

Het eerste 'ja' van Kerstmis komt van God zelf. God de Vader die 'ja' zegt aan zijn schepping en aan de mens: 'Ja, de wereld is Mij dierbaar en de mensen zijn Mij alles waard. Ja, Ik hou van mijn volk Israël en Ik zal het redden. Ja, Ik zal de beloften van de profeten inlossen en de verwachting van Mijn volk vervullen. Ja, Ik daal af om de mensen nabij te zijn in hun vreugde en hun zorg, in leven en hun sterven.' Bij Gods eerste en eeuwig 'ja' begint het feest van Kerstmis. Zonder Gods 'ja' zou Jezus nooit geboren zijn.

Het tweede 'ja' van Kerstmis komt van Gods Woord of van Gods Zoon. De Zoon zegt 'ja' aan de Vader: 'Ja, Vader, uw verlangen om de wereld nabij te zijn, wil Ik tot mijn verlangen maken. Ja, Vader, uw trouw aan uw volk en aan uw belofte, wil Ik tot mijn trouw maken. Ja, Vader, van uw barmhartigheid en menslievendheid, wil Ik het levende teken zijn. Uw gelaat wil Ik aan de mensen laten zien. De weg die U voor mij uittekent, wil Ik gaan, waarheen die weg mij ook leidt.' Zonder dat 'ja' van de Zoon aan de Vader, zou Jezus nooit geboren zijn. Zonder dat 'ja' zou Gods verlangen in den hoge zijn blijven hangen als een verre droom of een machteloze illusie.

Het derde 'ja' van Kerstmis komt van Maria en van Jozef. 'Ja' zegt Maria tot de engel wanneer ze de vraag te horen krijgt om moeder van Gods Zoon te worden. Ze geeft haar 'ja' zonder te weten hoe alles zal verlopen en wat haar nog te wachten staat. 'Ja' zegt Jozef

aan de engel die als een boodschapper hem vraagt om Maria tot zich te nemen en haar kind tot het zijne te maken. Hij zegt 'ja' aan een vraag die zijn verantwoordelijkheidsbesef aanspreekt en die zijn verdere levensloop zal bepalen. 'Ja' antwoorden twee gewone mensen, Maria en Jozef, op Gods vraag om medewerking en lotsverbondenheid. Zonder hun gedeelde 'ja' zou Jezus niet daar geboren zijn en niet toen geleefd hebben, waar wij het nu mogen vieren.

Het vierde 'ja' van Kerstmis komt van de herders: 'Ja, wij waren 's nachts bij onze kudde en hebben een engel horen zingen *'Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David'*. Ja, wij zijn op weg gegaan en hebben het kind en zijn moeder gevonden in een eenvoudige kribbe. Ja, wij waren gelukkig, wij eenvoudige mensen die van geloof en vroomheid weinig afwisten, om als eersten Jezus te mogen begroeten.' Zonder het 'ja' van de herders zou Kerstmis geen volksfeest zijn, geen feest van gewone mensen die in Jezus hun goddelijke broer en vriend ontmoeten.

Het vijfde 'ja' van Kerstmis komt van de kerkgemeenschap. Het komt van ons die vandaag in deze kathedraal het Evangelie beluisteren en de Eucharistie vieren. 'Ja' zegt de kerkgemeenschap aan Gods vraag om Hem te verwelkomen zoals Hij tot ons komt in de persoon van Jezus. 'Ja', wij willen Jezus in ons midden opnemen als Gods eerste en laatste Woord, als het menselijke gelaat van Zijn nabijheid. 'Ja', Hij mag ons aankijken met Gods ogen en ons aanraken met Gods barmhartigheid. Met de Kerk wereldwijd zullen wij na deze homilie 'ja' zingen in het Credo: *'Ja, Hij is voor mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Ja, Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden'*. Zonder ons 'ja' zou het vandaag evenmin Kerstmis zijn. Zonder ons 'ja' was de geboorte van Jezus in een bibliotheek blijven hangen, tussen de droge ruggen van vergeelde boeken.

Broeders en zusters, ik wens u een zalig en gelukkig Kerstfeest. Ik hoop dat vandaag in uw hart een mooi en feestelijk 'ja' mag klinken. 'Ja' Gods heeft ons lief en is voor ons mens geworden in Jezus, zijn geliefde Zoon en onze broeder.

Amen.

+ Johan Bonny  
Bisschop van Antwerpen