



HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN PONTIFICALE HOOGMIS VAN PINKSTEREN

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen
Zondag 24 mei 2015, 10.30 uur

Hand. 2, 1-11

Gal. 5, 16-25

Job. 15, 26-27 ; 16, 12-15

Broeders en zusters,

Vijftig dagen geleden hebben we het feest van Pasen gevierd, het feest van de Verrezen Heer. Vandaag vieren we het feest van Pinksteren, het feest van de heilige Geest. Het lijken twee verschillende feesten, en toch horen ze helemaal bij elkaar. Pasen gaat over Jezus en zijn opstanding uit de dood. Pinksteren gaat over de leerlingen en hoe de heilige Geest hen in staat stelt om de weg van Jezus te volgen. Ze horen bij elkaar: Jezus en de leerlingen, Jezus en de kerkgemeenschap. Zij zijn niet meer van elkaar te scheiden. Op Pasen waren onze ogen helemaal op Jezus gericht. Jezus is niet dood, Hij leeft! Jezus is niet van vroeger, Hij is van nu! Jezus is geen oud boek, Hij is een nieuw verhaal! Jezus is niet weg, Hij is midden onder ons! Dat vierden we op Pasen. Op die dag was er van de leerlingen amper sprake. Op Goede Vrijdag waren ze één na één weggetrokken uit de buurt van Jezus. Ze wilden het liever niet van nabij meemaken. Na Pasen zouden ze pas langzaam terugkeren, één na één, aarzelend en onzeker.

Vijftig dagen na Pasen zitten de leerlingen nog steeds in een zaal, veilig bij elkaar, zonder te weten waartoe of waarheen. Pasen is dan wel aan Jezus gebeurd, maar eigenlijk nog niet aan de leerlingen. Plots verandert alles. Er komt beweging in de zaal *'alsof er een hevige wind opstak'* en dan gebeurt er iets met ieder van hen: *'ze zagen vurige tongen die zich verspreidden en op ieder van hen neerzetten, en zij raakten allen vol van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen zoals de Geest hun ingaf'*. Er komt een vuur of een vurigheid over de leerlingen, die zich *'op ieder van hen neerzet'*. Met ieder van de leerlingen gebeurt op Pinksteren iets ingrijpends. In ieder van hen wordt een bezieling wakker, die hen binnenste buiten keert. Hun hart gaat open en hun tongen komen vrij. Ze verliezen hun angst en onzekerheid. Ze stappen naar buiten en beginnen te vertellen over wat met Jezus en met hen is gebeurd. Ze vertellen een nieuwe boodschap die toch niet onbegrijpelijk overkomt. Integendeel, al wie naar hen luistert hoort hen spreken in zijn eigen moedertaal. De apostelen zijn vertrokken. Het verhaal van de Blijde Boodschap is vertrokken. Het verhaal van de Kerk is vertrokken. De Geest heeft hen op weg gezet en zal zijn werk met hen voortzetten. Jezus en de Kerk: ze zijn niet meer van elkaar te scheiden.

Broeders en zusters, in deze hoogmis van Pinksteren zullen 35 jongvolwassenen en volwassenen het sacrament van het vormsel ontvangen. Ik ben blij, samen met u, dat zij vandaag de heilige Geest mogen ontvangen, zoals eertijds de apostelen op Pinksteren. Beste vormelingen, jullie zijn al gedoopt. Sommigen van jullie hebben het doopsel ontvangen vijftig dagen geleden, in de paasnacht, anderen al een langere tijd geleden. Je bent al met Jezus verbonden als leerlingen met de Heer, als ranken met de wijnstok. Je behoort al tot de kerkgemeenschap. Je neemt al deel aan de viering van de eucharistie. Je probeert als een christen door het leven te gaan. Sommigen van jullie studeren nog, anderen staan al in het beroepsleven. Sommigen van jullie moeten hun levenskeuze nog maken, anderen bereiden zich voor op het huwelijk of hebben al een gezin. Sommigen van jullie behoren tot een Vlaamse geloofsgemeenschap, anderen tot een geloofsgemeenschap van buitenlandse oorsprong. Je bent inderdaad heel verschillend van elkaar. Bijna zo verschillend als die vele mensen uit vele volken die voor het Pinksterfeest in Jeruzalem waren verzameld. En toch zijn jullie diep met elkaar verbonden. Door het doopsel ben je allen opgenomen in het ene Lichaam van Jezus Christus. Je bent broer en zus geworden van Jezus en van elkaar. Vandaag ontvang je dezelfde adem van Jezus, hetzelfde vuur van de heilige Geest. Wat de heilige Geest doet bij de één, doet Hij ook bij de ander. Je kunt de heilige Geest immers niet verdelen. Hij is als eenzelfde vuur, dat zich in ieder van ons persoonlijk neerzet. En als je wil weten wat voor nieuws de heilige Geest nog in je leven kan teweegbrengen, kijk dan naar de apostelen. Ze waren bang en werden moedig. Ze zaten binnen en gingen naar buiten. Ze durfden niet te spreken en begonnen aan ieder te vertellen. Ze wisten niet wat te doen en ontdekten hun roeping. Ze durfden elkaar niet los te laten en gingen ieder hun weg. Beste vormelingen, laat de Geest van Jezus maar over jullie komen. Laat Hem maar doen: ongetwijfeld heeft Hij voor ieder van jullie nog verrassingen achter de hand.

Beste broeders en zusters, wij zijn blij dat deze christenen vandaag in het sacrament van het vormsel de heilige Geest zullen ontvangen. We zijn blij dat we hen in onze gemeenschap mogen opnemen. We zijn dankbaar voor hun getuigenis. Maar, waar zitten alle andere christenen die het sacrament van het vormsel vroeger al ontvangen hebben? Waar zitten alle andere christenen over wie de Geest vroeger al is neergedaald? Stel je voor dat ik de vormelingen zou vragen om zich nu even om te draaien en de kathedraal in te kijken. Kunnen zij aan ons zien dat wij vroeger al de Geest ontvangen hebben? Kunnen zij aan ons het verschil zien tussen iemand die gevormd is en iemand die niet gevormd is? Pinksteren is er niet alleen voor de vormelingen. Pinksteren is er voor alle christenen en alle gedoopten. Elk jaar met Pinksteren bidden we dat de heilige Geest over ons allen mag blijven neerdalen, dat Hij het heilig vuur in ieder van ons mag blijven aanwakkeren, dat Hij Gods gaven in al onze levensverhalen mag blijven aansterken. We bidden dat de heilige Geest als een 'heilig vuur' mag blijven branden in ons huwelijk en ons gezin, in onze roeping als priester of religieus, in onze geloofs- en parochiegemeenschappen, in onze inzet voor gekwetste en kansarme mensen, in onze strijd tegen ziekte of verbittering, in ons gebed en onze zoektocht naar God. Kom heilige Geest, sla niemand van ons over, laat niemand van ons onberoerd.

Broeders en zusters, beste vormelingen, samen zullen we nu ons geloof belijden. Samen zullen we bidden om de heilige Geest. Dat Hij zich als een vuur op ieder van ons mag neerzetten, zoals op het eerste Pinksterfeest.

Amen.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen