



HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN PRIESTERWIJDING VAN JOERI FLEERACKERS

**Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen
Feest van Christus, Koning van het Heelal
Zondag 20 november 2016, 15 uur**

2 Sam. 5, 1-3

Kol. 1, 12-20

Lc. 23, 35-43

Beste Joeri,

Ik ben blij dat ik je vandaag tot priester voor het bisdom Antwerpen mag wijden. Velen zijn vandaag met je meegekomen: uit je familie en vriendenkring, je thuishaven in Deurne en Borgerhout, de spoeddienst van het ziekenhuis waar je hebt gewerkt, de parochie in Kontich-Kazerne en de stadspastoraal van 't Vlot waar je stage deed, de priesteropleiding in Bovendonk, de vrienden die je maakte in diverse groepen zoals De Grije Kat of onder de kansarmen van deze stad. Allen zijn we vandaag hier om te bidden dat de Heilige Geest je mag toerusten voor het dienstwerk van priester in de kerkgemeenschap. We bidden dat de Heer van jou een priester mag maken met een groot hart voor God en een groot hart voor de mensen. We bidden dat je een 'goede herder' mag worden, iemand die vreugde en verbondenheid uitstraalt, zoals Jezus het voordeed.

Je hebt een lange weg afgelegd naar deze priesterwijding. Of beter gezegd: God heeft zijn tijd genomen om je naar deze priesterwijding te leiden. Hij heeft je tijd gegeven om jezelf beter te leren kennen, met al wat roert in je hart en je verstand; om het leven beter te leren kennen, met zijn hoogtes en laagtes; om mensen beter te leren kennen, met hun dagelijkse vreugde en zorg; om de kerkgemeenschap beter te leren kennen, met haar kracht en haar zwakte. Met vriendelijk geduld heeft God je dichter gebracht bij de persoon van Jezus en de boodschap van het Evangelie. Zoals je het zegde in een interview: *'Laat Jezus in je leven toe, dan gebeuren er dingen die je niet mogelijk acht'*. Vandaag mag ik namens de kerkgemeenschap de weg die God met jou heeft afgelegd bekrachtigen, je wijden voor het priesterschap en je uitsturen voor het dienstwerk in onze kerkgemeenschap.

Jouw priesterwijding vindt plaats op een toch wel merkwaardige zondag. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar: het feest van Christus Koning. De lezingen die we hoorden uit de Heilige Schrift gaan over het koningschap van Jezus Christus. Tegelijk is deze zondag de laatste dag van het Jubeljaar van de Barmhartigheid. Vanmorgen heeft paus Franciscus de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Rome weer dichtgedaan, tot aan het

volgende Jubeljaar. Het feest van Christus Koning en het Jubeljaar van de Barmhartigheid: wat kunnen zij betekenen voor jouw priesterwijding? Hoe kunnen ze ons helpen om beter te verstaan wat hier vandaag gebeurt?

Om te beginnen hoort bij het koningschap van Jezus een volk: het volk van God. We hoorden het al in de eerste lezing uit het tweede boek Samuël. Toen David tot koning werd gezalfd, was het om herder te zijn van het volk van Israël. Van Godswege kreeg hij te horen: *'Gij zult mijn volk Israël weiden'*. Om zijn volk en om allen die tot zijn volk behoren: om hen is het God te doen. Heel het volk is drager van Gods liefde en barmhartigheid, van Gods roeping en uitverkiezing, van Gods belofte en Gods erfdeel. God kijkt niet naar enkelen, maar naar allen. Zo heeft Jezus het ook voorgedaan. Hij trok van dorp naar dorp, van buurt naar buurt, van gesprek naar gesprek, om allen te ontmoeten die op Gods liefde wachtten, vaak al heel lang. En vooral: Hij ging niet voorbij aan wie men aan de kant liet staan: zieken, melaatsen, zondaars, ontgoochelde of ontregelde mensen. Rond Jezus ontstond een nieuw volk: een nieuwe gemeenschap van mensen die Gods genade in hun leven mochten ervaren. Beste Joeri, als priester ben je gezonden, zoals Jezus en de apostelen, naar het volk van God. Wees niet partijdig. Sla geen mensen over. Laat niemand onder je radar blijven. Wees beschikbaar voor allen in wier leven Gods genade een nieuw mirakel kan verrichten. Aan het einde van deze wijdingsviering zal ik je zenden als priester naar een plaatselijke gemeenschap. Je mag er als priester een man zijn van het volk, van het volk van God.

Vervolgens hoort bij het koningschap van Jezus een grote dosis barmhartigheid. Jezus was het tegendeel van een grootse koning omgeven door geld en macht. De harde taal en de grove gebaren waarmee je vandaag verkiezingen kunt winnen, waren niet aan Hem besteed. Integendeel, Hij eindigde als een verstoteling aan het kruis. Zijn laatste buren op Golgotha waren twee veroordeelden die zoals Hij wachtten op hun terechtstelling. *'Als Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf'*: zo lachten de overheidspersonen en soldaten Hem nog uit. Waarom is Jezus mens geworden en waarom heeft Hij onder ons geleefd? Niet om aan deze wereld iets toe te voegen van wat ze uit zichzelf al genoeg voortbrengt: zelfbesef en ambitie, wetenschap en techniek, volken, regeringen en beschavingen. Wel om aan deze wereld iets toe te voegen van wat ze uit zichzelf veel te weinig voortbrengt en altijd tekort heeft: barmhartigheid en vergeving, verzoening en verbinding, liefde en geduld. Dag na dag heeft paus Franciscus ons in het Jubeljaar van de Barmhartigheid daaraan herinnerd. Alleen langs de weg van de barmhartigheid kunnen de Kerk en haar bedienaren trouw blijven aan Jezus en het Evangelie. Beste Joeri, als priester ben je geroepen en gezonden om met Jezus mee te gaan. Doe zoals Hij: ga recht naar de mens die barmhartigheid nodig heeft, om welke reden dan ook. Heel vlug zal je merken hoe velen op die barmhartigheid zitten te wachten, vaak in de zelfkant van de samenleving. Zij zullen een gelukkige en dankbare priester van je maken.

Tot slot horen bij het koningschap van Jezus vele medewerkers. Zodra Hij uit de dood was opgestaan, haalde Jezus zijn leerlingen terug uit de verwarring en stuurde Hij hen uit

om het Evangelie te verkondigen, langs alle wegen van de wereld. Beste Joeri, tijdens de wijding zal ik alle priesters hier aanwezig uitnodigen om een brede kring rond je te vormen en om samen met mij je de handen op te leggen. Je wordt vandaag wel alleen gewijd, maar niet alleen gezonden. Je wijding herinnert ons eraan dat wij allen een zending van Jezus ontvangen hebben, niemand van ons uitgezonderd. Het zou doodjammer zijn indien alleen jij na deze wijding met een nieuwe zending naar buiten zou gaan. Dan zou deze wijding haar volle omtrek hebben gemist. In onze christelijke gemeenschap is ruimte voor en vooral nood aan de vele gaven van de Heilige Geest. In je nieuwe opdracht zal je kunnen samenwerken met andere priesters, diakens, pastorale werkers of werkers en tal van leken die er een taak op zich nemen. Jij kunt niet zonder hen, en zij kunnen niet zonder jou. Aan jullie samenwerking zullen de gelovigen merken hoezeer de kerkgemeenschap jullie ter harte gaat. Ga voor elkaar en de gelovigen zullen gaan voor jullie.

Beste Joeri, nu zullen we bidden tot de Heilige Geest. We vragen dat Hij je mag toerusten om een toegewijde en gelukkige priester te worden. Of zoals je zelf zegde: *'Laat Jezus in je leven toe, dan gebeuren er dingen die je niet mogelijk acht'*.

Amen.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen