



Mgr. Johan Bonny **Bisschop van Antwerpen**

Goede vriend,

Je bent wellicht verrast een brief van de bisschop te lezen. Hoe kreeg je deze brief in handen? Misschien langs Google of een internetsite. Misschien heeft iemand een kopie geprint en aan je doorgegeven. Hoe dan ook, ik wil me graag even tot je richten. Dank dat je de brief wil lezen.

Je weet ongetwijfeld dat de Kerk vandaag een tekort heeft aan priesters, vooral aan jonge priesters. Een priesterwijding haalt vandaag het nieuws, omdat het zo uitzonderlijk geworden is. Toch ben ik diep overtuigd dat priester worden een weg kan zijn om het beste van jezelf te geven en een gelukkige mens te worden. Bijna elke dag hoor ik parochies, groepen of bewegingen, scholen of ziekenhuizen vragen om een priester. Noodgedwongen kan ik op de meeste vragen niet ingaan. Als bisschop kan en wil ik mij echter niet neerleggen bij een kerkgemeenschap zonder priesters. Wie zal ik morgen zenden om, samen met diakens, pastorale werkers en werkers, godsdienstleerkrachten, catechisten en vrijwilligers in de parochie, een instrument te zijn van vrede en verzoening, een bezieler en voorbeeld, een goede herder voor de gemeenschap? En in het bijzonder: om voorganger in de eucharistie te zijn? Vandaar deze vraag: wil jij priester worden, priester voor het bisdom Antwerpen, in verbondenheid met de wereldkerk?

Ik weet niet op welk moment van je levensweg deze vraag je bereikt. Misschien heb je nooit gedacht aan de mogelijkheid om priester te worden; dan dank ik je om deze vraag te willen beluisteren. Misschien wekt de vraag wel je belangstelling of sluit ze aan bij een verlangen dat je vroeger reeds voelde, maar nog niet had opgenomen; dan wil ik je uitnodigen om over deze vraag met iemand te praten. Priester worden kan op verschillende leeftijden. Dat je nu in een andere omgeving leeft of werkt, mag de mogelijkheid van priester worden niet uitsluiten.



Deze brief is geen reclamefolder. Als bisschop kan ik geen priesters werven met goedkope slogans of gemakkelijke beloften. Zo werkt dat niet. Als ik de vraag naar nieuwe priesters toch durf formuleren, is het omdat ik vertrouwen op de kracht van het Evangelie en het woord van Jezus. Vanaf de aanvang van zijn zending riep Jezus leerlingen bij zich, om hem te vergezellen en in zijn opdracht te delen: "Kom en volg mij". Tot Petrus en de apostelen zegde hij: "Ik zal jullie vissers van mensen maken". En ook dit: "Niet jullie hebben mij uitgekozen; nee, ik heb jullie uitgekozen en ik heb jullie de taak gegeven erop uit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn." Tijdens het laatste avondmaal zei hij hun: "Doe dit tot mijn gedachtenis". Op het woord van Jezus hebben priesters van alle tijden het gewaagd. Als bisschop is het mijn taak dat woord verder te laten klinken.

Priester zijn is vandaag zoals gisteren: je door het woord van Jezus laten leiden, ten dienste van de mensen, verbonden met de kerkgemeenschap wereldwijd. Tijdens mijn bezoeken aan parochies en federaties vertellen priesters me over hun vreugden en hun zorgen, over hun mooie en moeilijke ervaringen. Vaak hebben ze als werkers in de wijngaard "de last van de dag en de brandende hitte" gedragen. In merkwaardige voorbeelden als Jozef Cardijn en Pater Damiaan hebben ze inspiratie gevonden. Ikzelf en het bisdom Antwerpen zijn hun grote dankbaarheid verschuldigd. Aan wie kunnen zij straks de fakkel doorgeven?

Om na te denken over de vraag om priester te worden, heb je meerdere mogelijkheden. Je kan langslopen bij een priester uit je buurt en hem laten vertellen over wat hij doet en waarom. Je kan informatie zoeken via internet. Je kan contact opnemen met Vicaris Bart Paepen, die verantwoordelijk is voor de priesteropleiding in ons bisdom. Je kan een brief schrijven aan mijzelf op onderstaand adres. En: je kan even alleen in een kerk gaan zitten en vragen dat de heilige Geest je licht mag geven.

Ik ben met je verbonden in gebed,

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen