

LUC VAN LOOY (1941) werd op 1 februari 2004 gewijd tot dertigste bisschop van Gent. Sindsdien ontpopte deze salesiaan, missionaris, polyglot en vriend van de wereldkerk zich in ons land tot het boegbeeld van een warme en begeistere kerk. Onvermoeibaar trekt hij naar de mensen om de Blijde Boodschap te verkondigen, om God bij de mensen te brengen en de mensen bij God. Geen afstand was en is hem te ver.

Tertio-redacteur en Gentenaar **EMMANUEL VAN LIERDE** (1976) voerde lange gesprekken met deze netwerker van God onder de mensen over zijn rijke leven en de vele boeiende ontmoetingen die hij had. Daarbij wijst bisschop Luc Van Looy niet alleen op wat hij wezenlijk vond in zijn leven, maar tegelijk zoekt hij waar God in die verhalen oplicht en aan het werk was. Zo groeit dit boek, vol biografische anekdotes, uit tot een “geestelijk testament” en een geloofsboek.



halewijn

Netwerker van God voor de mensen



MGR. LUC VAN LOOY

Netwerker van God voor de mensen

GESPREKKEN MET MGR. LUC VAN LOOY
OPGETEKEND DOOR EMMANUEL VAN LIERDE



ISBN 978-90-8528-424-6
9 789085 284246