

**Zondag 5 februari 2017**

**Eucharistieviering vanuit de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek in Scherpenheuvel.**

**Voorganger: pastoor Luc Van Hilst.**

**Homilie**

---

Broeders en zusters,

In de ijskoude nachten en dagen, die hopelijk achter ons liggen, werden weggebruikers getroost met de boodschap dat tonnen zout werden gestrooid om de gladheid van de wegen tegen te gaan. De troost duurt echter maar zolang het zout krachtig blijft. Als het oplost of weggespoeld wordt, komt de realiteit van gevaarlijke wegen als een spook opdoemen, soms onzichtbaar zoals bij het 'zwarte ijs' dat we leerden kennen. Chaos op de wegen, angst, ongelukken, werkschema's en agenda's overhoop, verdriet en lijden en dat allemaal omdat het zout zijn kracht verliest!

Jezus zegt vandaag aan de leerlingen, en dus aan ons, vrij kordaat: 'Gij zijt het zout der aarde.' Hij gebruikt dit beeld uiteraard niet omdat Hij denkt aan gladde wegen en strooizout. Maar wel aan de wereld waarin de leerlingen zout zijn, krachtig zout, want zonder die eigenschap dient het nergens voor. Het zout niet en de leerlingen niet!

Al even krachtig zegt Hij dat wij het licht van de wereld zijn, geen flauw schijnsel dat geen verschil maakt in het duister, maar een stralend licht.

Zout en licht, ze spreken beide onze zintuigen aan. Ze maken een voelbaar, ervaarbaar verschil. Zout is onzichtbaar krachtig werkzaam, licht maakt juist zichtbaar.

Maar wie of wat moet ervaarbaar worden in de wereld? Daarop antwoordt Jezus duidelijk: 'Uw Vader die in de hemel is'. De leerlingen, die van toen en die van nu, hebben als roeping en zending om God als de liefdevolle Vader aan alle mensen ervaarbaar en zichtbaar te maken.

Hoe? 'Door de goede werken', zegt Jezus. Onze goede werken tonen de Vader.

Die goede werken worden door de profeet Jesaja bij name genoemd:

'Deel uw brood met de hongerigen, neem de dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, en keer u niet af van uw medemensen.' En het lijstje gaat nog verder: 'De onderdrukking uit ons midden verwijderen en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij en ons hart openen voor de hongerige en de mistroostige.' Duidelijke, concrete goede werken die de wereld beter maken en die de goedheid van God tonen. Ze maken ook ons beter, want, zegt de profeet, 'dan zal uw licht stralen als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn'.

Ook aan de leerlingen toont de Vader zijn goedheid: 'Wanneer gij dan tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren.' Hij staat zelfs klaar als wij dan tot Hem roepen: 'Hier ben Ik!' is zijn duidelijke antwoord. Wie wil er nu niet dat zijn of haar gebed verhoord wordt?

Van zoute en lichtende leerlingen valt dus niets dan goeds te verwachten, voor de wereld en voor henzelf! Maar zijn mijn werken wel goed en geven ze smaak aan de wereld? Ben ik een licht dat het duister verdrijft en het nieuwe begin van de dageraad toont? Zijn wij dat als leerlingen van de Heer, als Kerk vandaag? We kunnen wel spots zetten op kerkmonumenten, beelden en kruisen verlichten, maar wat is er te zien als het licht niet uit onszelf komt? Als het licht geen goede werken toont? Als het kunstmatige licht vergane glorie toont? Als het het werk van onze handen toont en niet de heerlijkheid van de Vader?

Neen, het licht dat Jezus zelf is en wij met en in en door Hem, komt van binnen, zijn kracht is de heilige Geest, God zelf, zegt Paulus en niet onze eigen wijsheid.

Als God verduisterd is in onze wereld, kunnen wij driftig wijzen naar schuldigen veraf en dichtbij, maar misschien moeten we daar onze energie niet aan verspillen. Misschien moeten wij deemoedig de oorzaak nog dichterbij gaan zoeken, in onszelf? Is mijn geloof krachtig als zout, helder als licht. We kunnen het vlug te weten komen als wij het lijstje van de profeet Jesaja op ons leven leggen.

Broeders en zusters, Jezus zegt duidelijk wie wij zijn en in deze viering toont Hij wie Hij voor ons is: Gods radicale liefde. Jezus zelf biedt zich aan als zout en licht, alles wat Hij aan ons vraagt heeft Hij zelf voor ons gedaan. We ontvangen en belijden het in deze viering. Moge het krachtig doorwerken in ons leven in dienst aan de wereld en aan God. Als ons geloof zijn kracht en helderheid verliest, heerst chaos en ontreddeering, lijden en verdriet, dan zijn we overgeleverd aan het zwarte ijs dat onzichtbaar zijn werk doet en het is geen goed werk.

Luc Van Hilst, Scherpenheuvel, 5 februari 2017.