



## HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN CHRISMAMIS

**Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen  
Witte Donderdag, 13 april 2017, 10u**

*Jes. 61, 1-3a.6a.8b-9 / Apok. 1, 5-8 / Lc. 4, 16-21*

Broeders en zusters,

We zijn vanmorgen met velen in de kathedraal: vormelingen, misdienaars en vooral ook priesters. Deze eucharistieviering op Witte Donderdag is inderdaad bijzonder. Na de homilie zullen alle priesters de beloften van hun priesterschap vernieuwen. Witte Donderdag is immers hun dag: de dag waarop Jezus aan de apostelen de opdracht gaf om de Eucharistie te blijven vieren, tot gedachtenis aan Hem. Nadien zullen we de heilige Oliën zegenen: de ziekenolie, de catechumenenolie en het Heilig Chrisma. Ze zijn bestemd voor de viering van de sacramenten in heel ons bisdom.

Beste vormelingen, mag ik mij eerst tot jullie richten. Bij de wijding van het Heilig Chrisma zal ik jullie naar voren roepen en vragen om goed toe te kijken. Wat is het Heilig Chrisma? Het is zuivere olijfolie vermengd met een geurige balsem. Eerst moet de bisschop over deze welriekende olijfolie ademen en dan moet hij een gebed uitspreken, om te vragen dat de Heilige Geest over deze olie zou nederdalen. Wanneer gebruiken we het Chrisma? Alleen in de belangrijkste vieringen: bij het doopsel van een nieuwe christen, bij het vormsel van jonge of volwassen christenen en bij de wijding van een priester. Binnen enkele weken zullen jullie het vormsel ontvangen met het nieuwe Chrisma. Op het moment van de zalving zal de bisschop of een andere vormheer eerst je voornaam uitspreken, luid en klaar, en daarna zal hij zeggen *'ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods'*. Beste vormeling, het vormsel is voor jou persoonlijk bedoeld. Je hebt een voornaam. Jij bent niet iemand anders. God kent je bij naam en verwacht je niet met anderen. Jij hebt je eigen roeping en zending. Je bent niet te klein of te jong om met Jezus mee te doen. Integendeel. Bij het vormsel zal de Heilige Geest die over de apostelen kwam, ook over jou komen. Hij zal je innerlijk sterken om de weg te gaan die Jezus met jou wil afleggen. Wat kan je doen in de weken die nog overblijven tussen nu en je vormsel? Wellicht heb je nog een paar catechesebeurten of moet je de liturgie van het vormsel nog voorbereiden. Wat ik jullie vandaag zou willen vragen is dit: bid elke dag, tussen nu en je vormsel, dit kleine gebed: *'Kom, Heilige Geest!'*. Het zijn maar drie woorden. Toch kunnen deze drie woorden een groot verschil uitmaken, nu en later in je leven: *'Kom, heilige Geest!'*.

Beste misdienaars, ook jullie wil ik aanspreken. Op Witte Donderdag waren Jezus en zijn apostelen voor de laatste keer samen om het paasmaal te vieren. Tijdens de maaltijd nam Jezus het brood en zei *'dit is mijn Lichaam'*; ook nam hij de kelk en zei *'dit is mijn Bloed'*; en Hij voegde eraan toe: 'blijf dit doen om Mij te gedenken'. Het was de instelling van de Eucharistie. Beste misdienaars, dank omdat jullie meehelpen om van de Eucharistie in jullie parochie een mooie en verzorgde viering te maken. Samen met de priester, de diaken en de andere pastorale medewerkers mag je ertoe bijdragen dat mensen zich thuis voelen in het huis van God, rond de tafel van de Heer. Dank je wel voor deze dienst. Tijdens elke Eucharistieviering mag ook jij als misdienaar bidden: *'Kom, Heilige Geest!'*

Beste priesters, bij onze priesterwijding zijn wij opnieuw gezalfd met Heilig Chrisma. Na de handoplegging en het wijdingsgebed heeft de bisschop onze handpalmen gezalfd en daarbij de woorden uitgesproken: *'De Heer Jezus Christus, door de Vader gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, beware u om het christenvolk te heiligen en het offer aan God op te dragen'*. De priesterwijding verbindt ons met Jezus, de Verrezen Heer en de Goede Herder. Ze verbindt ons ook met de kerkgemeenschap en met al Gods kinderen. Die verbinding is het werk van de Heilige Geest. Wie zouden wij zijn indien de Heilige Geest in ons leven zijn werk niet had verricht? En vooral: indien Hij zijn werk in ons leven niet had voortgezet, tot op vandaag? Het gaat met ons zoals met de apostelen: wat Jezus hun voor Pasen leerde, moest de Heilige Geest hun na Pasen weer in herinnering brengen. Hoewel de apostelen door Jezus zelf waren geroepen en gevormd, hoewel zij Hem drie jaar lang van nabij waren gevolgd en nauw met Hem hadden samengewerkt, maakten zij in Jezus' laatste dagen geen goede beurt. Integendeel. Ze haakten af of lieten verstek gaan. Alleen Johannes stond nog onder het kruis op Golgotha. Het duurde tot na Pinksteren vooraleer zij weer op het spoor van hun roeping stonden en met bezieling aan hun zending konden beginnen. Eerst moest de Heilige Geest alles opnieuw doen: hen bij de les brengen, hen met elkaar verbinden, het vuur in hen aanwakkeren, het Woord in hun mond leggen en hun apostelvoeten weer in beweging zetten.

Het is geen schande om te gelijken op de apostelen! Ook wij hebben ons door Jezus laten aanspreken en meenemen. We hebben ons hart aan Hem verpand en ons woord aan Hem gegeven. We hebben veel achtergelaten om Hem te volgen. We hebben voor Hem en de kerkgemeenschap zowel vreugde als verdriet doorstaan. We zouden niet meer kunnen leven zonder Hem, zijn vriendschap en zijn nabijheid. En tegelijk ondergaat ook ons priesterschap de wet van de zwaartekracht. Het heilige vuur van het begin kan kwijnen en doven. De routine kan sterker worden dan de toewijding. Mooie gebaren of rituelen kunnen hun aantrekkelijkheid verliezen. Vinnige bladzijden uit de profeten, de psalmen of het Evangelie kunnen klinken als droge schoolboeken. De zwakke respons van vele christenen kan ons moedeloos stemmen. Al wat de apostelen overkwam, kan ook ons overkomen. Tot zover niets abnormaals. Maar hoe gaan we verder?

Beste priesters, in deze viering zullen wij de beloften van ons priesterschap vernieuwen. We zullen opnieuw 'ja' zeggen aan de zending die ons is toevertrouwd. Tegelijk weten we: dat zouden wij niet kunnen, indien de Heilige Geest ons daartoe niet de bezieling gaf, indien Hij ons niet terugbracht naar de bron van onze roeping en zending. Zojuist heb ik

aan de vormelingen en de misdienaars gevraagd om te blijven bidden tot de Heilige Geest: *'Kom, Heilige Geest!'*. Misschien kan dat korte gebed ook voor ons priesters een groot verschil uitmaken. Bij de zegening van het nieuwe Chrisma mogen we terugdenken aan onze priesterwijding, aan de zalving die we toen ontvingen en de woorden die bisschop erbij sprak: *'De Heer Jezus Christus, door de Vader gezalfd met de heilige Geest en met kracht, beware u om het christenvolk te heiligen en het offer aan God op te dragen'*.

Goede vrienden, samen met Jezus beginnen we aan zijn laatste dagen. Vanavond, op Witte donderdag, gedenken we het Laatste Avondmaal en de voetwassing. Morgen, op Goede Vrijdag, zullen we Jezus volgen langs de weg van het kruis. Overmorgen, in de Paasnacht en op Pasen, zullen wij zijn Verrijzenis vieren, zijn opstanding uit de dood. Al wat Jezus deed, heeft Hij voor ons gedaan. Tegenover zoveel liefde passen grote schroom en dankbaarheid.

Amen.

+ Johan Bonny  
Bisschop van Antwerpen