



HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN PAASWAKE

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen
15 april 2017, 21.30u

Gen. 1,1 – 2,2

Ex. 14, 15 – 15, 1

Jes. 54, 5-14

Ez. 36, 16-17a.18-28

Rom. 6, 3-11

Mt. 28, 1-10

Broeders en zusters,

Ik mag u een zalig paasfeest wensen! Jezus is verrezen! Hij is opgewekt uit de dood! De Vader heeft Hem niet prijsgegeven aan de haat van de mensen. Hij heeft Hem niet laten wegwijnen in de vergetelheid van het graf. Vroeg in de morgen kwamen de vrouwen bij het lege graf. Ze waren bang en bedroefd. Daar hoorden zij, volgens het Evangelie van Mattëus, een engel tot hen zeggen: *'Gij hoeft niet bevreesd te zijn: ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft'* (Mt. 28, 5-7). In deze drie woorden zit de kern van ons christelijk geloof: *'Hij is verrezen!'*. We mogen en moeten het aan elkaar blijven doorzeggen, ondanks alles: *'Hij is verrezen!'*. Deze drie woorden maken een wereld van verschil uit. Ze staan als een grenspaal tussen dood en leven, tussen haat en liefde, tussen uitzichtloosheid en hoop. *'Hij is verrezen!'*: drie woorden die luiden als een feestelijke klok, tussen het 'land van de verdrukking' en het 'land van de belofte'.

In deze paasnacht hebben we meerdere lezingen uit de Heilige Schrift beluisterd. In versneld tempo hebben we eigenlijk heel de Bijbel doorgenomen: van de oude Adam naar de nieuwe Adam, van de schepping van de mens tot de Verrijzenis van Jezus. De centrale lezing uit het Oude Testament gaat over de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte. Het Joodse volk was verdreven uit zijn eigen land. Het leefde in verdrukking onder de Farao van Egypte. Het werd er vernederd en misbruikt. Het zag geen uitweg meer. Tot Mozes opstond en de Heer zijn volk uit Egypte bevrijdde. We hebben het verhaal gehoord: hoe de Heer voor zijn volk een uitweg baant, daar waar geen wegen liggen: doorheen het water van de Rode Zee. Gods krachtige hand leidt zijn volk uit het 'land van de verdrukking', doorheen het water van de Rode Zee, naar het 'land van de belofte'. Het verhaal van de uittocht uit Egypte is het oerbeeld van elke bevrijding die God verricht. Daar vindt het paasfeest zijn oorsprong. Zoals de Heer het volk van Israël bevrijdt uit het land van de verdrukking, zo bevrijdt Hij Jezus uit het land van de veroordeling en de dood. Waar alles lijkt vastgelopen, scheidt God een uitweg. Doorheen de Rode Zee en zelfs doorheen de dood, als het moet.

Sinds de eerste tijd van de Kerk is de paasnacht de nacht van de geloofsbelijdenis en van het doopsel. Ook in deze viering zullen twee nieuwe christenen het sacrament van het doopsel ontvangen. Daar zijn we blij en dankbaar voor. Ze brengen nieuw leven in onze christelijke gemeenschap. Samen met hen zullen wij onze geloofsbelijdenis uitspreken en de beloften van ons doopsel vernieuwen. Samen zullen we ons laten besprenkelen met het frisse doopwater. Wat maakt onze geloofsbelijdenis in deze paasnacht zo uniek en zo mooi? Wij geloven niet zomaar in een God die 'er is' of die 'ergens bestaat'. De God van onze geloofsbelijdenis is de Vader van Jezus Christus, Hij die zich in Jezus aan ons openbaart en die Hem uit de dood doet opstaan. Wij geloven in God zoals Hij zich heeft laten kennen: als een God die uitwegen schept en bevrijding brengt. In deze paasnacht mogen we de vreugde vieren van het geloof. De vreugde van te mogen geloven dat God bevrijding brengt en dat met de Verrijzenis van Jezus ook onze opstanding is aangebroken.

Broeders en zusters, misschien denk je nu bij jezelf: 'voor mij is dat geloof te mooi om waar te zijn' of 'voor mij is die opstanding niet weggelegd'. 'Voor mijn zoeken is er geen oplossing'. 'Voor mijn verdriet is er geen troost'. 'Uit mijn verslaving is er geen bevrijding'. 'Tegen mijn eenzaamheid kan geen vriendschap op'. 'Voor mijn ziekte is er geen genezing'. 'Voor wat ik heb misdaan is er geen herstel'. 'Voor onze relatie of voor ons gezin is er geen toekomst meer'. 'Wat ik heb meegemaakt is te erg om te vergeten of te vergeven'. 'Aan mijn dood is geen ontkomen meer'. Inderdaad, ieder van ons kan wel iets zeggen over het 'land van de verdrukking' waarin hij of zij zich bevindt. Ieder van ons heeft wel een reden om niet te geloven dat het ook voor hem of haar Pasen kan zijn. Overigens leven vele christenen wereldwijd in situaties van geweld en vervolging die hun vandaag elke reden tot optimisme lijken te ontnemen. En tóch zeggen wij op Pasen, met overtuiging en vreugde: jawel, het gaat vandaag ook over jou en het gaat ook over ons. Dat Jezus uit de dood is opgewekt, heeft met ieder van ons te maken. Er is niemand voor wie Jezus op Pasen geen nieuwe deuren opent, geen nieuwe wegen uitzet. Waar de Verrezen Jezus ons opwacht en roept, daar gebeurt iets nieuws. Dat nieuwe, dat wensen wij elkaar toe op Pasen!

Amen.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen