



HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN PONTIFICALE HOOGMIS VAN PINKSTEREN

**Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen
Zondag 4 juni 2017, 10 uur**

Hand. 2, 1-11

1 Kor. 12, 3b-7.12-13

Job. 20, 19-23

Broeders en zusters,

Pinksteren is een feest in rode kleur: de kleur van het vuur dat op de dag van Pinksteren neerkwam over de apostelen. De Heilige Geest: Hij is de Geest van God, de Geest van Jezus en de Geest van de kerkgemeenschap. Hij is een Geest van verbinding en van verbondenheid. Dat klinkt vandaag nogal ongewoon. Het is opvallend hoe verdeeld de geesten wel kunnen zijn. Over de belangrijkste vragen die de toekomst van de wereld bepalen, komen we zo moeilijk tot overeenstemming: de beëindiging van oorlogen en het verminderen van bewapening, de zorg voor ons leefklimaat en de aarde, de bescherming van het zwakke of gekwetste leven, de opbouw van rechtvaardige verhoudingen tussen landen en continenten. Over al deze onderwerpen lopen de geesten heel ver uiteen, zoals we de laatste weken opnieuw hebben vastgesteld. *'Zoveel hoofden, zoveel zinnen'* zeggen we dan. Het zou een grapje kunnen zijn, indien de gevolgen ervan niet zo ernstig waren. De kracht van de mens is de kracht van de geest. Maar juist die geest laat vaak verstek gaan. Of brengt het tegenovergestelde teweeg van wat de bedoeling is.

Op de dag van Pinksteren waren in Jeruzalem mensen aanwezig uit vele streken en steden. Ze spraken alle talen van de omliggende regio. Een beetje zoals de Meir in Antwerpen op een drukke shoppingzaterdag. Allen zijn bezig met hun eigen verhaal, hun eigen inkopen, hun vaste stek voor een koffie of een pintje, hun eigen merk van kleren of schoenen, hun eigen smartphone. Ze spreken vele talen en vinden allen hun weg. Toch hebben ze geen gemeenschappelijk verhaal. Straks zullen ze met mooie winkeltassen naar huis terugkeren, ieder zijn eigen weg. Zo was het in Jeruzalem op de dag van Pinksteren. Tot de Heilige Geest over de apostelen kwam en zij naar buiten gingen om te getuigen over Jezus en zijn opstanding uit de doden. Alle omstanders hoorden de apostelen spreken in hun eigen taal en verstonden wat ze zegden. In die bonte massa van mensen kwam de boodschap over. De enen verstonden wat de anderen zegden. Plots hadden ze wel een gemeenschappelijk verhaal. De afstand was gebroken. Er ontstond verbondenheid en gemeenschap onder hen. Het was het geboorteuur van de Kerk: de Heilige Geest die mensen van heel verschillende afkomst en cultuur met elkaar verbindt in een nieuw verhaal, het verhaal van Jezus en van zijn verrijzenis.

In de lezing van het Evangelie hoorden we hoe Jezus na Pasen bij de leerlingen komt. Ze zitten dicht bij elkaar, uit schrik voor de Joden. Ze zijn moedeloos en bang. Al zijn ze leerlingen van Jezus geweest, ze weten niet meer wat te doen. Tot Jezus opnieuw bij hen komt. Hij stelt hen gerust en wenst hun vrede toe. En dan zegt de Evangelist Johannes *"dan blies Hij over hen en zei: 'Ontvangt de Heilige Geest.'*" Het is een bijzonder intense en betekenisvolle handeling. De Heilige Geest en de Zoon zijn niet dezelfde goddelijke persoon. De Heilige Geest heeft zijn eigen zending. Hij komt van bij de Vader, zoals de Zoon. En toch komt de Heilige Geest doorheen Jezus, uit zijn hart en longen. Jezus ademt Hem uit over de leerlingen. De Heilige Geest brengt geen ander verhaal dan het verhaal van Gods grote daden in en door Jezus. De Heilige Geest sticht geen andere gemeenschap dan de gemeenschap van Jezus met zijn leerlingen. Hij brengt ons in herinnering wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Hij verbindt ons met Jezus en met al onze broers en zussen in de Kerk.

Beste vormelingen, jullie zullen vandaag het sacrament van de Heilige Geest ontvangen, het sacrament van het Vormsel. Bij de zalving met Heilig Chrisma zal ik tot ieder van jullie persoonlijk zeggen: *'Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods'*. Jullie komen zichtbaar van verschillende landen en culturen, zoals de vele mensen in Jeruzalem op de dag van Pinksteren. Het verhaal van jullie achtergrond en jullie familie is heel verschillend. Vandaag ontvangen jullie dezelfde gave van de Heilige Geest. Hij verbindt jullie ieder persoonlijk met Jezus, opdat je Hem kan volgen en van Hem kan getuigen. Hij verbindt jullie ook met de kerkgemeenschap wereldwijd, opdat je volop je zending in die kerkgemeenschap kan opnemen. Dank je wel vormelingen om jullie leven door de Heilige Geest te laten leiden.

Beste allen in de kathedraal, allen die het sacrament van het doopsel en het vormsel al vroeger hebben ontvangen. Het vuur van de Heilige Geest is vandaag niet alleen voor de vormelingen bestemd. Het is voor ons allen bestemd. Wij hebben alles om christen te zijn en om een levende kerkgemeenschap te vormen. We komen daarvoor niets tekort. Alleen ontbreekt het u en mij soms aan het vuur, de bezieling, de adem van de Heilige Geest. Ons christelijk leven draait vaak aan een traag tempo, zoals een windturbine langs de autosnelweg wanneer het niet waait. De wieken bewegen wel, maar halen geen snelheid. Vandaag bidden we voor onze kerkgemeenschap en voor ieder van ons: dat de Heilige Geest ons opnieuw kracht mag schenken en in beweging brengen, zoals de leerlingen op de dag van Pinksteren.

Amen.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen