



HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN HOOGFEEST TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

**Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen
Vesper, 15 augustus 2017, 17 uur**

Broeders en zusters,

Met deze pontificale vesper besluiten we het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria. Aan het einde van deze viering zullen we het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen in processie terugbrengen naar zijn gewone plaats: in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw. Daar zullen we ons opnieuw tot Maria kunnen wenden, heel het jaar door, met onze gewone intenties en gebeden, voor een kaarsje of een moment van stilte. Het gewone en het buitengewone: ze komen bij Maria samen.

Er zijn christenen die vooral houden van het buitengewone. Ze houden van plechtige vieringen en welsprekende predikanten. Ze luisteren graag naar stemmige liturgische gezangen en zien graag mooie liturgische gewaden. Ze bewonderen bijzondere personen of groepen voor hun taal, hun engagement of hun uitstraling. Ze willen graag als christenen uit de verf komen. Ze willen Gods verhaal duidelijk laten zien en horen in onze samenleving. Ze zoeken daarvoor naar nieuwe bondgenoten onder de gelovigen. Daarnaast zijn er christenen die vooral houden van het gewone. Ze geven de voorkeur aan een getuigenis in alle bescheidenheid, zonder veel ruchtbaarheid. Hun linkerhand moet niet weten wat hun rechterhand doet. Ze zijn liever dienstbaar dan gekend, ze houden meer van oplossingen dan van discussies, ze zijn liever 'gist in het deeg' dan 'licht op de berg'. Ze zoeken naar nieuwe bondgenoten, ook onder de andersdenkenden.

Waar staat Maria tussen gewoon en buitengewoon? Wat God met Maria doet, is werkelijk buitengewoon. Onder alle vrouwen verkiest Hij haar om moeder van Gods mensgeworden Woord te zijn. Zij gaat met Jezus en de leerlingen mee, tot onder het kruis. God neemt haar in zijn hemelse heerlijkheid op. Hij maakt haar tot Moeder van de Kerk en van de gelovigen. Dat zie je aan Maria: dat God buitengewone dingen doet en dat wij aan die buitengewone dingen mogen meewerken. God kan aan ons leven een buitengewone wending geven, een nieuwe horizon.

Buitengewoon, en toch ook gewoon. Alles aan Maria is heel gewoon. Ze blijft bescheiden en onopvallend in de buurt van Jezus en de leerlingen. Ze voelt zich verbonden met de kleinen en de armen, over wie ze zingt in het Magnificat. Ze draagt haar deel van het lijden en de miskennis die de navolging van Jezus meebrengt. Alles aan Maria is eenvoudig

en gewoon. Wie gelooft en 'ja' zegt aan God, heeft aan het gewone leven genoeg om Gods nabijheid te ervaren. God kan aan ons gewone leven een diepte en een schoonheid geven, die we nooit hadden vermoed.

Goede vrienden, morgen gaat ons gewone leven voort. Vanaf september begint voor de meesten van ons een gewoon nieuw werkjaar, een gewoon nieuw schooljaar. Maria blijft bij ons in de buurt. Ze staat ons als een voorbeeld voor ogen. Ons leven van elke dag ter harte nemen zoals gewone mensen dat doen, en openstaan voor het buitengewone dat God ook aan ons kan verrichten: dat is leven zoals Maria het ons leert.

Amen.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen