



HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen Middernachtmis van Kerstmis, maandag 25 december 2017

Jes. 9, 1-3.5-6

Tit. 2, 11-14

Lc. 2, 1-14

Broeders en zusters,

'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft'. Het zijn feestelijke woorden. Ze klonken hoog aan de hemel, schrijft de evangelist Lucas, toen Jezus werd geboren. Hun echo doorbrak de stilte van de kerstnacht. In dit nachtelijke uur mogen wij deze woorden feestelijk herhalen: *'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen van goede wil'*. Trouwens, het zijn de woorden die wij elke zondag zingen in het Gloria. Met dat gezang mogen wij elkaar vannacht een zalig kerstfeest wensen. Jezus is geboren, eindelijk geboren. Hij is er! Hij die ons laat zien wie God is en hoezeer Hij ons liefheeft. Op Kerstmis hangt er vreugde in de lucht en vrede.

Toen Jezus was geboren, schrijft Lucas, wikkelde Maria Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe. Waarom in een kribbe of in een voederbak? Kort en zakelijk: *"omdat er voor hen geen plaats was in de herberg"*. Als kind stelde ik mij de vraag: waren de herbergier en zijn vrouw dan zulke boze mensen, dat zij Jozef en Maria niet binnenlieten? In mijn kinderlijke fantasie stelde ik mij een onvriendelijke herbergier voor, met zwarte snor en vette wangen, gekleed in pyjama en slaapmuts, die al roepende een vuist maakt tegen Jozef en Maria. Naast hem zijn vrouw die boos meekijkt van achter het gordijn, met krulspelden in het haar en een netje op het hoofd, tot Jozef en Maria goed en wel verdwenen zijn. Waren de herbergier en zijn vrouw zulke boze mensen? Nu ik ouder word, denk ik van niet. Trouwens, de evangelist Lucas zegt niet dat iemand boos was. Hij zegt gewoon: *"omdat er voor hen geen plaats was in de herberg"*. Het is een zakelijke vaststelling. Alles zat vol. Niemand kon daar iets aan doen. Dus: gewoon pech voor Jozef en Maria. Dat waren voor de herbergier de regels van de samenleving: nacht is nacht, geteld is geteld, vol is vol, gedaan is gedaan, gesloten is gesloten. Bovendien wilde de herbergier niet foefelen: hij wilde geen extra gasten te slapen leggen achter een gordijn of in een gang. Hij werkte met een witte kassa. Hij was een correcte herbergier. En inderdaad: daarom was bij hem geen kamer meer vrij voor Jozef en Maria.

Om Jezus vandaag uit je huis te houden moet je niet slecht zijn of boos. Je moet gewoon correct zijn. Het volstaat om de regels te volgen: de regels van onze samenleving, de regels van de publieke opinie, de regels van de economie, de regels van de reclame, de regels van de fiscus, de regels van de politiek, en soms zelfs de regels van de Kerk. Wie deze regels volgt, speelt op veilig: niemand zal zijn rust verstoren, niemand zal vuile voetsporen bij hem achterlaten of onbetaalde rekeningen. Om Jezus uit je huis te houden, moet je niets bijzonders doen. Je moet gewoon de regels volgen. Wees redelijk en zakelijk, en van Jezus zal je verder geen last hebben!

Goede vrienden, waarom ben je vannacht naar de kathedraal gekomen? Wat verlang je? Wil je Jezus echt ontvangen? Wil je Hem werkelijk een plaats aanbieden om te leven en te groeien? Mag Hij een verandering of een vernieuwing in je leven teweeg brengen? Mag Hij je hart beroeren? Zo ja, dan moet eerst wel iets bijzonders gebeuren. Dan moet eerst de gesloten deur van de correctheid in je leven weer open. Alleen wanneer je verder durft gaan dan wat 'men' allemaal uitlegt en voorschrijft, kan Jezus opnieuw bij jou naar binnen. Eerst moet het slot op de deur van je correctheid weer open. Of om het in de taal van het kerstverhaal te zeggen: eerst moet de herbergier in je plaats ruimen voor de herder, de zakelijke mens in je voor de zwerver, de gesetelde mens in je voor de zoeker. De herbergier en de herder: ze zitten allebei in ons. We dragen ze allebei in onszelf. Ze spelen allebei hun rol in ons leven. En toch, alleen de herder kan ons vandaag dichterbij brengen: dichterbij Jezus, dichterbij de vrijheid van het geloof, dichterbij de tederheid van het Evangelie.

Ik wens u allen van harte een mooi kerstfeest, in open lucht, samen met de herders, voorbij de deur van de herbergier en zijn correctheid!

Amen.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen