



HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN CHRISMAMIS

**Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen
Dinsdag in de Goede Week, 27 maart 2018, 19u**

Jes. 61, 1-3a.6a.8b-9 / Apok. 1, 5-8 / Lc. 4, 16-21

Beste confraters priesters,
Beste vormelingen,
Goede vrienden,

Vorige week vrijdag vond in het Franse dorp Trèbes een gijzeling plaats. De dader zou sympathie hebben gehad voor terreurgroep IS. Hij stormde een supermarkt binnen en gijzelde verschillende personen. Vier slachtoffers kwamen om het leven. Eén van hen was Arnaud Beltrame, een officier van de Franse gendarmerie, 44 jaar oud. Hij kwam als een van de eersten ter plaatse aan. Hij bood de gijzelnemer aan om de plaats in te nemen van een zwaargewonde vrouw. Toen de politie de winkel bestormde, bleek de agent zwaargewond door steek- en schotwonden. Hij kwam niet meer bij bewustzijn en overleed een dag later in het ziekenhuis. Sinds enkele dagen kent heel de wereld zijn naam. De Franse regering heeft hem uitgeroepen tot een nationale held en zal een nationale herdenking voor hem houden. Agent Arnaud Beltrame was een gelovig man. Hij had zo'n tien jaar geleden gekozen voor het christelijk geloof; hij volgde het catechumenaat; hij ontving het doopsel en het vormsel. Samen met zijn vrouw nam hij regelmatig deel aan de eucharistie. In juni zouden ze hun huwelijk in de kerk laten inzegenen. Het is een gebeurtenis die niemand onberoerd laat: vrijwillig de plaats innemen van een ander en dat betalen met je eigen leven. Hoe dicht kan iemand komen bij de woorden van Jezus: *'Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden'* (Joh. 15,13)?

Beste vormelingen, na deze homilie zal ik de oliën zegenen voor de bediening van de sacramenten in ons bisdom. Bij het vormsel zal de bisschop of de priester een kruisje op je voorhoofd tekenen met Heilig Chrisma, en hij zal daarbij zeggen: *'ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods'*. Waarvoor ontvang je de zalving met Heilig Chrisma? Beste vormeling, wat wil je voortaan zijn: een slappe christen of een sterke christen? Wat wil je voortaan doen: wil je echt met Jezus meedoen of wil je Hem liever vergeten? Dat is mijn vraag voor ieder van jullie: wat heb jij voor Jezus over? Want christen zijn is niet gemakkelijk! De Franse politieagent Arnaud Beltrame deed iets wat Jezus van zijn leerlingen vraagt: hij nam vrijwillig de plaats in van een zwaargewond slachtoffer en verloor daardoor zijn eigen leven. Dat was een moedig en heilig gebaar van hem. Een christen blijft niet toekijken aan de rand. Een christen laat anderen niet vallen om zijn eigen hachje te redden. Een christen staat op en steekt zijn nek uit, ook als hij daarvoor een prijs moet

betalen. Beste vormelingen, ook tot jullie zegt Jezus: *‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’*. Dat is geen kleine opdracht! Daarvoor ontvang je de zalving met Chrisma: om jezelf te kunnen geven voor Jezus en voor je vrienden. De zalving met Heilig Chrisma maakt je bekwaam om Jezus na te volgen, ook als dat veel van je vraagt. Denk dus niet te klein over je vormsel! Je ontvangt de Heilige Geest omdat Jezus vele mogelijkheden in je ziet en omdat Hij je nodig heeft! Ik wens je nog een mooie en intense voorbereiding op je vormsel.

Beste confraters priesters, wij zijn de Goede Week begonnen. In de komende dagen zullen wij voorgaan in de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de paasnacht en Pasen. We zullen het passieverhaal en de paasboodschap voorlezen uit het Evangelie. We zullen heilige tekenen en gebaren herhalen zoals Jezus ze heeft voorgedaan. We zullen het gebed van de kerkgemeenschap verwoorden. En vooral: in de homilie zullen we de betekenis van Jezus’ lijden, sterven en verrijzen proberen te duiden voor mensen van vandaag. Ongetwijfeld zal de voorbereiding van deze homilieën in de komende dagen nog veel tijd vragen van u, zoals ook van mij! Waarom heeft Jezus de voeten van zijn leerlingen gewassen? Waarom heeft Hij het brood en de wijn aan zijn leerlingen gegeven als zijn Lichaam en zijn Bloed? Waarom is Hij vrijwillig zijn lijden tegemoet gegaan en heeft Hij zijn kruis geduldig gedragen? Waarom bad Hij om vergeving voor zijn beulen? Waarom gaf Hij zijn leven voor zijn vrienden? Wat gebeurde met Jezus op paasmorgen? Wat gebeurde met de leerlingen op paasmorgen? Wie is de Verrezen Heer nu voor ons en wie zijn wij voor Hem? In onze homilie kunnen we deze vragen niet ontwijken. Het zijn geen eenvoudige vragen, zoals het leven en denken van mensen niet eenvoudig in elkaar zit. Wil alstublieft voldoende tijd en zorg besteden aan wat u de mensen de komende dagen zal zeggen in de homilie. En haal uw preek niet alleen uit de boeken of uit de homiletische suggesties. Leg er iets in van uw eigen ervaring en aanvoelen, van uw eigen lukken en mislukken. Lijden, sterven en verrijzen maken deel uit van het leven, ook van ons leven als priester. Tal van ervaringen helpen ons om te geloven, andere ervaringen maken het moeilijk. Hoe kunnen we samen dichter komen bij deze woorden van Jezus *‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden?’* Dat is de richtvraag.

In deze eucharistieviering, beste confraters, zullen we de beloften van ons priesterschap vernieuwen en de heilige oliën wijden. Tijdens de priesterwijding heeft de bisschop met Heilig Chrisma onze handen gezalfd. Bij de zalving horen deze woorden: *‘De Heer Jezus Christus, door de Vader gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, beware u om het christenvolk te heiligen en het offer aan God op te dragen’*. Van een priester verwacht ‘men’ veel. En ‘men’, dat zijn er velen: de gelovigen, de bejaarden, de jongeren, de bewegingen, de conservatieven en de progressieven, de aanwezigen en vooral de afwezigen, de kerkraad en de parochieploeg, het team van de pastorale eenheid, het gemeentebestuur, de vicaris en zelfs de bisschop: allen projecteren ze hun verwachtingen op de priester. Wie allen ter wille wil zijn, op elk moment en op elke plaats, moet daarbij wel zijn hoofd of zijn geduld verliezen! Wat gaat voor? Wat komt eerst? Waartoe ben ik als priester gezalfd en gezonden? Het is de belangrijkste vraag die we ons als priesters kunnen stellen. Bij de zalving met

Heilig Chrisma staat geen lijst van opdrachten, alleen dit: *‘om het christenvolk te heiligen en het offer aan God op te dragen’*. Dat is ons kompas en daarvoor ontvangen we de zalving, zoals Jezus *‘door de Vader gezalfd (werd) met de Heilige Geest en met kracht’*. De zalving is er niet om het ons gemakkelijk te maken of om onze opdracht te verlichten. Ze is er niet om meer glans en glorie te geven aan ons optreden. Ze is er wel om ons dichter bij de kern te brengen, dichter bij de kern van onze roeping en zending. Die kern heeft te maken met de heiliging van het christenvolk en met het vieren van de eucharistie. En ook voor een priester gelden deze woorden van Jezus *‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’*. Hoe dicht willen wij met ons eigen leven tot deze woorden van Jezus naderen? Het is een vraag voor deze Goede Week.

Goede vrienden, nu mogen we de Heilige Oliën zegenen: de olie voor de catechumenen, de olie voor ziekenzalving en het Heilig Chrisma. We bidden dat Gods Heilige Geest ons door deze Oliën dichter mag brengen bij Jezus en dichter bij elkaar, in alle belangrijke momenten van het leven.

Amen.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen