

Jezus kiest voor God

Parochie in
Deinze-Nevele

Een verhaal uit het evangelie

Jezus had zich door Johannes laten dopen. Hij ging daarna niet naar huis. De Geest van God stuurde Hem naar de woestijn. Daar bleef Hij lang, wel veertig dagen. In de woestijn dacht Jezus na. Hij zou steeds kiezen voor het goede, voor God.



Jezus was in de woestijn samen met de wilde dieren. Ook de engelen kwamen. Zij hielpen Hem.

Toen Johannes, de neef van Jezus, gevangen werd genomen, ging Jezus aan het werk. Hij vertelde Gods Goede Nieuws aan iedereen die het maar horen wilde. Hij zei: "Gods nieuwe wereld is er bijna. Een wereld van liefde en vrede. Zorg dat je goede dingen doet en geloof in Gods Blijde Boodschap!" (naar Marcus 1, 12-15)

Een weetje!

In het nieuwe Testament staat dat Jezus veertig dagen doorbracht in de woestijn.

De woestijn:

- Het is er zo droog dat er zo goed als niets groeit, behalve enkele planten en struiken die bijna geen water nodig hebben.
 - Een woestijn is echt geen plaats om in te wonen: heel warm of heel koud, zonder schaduw, zonder water.
 - Het is er stil.
- ➔ Daarom ging Jezus er heen. Het was een plaats waar Hij kon nadenken over zijn leven en waar Hij kon bidden tot zijn Vader in de hemel.



Nadenken over wat dit verhaal ons wil zeggen...

We zijn nu in de veertigdagentijd.

- Dat zijn veertig dagen waarop christenen zich willen voorbereiden op Pasen.
- Deze tijd is te vergelijken met die tijd in de woestijn. Net als Jezus denken mensen na over hun manier van leven.
 - Helpen ze elkaar? Helpen ze de mensen die honger hebben, die ziek zijn, die bedroefd zijn...
 - Ook proberen ze in die tijd meer tot God te bidden.

Is er in ons leven iets wat je met zo'n woestijn kunt vergelijken?

- Een plekje waar je door niemand gestoord wordt?
Bv.: een plekje in de tuin, eigen kamer, bij oma of opa, aan zee op vakantie...



Jezus koos ervoor om steeds naar God te luisteren.

- Hij koos er dus voor om steeds goed te doen.
En wij?
- Tijdens de veertigdagentijd proberen we om God altijd de eerste plaats te geven en naar Hem te luisteren.
Niet altijd gemakkelijk.



Hebben jullie ook al eens meegemaakt dat het net is alsof je twee stemmetjes in jezelf hoort?

Bv. als je twijfelt of je wel of niet een speelgoedje van een vriendje zou afpakken.

Het ene stemmetje zegt:

“Neen, dat is niet eerlijk, je vriendje is aan het spelen!”

Het andere stemmetje zegt:

“Er kijkt toch niemand en ik wil er nu mee spelen!”

- ➔ Kiezen we dan voor God die ons wilt helpen om het goede te doen?





In de woestijn liggen stenen. Je kan erover struikelen. Dit zijn dingen die **niet goed** zijn.

Maar er zijn gelukkig ook witte wolkjes aan de lucht. Zij geven koelte in de warme woestijn. Dit zijn wel **goede** dingen.

Welke woordjes passen in een steen

en welke in een wolkje? Je kan ze erin schrijven:

RUZIE – LIEFDE – GEBED – PIJN

LIEGEN – HELPEN – VRIEND – BOOS ZIJN



Gebed

Goede God,

Ik weet niet hoe het is om in een woestijn te zijn,
maar het lijkt mij geen fijne plek.

Jezus ging er heen om na te denken.

Veertig dagen lang...

Hij bleef voor jou kiezen
en was heel goed voor de mensen.

Help me om ook goed te zijn
voor de mensen die ik ontmoet.

Laat me altijd, net als Jezus,
naar jouw luisteren. Amen.



OM TE KLEUREN

