



Heer,

U geeft ons medemensen
die waken als wij slapen,
die geloven als wij twijfelen,
die ook nog bidden
als wij gehuld zijn in stilzwijgen.

U geeft ons medemensen
die met ons meegaan,
die met ons hopen en bang zijn,
die moe zijn en niet moedeloos worden, op wie we kunnen rekenen
als we zorgen hebben of in nood zijn.

U geeft ons medemensen
die met ons voor U staan,
die U smeken en vragen,
die U danken
en voor U beschikbaar zijn.



U geeft ons medemensen
en vertrouwt hen aan ons toe.

We houden van U niet zonder hen,
en worden door U niet zonder hen bemind.

Laat ons voor elkaar een zegen worden op weg naar U.

Amen.

(Youcat)



SOCIAAL ENGAGEMENT

