

Heer,  
maak mij tot een instrument van uw vrede.  
Laat mij liefde brengen waar haat is,  
eenheid waar mensen verdeeld zijn,  
vergiffenis aan mensen die zwak zijn.  
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,  
geloof aan wie twijfelt.  
Laat mij licht brengen waar het duister is  
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij,  
niet zozeer om zelf begrepen te worden  
als anderen te begrijpen;  
niet zozeer om zelf getroost te worden  
als anderen troosten;  
niet zozeer om bemind te worden  
als te beminnen:  
want als ik geef zal mij gegeven worden,  
als ik vergeef zal mij vergeven worden,  
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

### **Vredesgebed Sint-Franciscus**

**SOCIAAL ENGAGEMENT**

