

# SOCIAAL ENGAGEMENT

## ROMEINEN 12,9–21

9Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad, houdt vast wat goed is. 10Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. 11Laat uw ijver niet verflauwen, weest vurig van geest, dient de Heer. 12Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed. 13Draagt bij voor de noden van de heiligen, beoefent de gastvrijheid. 14Zegent hen die u vervolgen; ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken. 15Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen. 16Weest eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Weest niet eigenwijs. 17Vergeldt niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. 18Leeft voor zover het van u afhangt met alle mensen in vrede. 19Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat het over aan Gods gerechtigheid; er staat immers geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal vergelden, zegt de Heer. 20Als uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Als hij dorst heeft, geeft hem te drinken. Zodoende zult gij vurige kolen op zijn hoofd stapelen. 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwint het kwade door het goede.



**DOE EENS  
EEN KLEINIGGEITJE**

#VEERTIGDAGENTIJD