

HET OFFICIËLE LOGO VOOR HET JAAR VAN HET RELIGIEUS LEVEN



*DE CONGREGATIE VAN DE INSTITUTEN VAN GODGEWIJD LEVEN
EN SOCIETEITEN VAN APOSTOLISCH LEVEN*

HET GODGEWIJD LEVEN IN DE KERK VANDAAG
EVANGELISCH, PROFETISCH, HOOPVOL

VOORSTELLING VAN HET
LOGO VAN HET JAAR VAN HET GODGEWIJD LEVEN

HET LOGO

HET GODGEWIJD LEVEN IN DE KERK VANDAAG
EVANGELISCH, PROFETISCH, HOOPVOL

De duif ondersteunt met haar vleugel een veelzijdige wereld, terwijl ze op de wateren drijft van waaruit drie sterren opstijgen, beschermd door de andere vleugel.

Het logo van het jaar van het godgewijd leven, werk van de schilder Carmela Boccasile, drukt symbolisch de fundamentele waarden uit van het godgewijde leven. Daarin erkent men “ de blijvende werking van de Geest die dankzij allerlei soorten van charisma’s in de loop van de eeuwen de rijkdommen

ontvouwt van het beoefenen van de religieuze raden. En zo wordt altijd het geheim van Christus tegenwoordig gesteld in kerk en wereld, in tijd en ruimte” (VC 5). In het grafische teken dat de duif profileert, herkennen we het Arabische Vrede: een oproep tot de roeping van de godgewijden om een voorbeeld te zijn van universele verzoening in Christus.

DE SIMBOLEN VAN HET LOGO

De duif over de wateren

De duif is een klassiek beeld dat de werking van de Heilige Geest symboliseert als bron van leven en van creatieve inspiratie. Het is een verwijzing naar het begin van de geschiedenis: de Geest van God zweefde over de wateren (Gen 1,2). De duif zwevend over een zee vol van geheimnisvol leven, verwijst naar een gestage en zekere vruchtbaarheid, terwijl de tekenen die haar omgeven de creatieve en vernieuwende werking van de Geest openbaren. De duif symboliseert eveneens de toewijding van de mensheid aan Christus in het doopsel.

De wateren gevormd uit een weefsel van mozaïeken, verwijzen naar de complexiteit en de harmonie van de menselijke en kosmische elementen die de Geest doet verzuchten volgens de ondoorgrondelijke plannen van God (cfr. Rom 8, 26-27), want ze komen samen in een onthalende en vruchtbare ontmoeting die voert tot een nieuwe schepping. Tussen de golfslagen van de geschiedenis vliegt de duif over de wateren van de zondvloed (cfr. Gen. 8,8-14). De Godgewijde mannen en vrouwen die onder het teken van het Evangelie al van oudsher pelgrimmeren onder de volkeren, beleven hun verschillende charisma's en zendingen als “goede beheerders van Gods veelsoortige genade” (1 Pt. 4,10). Getekend door het Kruis van Christus tot aan de marteldood toe, bevolken de geschiedenis met de wijsheid van het Evangelie, Kerk die heel de mensheid in Christus omarmt en geneest.

De drie sterren

Ze brengen in herinnering de identiteit van het godgewijd leven als *confessio Trinitatis, signum fraternitatis e servitium caritatis*. Ze geven uitdrukking aan de circulariteit en de relationele liefde van de Drievuldigheid. Dat probeert het

godgewijde leven dag na dag in de wereld te beleven. De sterren verwijzen ook naar het drievoudig zegel waarmee de byzantijnse iconografie Maria vereert: de volmaakte heilige, de Moeder van God, eerste volgeling van Christus, voorbeeld en patrones van elk godgewijd leven.

De veelzijdige globe

De kleine veelzijdige globe betekent de wereld met zijn verscheidenheid van volkeren en culturen, zoals Paus Franciscus bevestigt (cfr. EV 236). De adem van de Geest ondersteunt en leidt naar de toekomst: een uitnodiging tot de mannelijke en vrouwelijke godgewijden dragers te zijn van de Geest (pneumatophoroi), “waarachtige geestelijke mannen en vrouwen die de geschiedenis ongemerkt bevruchten” (Cfr. VC 6).

HET LEMMA

Godgewijd leven in de Kerk van vandaag Evangelie, Profetie, Hoop

Het lemma benadrukt nog sterker de identiteit en de horizon, de ervaring en de idealen, de genade en de weg die het godgewijde leven beleefd heeft en blijft beleven in de Kerk als volk van God, midden de pelgrimstocht van volkeren en culturen, de toekomst tegemoet.

Evangelium: hiermee wordt de fundamentele regel van het godgewijde leven aangeduid: “het volgen van Christus zoals het Evangelie het voorhoudt” (PC 2,a), vooreerst als “een levende herinnering aan de wijze waarop Jezus leefde en handelde” (cr. VC 22) en verder als levenswijsheid in het licht van de “menigvuldige raden die de Heer aan zijn leerlingen ter beoefening voorstelt” (LG,42). Het Evangelie biedt wijsheid die oriënteert en vreugde geeft (EV 1).

Prophetia: verwijst naar het profetisch karakter van het godgewijd leven dat zich aanstelt “als een speciale vorm van deelname aan het profetisch ambt van Christus die de Heilige Geest aan heel het volk van God meedeelt” (VC 84).

Men kan terecht spreken van een echte profetische dienst, die ontstaat door het Woord en gevoed wordt door het Woord van God, beluisterd en beleefd in de verschillende levensomstandigheden. Deze opdracht komt tot uitdrukking in het aanklagen van al wat tegen Gods wil ingaat en in het verkennen van nieuwe wegen om het evangelie toe te passen op de geschiedenis met het oog op het rijk van God” (VC 84).

Spes: herinnert aan de ultieme vervulling van de christelijke opdracht. We leven in wijd verspreide onzekere tijden. Er zijn weinig projecten met een ruime horizon. de *Hoop* laat de culturele en sociale kwetsbaarheid zien. De horizon is wazig want “in onze wereld schijnen de voetsporen van God vaak niet meer te worden gezien” (VC 85). Het godgewijde leven heeft een permanente eschatologische opdracht: de geschiedenis door getuigen dat de hoop uiteindelijk in vervulling zal gaan en de verwachtingen richten “opdat het Koninkrijk reeds nu onder ons komt” (VC 27). Het godgewijde leven is teken van hoop, is nabijheid en barmhartig, is parabel van de toekomst, is bevrijding van alle idolatrie.

“Bezield met Gods liefde ons door de Heilige Geest geschonken” (Rom.5,5) omvatten vrouwelijke en mannelijke religieuzen daarom heel het universum en worden ze verwijzing naar de liefde van de Drievuldigheid, bemiddelaars van verbondenheid en eenheid, biddende wachters van de geschiedenis, solidair met de mensen, met hun angsten en met hun geruisloze zoektocht naar de Geest.

Vertaling: Lutgardis Craeynest, zuster van Don Bosco