

# Praktische Informatie

## Locatie

Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven (voormiddag)

Maria Theresia College, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven (namiddag)

## Inschrijving

Inschrijven kan via de inschrijvingsmodule onderaan op de webpagina: [www.pastoralezorg.be/page/studiedag-24-november-2016/](http://www.pastoralezorg.be/page/studiedag-24-november-2016/)

## Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt 25 euro (20 euro voor leden van Theologisch Forum) en omvat deelname, koffiepauzes en deelnemersmapjes. Er is geen broodjeslunch voorzien.

Het bedrag dient overgemaakt te worden op rekening BE60 7340 0666 0370 van KU Leuven. Gelieve bij de betaling in het vrije mededelingsvak het gestructureerde nummer **400/0013/50763** én de naam van de **deelnemer** te vermelden.

Indien u niet kan inschrijven voor de hele dag of indien het bedrag een probleem vormt, kan u contact opnemen met [acpt@kuleuven.be](mailto:acpt@kuleuven.be)

Algemene verkoopvoorwaarden permanente vorming KU Leuven: <http://www.kuleuven.be/onderwijs/levenslangleren/PermanenteVorming/Docs/algemenevoorwaarden>

FACULTEIT THEOLOGIE EN  
RELIGIEWETENSCHAPPEN  
Sint-Michielsstraat 4, 3101  
3000 Leuven, België  
acpt@kuleuven.be



**KU LEUVEN**

# Studiedag Doodgewoon?



Academisch Centrum voor  
Praktische Theologie

Sint-Michielsstraat 4, bus 3101  
3000 Leuven  
+32 16 37 21 62  
[acpt@kuleuven.be](mailto:acpt@kuleuven.be)  
[www.theopraxis.eu](http://www.theopraxis.eu)

v. u.: Anne Vandenhoek, Sint-Michielsstraat 4, 3000 Leuven.

**Donderdag 24 november 2016**  
**Leuven**



Academisch Centrum voor Praktische Theologie

# Inhoud

‘Anderen gaan dood, maar ik niet’. Het is een stille illusie van velen. Sterven als natuurlijk gevolg van leven of als gevolg van lijden en beperking, ligt ons niet. We hebben het er vaak moeilijk mee. In onze beleving gaat het niet samen met leven, met *carpe diem*. Het maakt ons bang, onwennig ook. Het lijkt wel alsof de dood een taboe is. Alles wat met sterven te maken heeft stoppen we liever weg achter gesloten deuren van ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en uitvaartcentra. Deze houding houdt het risico in dat mensen die terminaal zijn of rouwen vaak in alle eenzaamheid achterblijven – verstoken van enige aandacht of zorg en warmte die ze net dan broodnodig hebben.

Het is in deze context dat de pastor vandaag werkt. Hoe overbrug je de kloof tussen een wereld waar dood niet kan zijn en een wereld waarin dood onvermijdelijk is? Op welke manier kan je mensen die levensbedreigend ziek zijn, kleine kinderen die stervende zijn of jongeren die een geliefde verloren hebben efficiënt begeleiden? Zijn er nog hedendaagse symbolen en rituelen die mensen aanspreken en tot troost en kracht kunnen zijn? Lastige vragen en geen makkelijke antwoorden. Daarom organiseren we op donderdag 24 november 2016 vanuit het Academisch Centrum voor Praktische Theologie de studiedag ‘Doodgewoon?’.

## Keuze uit 6 workshops:

- A. *Als kanker je doodsbang maakt. Wat met zin en geloof?*, dr. Goedele Van Edom
- B. *De dood bestaat, als reis van het tijdelijke naar het eeuwige*, drs. A. Kose
- C. *Jongeren en levensvragen in de context van de dood*, Ilse Ruysseveldt
- D. *Aan de slag in lotgenotengroepen*, Ann Verscuren
- E. *Doodgewoon, een alternatieve uitvaart-onderneming uit Brugge*, Greet Chielens
- F. *Symbolen van leven, dood en voortleven*, prof. dr. Thomas Quartier, osb

Een korte omschrijving van de workshops is te vinden op de webpagina [www.pastoralezorg.be/page/studiedag-24-november-2016-workshops/](http://www.pastoralezorg.be/page/studiedag-24-november-2016-workshops/)

# Programma

- 9 - 9.30u. Onthaal met koffie
- 9.30 - 9.45u. Inleiding door prof. Anne Vandenhoeck
- 9.45 - 10.15u. Kris Gelaude aan het woord
- 10.15 - 11.15u. Euthanasie: doodgewoon? Over de betekenis van *euthanasia talk* en euthanasie als ritueel, Marc Desmet, SJ
- 11.15 - 12u. Spiritualiteit van de dood? Verkenningen van mystiek en rituelen rond het levenseinde, prof. dr. Thomas Quartier, osb
- 12 - 13.30u. Middagpauze
- 13.30 - 14.45u. Workshops (A - F)
- 14.45 - 15.10u. Koffiepauze
- 15.10 - 17u. Film ‘The Lady in the Van’ met voorbespreking.

*In deze film uit 2015 speelt de magistrale Maggie Smith een oudere vrouw die in een bestelwagen leeft. Het einde van haar leven roept heel wat spirituele vragen op.*