



Duren zal de liefde van God.  
Zonsopgang is Hij,  
wijd als het westen en oosten.

*Naar psalm 103  
H. Oosterhuis*

Wek mijn zachtheid weer.  
Geef mij terug  
de ogen van een kind.

Dat ik zie wat is  
en mij toevertrouw  
en het licht niet haat.

Zend mij de engel  
van de laatste troost,  
de ogen van één mens.

Onthoud mij niet  
één mens die zegt  
hier ben ik.

*H. Oosterhuis*



Gedenken wij in onze gebeden  
de broeders en zusters  
uit onze gelovige gemeenschap  
die sinds Allerheiligen 2016  
overgegaan zijn naar  
het eeuwig leven.

Onze-Lieve-Vrouwparochie  
Lichtaart

#### **Oktober 2016**

Paula Heylen 20  
Jozef Matthys 24

#### **December 2016**

Maria Henderickx 19  
Emma Vekemans 31

#### **Januari 2017**

Maria Druyts 11

#### **Februari 2017**

Josephina Dekort 16  
Ida Vloemans 19

#### **Maart 2017**

Maria Pauwels 03  
Margriet Gyesbreghs 17

#### **April 2017**

Frans Swaans 04  
Ria Vangeel 22

#### **Mei 2017**

Anna Van de Water 02  
Frans, Cas Goossens 03

#### **Juni 2017**

Emmanuel Van Pelt 23

#### **Juli 2017**

August Sterckx 13  
Marcel Schellens 22  
Berta Embrechts 26

#### **Augustus 2017**

Reina Otten 13  
André Ratiou 29

#### **September 2017**

Julien Van den Borren 14  
Fons Campforts 16  
Sooi Tops 18  
Lies Schoonjans 21