



Een jaar van menswording,
dat wens ik je toe;

vuisten ontloken
tot delende strelende handen,

handen die vrede doen
en verbondenheid boetseren;

ogen die stralen van een geluk
dat niet te kopen is,
van geestdrift voor het goede
en van het Licht dat leeft in ziel en hart,

een mond die spreekt
woorden van hoop en vergeving,

oren die luisteren
en je maken tot iemand
bij wie elk ander kan thuiskomen
en op verhaal mag komen;

een lichaam vol goede gezondheid
en een ziel vol blijde gezindheid.

Dat wens ik je toe:
een jaar om mens te worden,
beeld van Ik ben er voor u.
Zoals God mens werd in Jezus,
zo wil Hij het vandaag worden in jou.
Gezegend Nieuwjaar.

Wees ons nabij, God,
elke dag van dit **nieuwe jaar**.
Wees ons nabij
in onze liefste wensen,
in onze diepste momenten,
in dat waar we samen nog van dromen.

Wees ons nabij, God,
in alle gewone dingen,
in de vanzelfsprekende dingen,
in de dagelijkse taak waar wij voor staan.

Wees ons nabij
wanneer wij lijden aan het leven,
wanneer pijn en verdriet ons overvallen,
wanneer wij elkaar
misschien niet meer verstaan.

Laat niet toe, God,
dat ons leven slijt aan gewoonte
en dat wij blind worden voor elkaar.

Geef ons ogen om elkaar te zien
als een kostbaar geschenk
en laat ons uw geschenk zijn
voor mensen om ons heen.

Laat Uw woord ons
een Gids en Richtsnoer zijn.
Amen.

simpelweg buitengewoon

Wat als we nu eens simpelweg geloven in mensen. In wat ze kunnen, wat ze willen, waarvan ze dromen. En vooral ook geloven in jezelf in je eigen mogelijkheden. Wat kan ik doen? Wat wil ik doen? Om de dromen van anderen waar te maken. Simpelweg geloven ... dat gewone mensen hand in hand, schouder aan schouder buitengewone dingen doen.

Gelukswijzers, op zoek naar 'allemaal schatten'!

De drie wijzen brachten geschenken mee toen ze de pasgeboren Jezus bezochten in die stal in Bethlehem. Geschenken waarvan zij vonden dat ze symbool stonden voor de belangrijkste dingen om gelukkig te leven.

Die geschenken staan ook vandaag, 2000 jaar later, nog steeds symbool voor de allerbelangrijkste ingrediënten voor een gelukt en een gelukkig leven.

Kaspar bracht Mirre mee. Het wordt vaak voorgesteld als een spiegel... Het staat symbool voor Jezelf durven en mogen zijn. Echt jezelf zijn, waarheid zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf te zijn. Er zijn vaak situaties waarin we onszelf liever verschuilen achter een rolletje of achter een imago of achter iemand anders. We durven onszelf niet zijn, omdat we bang zijn dat de ander ons dan niet graag meer zou zien. Maar op de lange duur, maakt ons dat niet gelukkig. Alleen mensen die van je houden gewoon om wie je echt bent, zijn de moeite waard. Alleen zij maken je echt gelukkig. Alleen door jezelf te mogen zijn, word je echt gelukkig en ben je echt gelukt in het leven. Want jezelf durven zijn "no matter what"... dat is echt geslaagd zijn in je leven! **We bidden dat iedereen hier aanwezig in dit nieuwe jaar zichzelf durft zijn. Dat iedereen waarheid mag zijn op weg naar een gelukt en een gelukkig leven.**

Melchior bracht Wierook mee. Het is een geurtje, een parfum waarmee we in de smaak willen vallen. We willen erbij horen en zijn bereid om daarvoor het nodige te doen. Soms is het moeilijk om in een nieuwe groep onze eigen plek te vinden. Erbij horen betekent niet dat we ons anders moeten voordoen dan we zijn. Erbij horen wil zeggen dat we goed zijn zoals we zijn, het wil zeggen dat anderen ons graag hebben

zonder vragen

Ik sta zonder vragen voor U, Heer.
De handen ook van vragen leeg.
Ik heb er al genoeg gesteld,
antwoord volop gekregen.
Ik kom nu horen wat uw vragen zijn,
wat het antwoord is
dat U van mij verwacht.
U bent vraag en antwoord, Heer,
alfa en omega,
start en finish van mijn leven.
En onderweg legt U,

zoals we zijn... met al onze fouten en onze gaven. We willen vaak in de smaak vallen bij anderen en draaien ons daarom in allerlei bochten om dat te bereiken. Onderweg verliezen we onze eigenheid en spelen we een rol waar we ons niet meer goed bij voelen. **We bidden dat iedereen die hier vandaag aanwezig is, in het nieuwe jaar, erbij mag horen. Dat ze in de smaak mogen vallen bij andere mensen en overal waar ze komen mensen mogen vinden die blij zijn dat ze erbij horen. Op die manier zijn we op weg naar een gelukt en een gelukkig leven.**

Baltazar bracht goud mee naar de stal. Goud is het meest kostbare geschenk. Je vertrouwt je kostbaarste geschenken enkel toe aan iemand die je echt vertrouwt. Iemand die trouw is aan zichzelf en aan zijn vrienden. Iemand die betrouwbaar is, waar je kan op rekenen op momenten waarop het leven wat moeilijker gaat. We willen maar al te graag trouw zijn aan onszelf, maar ook trouw zijn aan de dingen waar we in geloven en trouw aan de mensen waar we van houden. Het is niet altijd gemakkelijk om betrouwbaar te zijn. Er zijn zoveel verleidingen in onze maatschappij die het ons vaak moeilijker maken dan dat het de bedoeling kan zijn. Even graag willen we mensen rondom ons waarop we kunnen vertrouwen. Mensen die hun woord geven en zich daar dan aan houden. Dat soort mensen op ons pad, dat is pas een fantastisch geschenk. **Voor al wie hier aanwezig is, wensen we betrouwbare mensen op hun pad dit jaar, mensen waar ze kunnen op rekenen. We hopen dat jullie dit jaar trouw zijn aan jezelf, aan de dingen waar je in gelooft en aan de mensen die het echt waard zijn. Dan zijn we op weg naar een gelukkig en gelukt leven.**

elke keer een mens mij kruist,
een kruispunt op mijn wegen.
Telkens weer de vraag
uwentwege mij gesteld,
een eindweegs mee te gaan.
Ik ben zo vaak het antwoord
uit de weg gegaan,
heb dan beseft dat ik daardoor
de weg verloor.
U bent het antwoord, Heer,
maar ook de vraag.
Mark Van de Voorde