

Praktische informatie

Data in 2017-2018

Donderdag 28 september

Donderdag 26 oktober

Donderdag 16 november

Donderdag 21 december

Donderdag 18 januari

Donderdag 15 februari

Donderdag 15 maart

Donderdag 19 april

Donderdag 17 mei

Donderdag 21 juni

Uur:

13.45 tot 15.45 uur

Plaats:

Huis van de Zusters - Kalevoet
Horzelstraat 13 te 1180 Ukkel.

Begeleiding: Gino Mattheeuws

Voor meer informatie zie adres onderaan



PARTNER IN
CHRISTELIJK
VORMINGSWERK

CCV in het vicariaat Brussel

Vlasfabriekstraat 14
1060 Brussel
tel. 02 533 29 30
greta.teirlinck@ccv.be
www.ccv.be

i.s.m.



PARTNER IN
CHRISTELIJK
VORMINGSWERK

Bijbelleerhuis Ukkel 2017-2018



TERUG NAAR DE BRON

De Bijbel is het fundament van onze christelijke geloofsovertuiging. Het is goed dat wij altijd opnieuw teruggaan naar deze bron, om ons geloof te voeden en te verdiepen.

De verschillende boeken van de Bijbel werden vele eeuwen geleden geschreven, in een totaal andere tijd en in een taal waar we niet mee vertrouwd zijn. Dit kan de bron vertroebelen. Vandaar de vele vragen die bij het lezen van de Bijbel naar boven komen: Hoe moeten we dat verstaan en wat bedoelt de schrijver hiermee? Wat kan ik daar mee aanvangen? Heeft dit nog enige betekenis voor onze tijd?

Het is niet de bedoeling dat we specialisten worden. Wel moeten we over enkele leessleutels beschikken om de teksten op een goede manier te interpreteren. Pas dan halen we er voordeel uit voor ons geloof. Pas dan krijgen we smaak in het lezen van de Bijbel. Pas dan smaakt het naar meer.

We kiezen één bijbelboek

Met het bijbelleerhuis kiezen we ervoor om ons een jaar lang te verdiepen in één bijbelboek. Als de groep elke maand samenkomt, zijn er tien avonden (eventueel voor- of namiddagen) waarop we telkens een passage uit dat boek lezen. De stukken zijn gekozen uit het hele boek waardoor we een duidelijk zicht krijgen op het geheel. Dat is een hele ontdekking. We zien hoe de schrijver zijn boek opbouwt en welke lijn hij er in legt. We krijgen ook een beter zicht op de context waarin dat bijbelboek geschreven is. Zo leren we om de teksten goed te verstaan en vermijden we dat we er met onze interpretatie helemaal naast zitten. Stap voor stap ontdekken we welke boodschap de auteur aan zijn lezers meegeeft. Van daaruit vertalen we dan het schriftwoord naar onze tijd en ontdekken we wat het betekent voor ons geloof en voor ons dagelijks leven.

Voor het werkjaar 2017-2018 lezen we de brief van Paulus aan de Romeinen

We leren van mekaar

Als je een boek in groep leest, haal je er zoveel meer uit. Dat is ook waar voor een bijbelboek. Elk lid van de groep leest de tekst op zijn manier. We ontdekken nieuwe elementen, we stellen verhelderende vragen en het gesprek haalt de volle rijkdom van de tekst naar boven. De begeleider staat ten dienste van dit groepsproces. Aansluitend bij de inbreng en de vragen van de deelnemers geeft hij de nodige achtergrondinformatie om de teksten beter te begrijpen en te interpreteren. De uitwisseling wordt nog rijker als we daarna de tekst actualiseren, vertalen naar onze tijd toe en samen zoeken wat hij betekent voor ons geloof en voor ons leven vandaag.

Concrete manier van werken

Iedereen van de groep krijgt een kopie van de passage die we die bijeenkomst lezen. We doorlopen telkens vier stappen.

Eerste stap

We lezen de tekst eerst luidop. Dan herleest ieder voor zich de tekst in stilte en stipt de elementen aan die hem speciaal treffen, wat onduidelijk is of vragen oproept.

Tweede stap

Elk lid van de groep zegt wat hem treft en welke vragen hij in de groep wil brengen. In deze fase van het gesprek gaan we daar nog niet op in. Eerst brengen we alle elementen samen. Zo komt de veelzijdigheid van de tekst naar boven.

Derde stap

We hernemen nu systematisch de hele tekst. Aansluitend bij de reacties en de vragen van de groep doet de begeleider ook zijn inbreng. Hij brengt de meest elementaire verworvenheden van de bijbelwetenschappen aan waardoor sommige vragen een antwoord krijgen of in een ander daglicht komen te staan. Samen diepen we de tekst verder uit tot we een zo duidelijk mogelijk zicht hebben op de oorspronkelijke betekenis. Zo vermijden we de schrifttekst alleen te laten zeggen wat we er zelf inleggen.

Vierde stap

Samen stellen we de vraag wat de boodschap van deze tekst voor ons vandaag is: voor ons persoonlijk geloof en manier van leven, voor onze kerkgemeenschap, voor onze samenleving. De inbreng van iedereen verrijkt opnieuw het gesprek. Het gaat niet om discussie en zeker niet om gelijk halen. Het komt erop aan te delen hoe de Schrift voor ons vandaag bron van geloof en leven is.