

Paulus
Redactieleden Adem-Tocht

1 Overzicht van de gekozen teksten

De redactieleden grasduinden in de brieven van Paulus en presenteren u hun favoriete teksten. Ze bieden stof om errond uit te wisselen en er uw eigen favoriete teksten bij te leggen.

Ze worden u gepresenteerd in de volgorde waarin ze in het N.T. voorkomen.

1 Acht de ander hoger dan uzelf (Romeinen 12,10) - Hubert Schepers

Een schooldirecteur *Jan* maakte van deze woorden zijn credo, de hoeksteen van zijn omgang met iedereen en van zijn onderwijsbeleid. Het bleek een prima insteek.

2 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest (1 Korintiërs 12,4) - Mia Verbanck

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Van daaruit deze woorden vormen vrouwen en mannen samen op een nieuwe wijze kerk, Jezus achterna.

3 Kracht wordt zichtbaar in zwakheid (2 Korintiërs 12,9) - Ria Grommen

Kwetsbaar zijn en steeds meer afhankelijk worden van anderen is één van de moeilijkste opgaven als je ouder wordt. Ook Paulus heeft op zijn grenzen gebotst. Maar net die ervaring bewerkte bij hem een nieuw besef: niet *ik* ben het centrum van de wereld; ik maak deel uit van een grotere levensstroom die in mij doorwerkt; de levensstroom van Jezus.

4 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus (Galaten 3,28) - Guido Debonnet

* De **religieuze tegenstellingen** tussen joden en heidenen zijn opgeheven. “*Wie muren bouwt tussen volkeren kan zich geen christen noemen.*” (Paus Franciscus)

* De **sociale tegenstellingen** eveneens.

Er blijven nog heel wat ‘verslavende’ praktijken: kinderarbeid, uitbuiting van werknemers,...

* En ook de **tegenstellingen tussen man en vrouw.**

Er kan nog heel wat veranderen in het toekennen van rechten aan vrouwen, ook in de kerk.

5 De vrucht van de Geest ... (Galaten 5,22) - Jan Vanden Berghe
'De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Deze woorden afkomstig van een fanatiek doordrijvend man, weerspiegelen niet zijn sterk ego, maar een diepe, barmhartige liefde.

6 Alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort (Efesiërs 4,29b) - Céline VanAcker
'Zeg geen negatieve dingen over mensen. Zeg iets dat mensen goeddoet.'
Een goed woord kan veel goedmaken. Graag blijf ik positief. Het komt er niet op aan het negatieve te verdringen, maar wel te vertrouwen op een betere morgen, dankbaar om het vele hartverwarmende.
Durven we gedurende onze samenkomsten dingen zeggen *'die het geloof van anderen sterker maken'*?

7 Onderzoek alles, behoud het goede (1 Tessalonicenzen 5,21) - Erik Bruneel
Natuurlijk moeten we wat goed is behouden. Maar *op weg* zijn als christen betekent: evolutie aanvaarden, niet bij de pakken blijven zitten. Soms durven we het nieuwe niet onderzoeken omdat we bang zijn voor de gevolgen. Bang zijn is in se ongelovig zijn. Geloven is voor mij meer en meer een *mens van de weg* te worden.

8 Ik wijs u een weg die verheven is boven alles (1 Korintiërs 12,31) - Maurits Gilissen
Die weg is het loflied op de liefde in Paulus' eerste brief aan de Korintiërs (hoofdstuk 13). Hij heeft het er over een allen en alles omvattende betekenis van de liefde. Het is een hymne die me tegelijk warm en klein maakt. Want de dimensies van zo'n liefde zijn goddelijk. Het gaat om een levenshouding die mijn gedragingen, mijn omgaan met anderen, mijn kijken en luisteren bepaalt.

2 Methodische suggesties voor de bijeenkomst

Het zou mooi zijn mochten de deelnemers vooraf nagedacht hebben (en in hun N.T. op zoek zijn geweest) naar een tekst van Paulus die hen aanspreekt en verwoorden voor de hele groep waarom en in welke context die betekenisvol werd...

Dus kan je best in de januari-sessie reeds wijzen op die opdracht...

De vragen bij het artikel nodigen zeker uit om ook tot diepgaand gesprek te komen.

3 Kaart met de vier reizen van Paulus

Het kan nuttig zijn dat de leden zich wat concreter kunnen voorstellen waar Paulus naar toe is gegaan. Heel wat namen zijn hen bekend uit de lezingen van de eucharistieviering. Een aantal ervan vind je in de tweede reis.



4 Bibliografie

Over Paulus zijn er de laatste jaren heel wat boeken verschenen van Vlaamse exegeten. Hieronder een selectie.

- Benoît Standaert, *De apostel Paulus. Meesterlijk in denken, bidden en liefhebben*, Halewijn, 2017. Heel degelijk, iets minder gemakkelijk.
- Karen Armstrong, *Paulus, de liefste vijand*, Hollands diep, 2017
- Paul Van den Berghe, *Op weg met de apostel Paulus*. Halewijn, 2014. Een bundeling van 15 conferenties.
- Hendrik Hoet, *De weg van Paulus. Leven en brieven van de Apostel der volkeren*, Lannoo, 2008.
- Joël Delobel, *Paulus. Een kennismaking*. Halewijn, 2008.
- Een stripverhaal over Paulus van Dominique Bar, *Paulus. De weg naar Damascus*. Halewijn, 2006. Er zou nog een tweede deel moeten volgen.
- Braambos zond 4 heel interessante afleveringen uit over *Paulus op reis* van elk 30', een Duitse tv-reeks, Nederlands ondertiteld. Ze zijn van Imhof Paul (Jezuïet) en RöttgerJörg (filmmaker). O.m. uitleenbaar in Bibdoc De Bron, Harelbeke (056 73 70 73). Heel interessant.

5 Suggesties voor een gebedsmoment (Breng het NT mee en DWW 5 of DDW1: het lied Z.J. 914 Roept God een mens tot leven naar Rom. 6,1-12 van Oosterhuis)

5.1 Z.J. 914 Roept God een mens tot leven (H. Oosterhuis) naar Rom. 6,1-12

5.2 Bijbeltekst: Hand. 9, 1-22: Saulus' roeping op weg naar Damascus

5.3 Bezinningstekst van kardinaal Godfried Danneels

VAN HET PAARD EN ZIJN RUITER...

Er is wel niemand die nooit een schilderij heeft gezien van Saulus' bekering voor de poort van Damascus: een ruiter van zijn paard geslagen en gevallen op de grond, een lichtstraal en een woord uit de hemel, te midden van zijn reisgenoten met grote ogen van schrik. In de Schrift wordt de gebeurtenis zelfs tot driemaal toe verteld. Eén keer door Lucas en tweemaal door Paulus zelf (Hand. 9,19; 22,4-21; 26,9-18). Maar onze verbeelding is groter dan wat het verhaal zelf ons vertelt: van paard en ruiter wordt er nergens gesproken. De dramatiek van het gebeuren moeten we niet gaan zoeken in de barokke enscenering van ontelbare schilders: ze zit binnen in Saulus' hart. Daar speelt het echte verhaal zich af: Saulus wordt binnenste buiten gekeerd, om-gekeerd: van kerkvervolger maakt God hem tot apostel. Van Christushater tot de man die kon zeggen: *'Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij'* (Gal. 2,20). Van iemand die groot ging op eigen trouw aan de Wet, tot iemand die zegt dat hij *'maar een misbaksel was. Ik bende minste van de apostelen, de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd'* (1 Kor. 15,9). Alles verandert in Saulus: wat hij vroeger aanbeden had, verfoeit hij nu. En wat hij vroeger haatte, aanbidt hij. Saulus wordt Paulus. Hij krijgt een andere naam, van Jezus. En de naam veranderen betekent de hele persoon anders maken en herscheppen. Zo verging het ook Kefas bij zijn roeping: *'Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar vooral zul je Kefas heten – dat is Petrus, rots'* (Joh.1,42b). Saulus is niet van een paard gevallen. Hij is van het voetstuk van zijn bewustzijn van eigen gerechtigheid gestoten. *'Wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog: alles beschouw ik als verlies'* (Fil. 3,7). Daar waren maar enkele woorden van Jezus voor nodig: *'Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij?'* (Hand. 9,4).

Uit [Paulus voor Damascus. Bekeerd of geroepen?](#) Godfried kard. Danneels

5.4 Gebed van Paulus (naar Ef. 1, 15 en v.)

**Ik dank U God zonder ophouden
en in mijn gebed vraag ik U
de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die alle eer verdient
mij wijsheid te geven,
opdat ik helder en duidelijk zal zien
wie Christus is
en Hem door en door zal kennen.
Ik bid dat ik innerlijk vol licht zal zijn,
zodat ik zal zien tot welke heerlijke toekomst ik geroepen ben.
Dan zal ik weten wat een geweldige rijkdom God
voor al zijn kinderen heeft klaarliggen.
Ik bid dat ik zal beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is
die werkzaam is in mij die in Hem gelooft.**

Aan- en opmerkingen aan guido.debonnet@skynet.be