



Laten we kinderen blijven hoop geven in een wereld waar het goed is om te leven, en laten we ons blijvend inspannen die wereld op school te realiseren in respect en door verdraagzaamheid. Geven we kinderen geloof en vertrouwen dat de wereld mooi en goed kan zijn. We helpen kinderen geloven in hun eigen kracht, hun eigen leer- en leefkracht. In de stal van Bethlehem heeft dit geloof ook de belofte van toekomst gekregen: elke mens is enig en uniek als kind van God. Het kerstgebeuren appelleert ons aan het beste van onszelf.

Nu zijt welkome,
mens van licht uit Licht.
Treed buiten onze dromen
met jouw gezicht.
Stuur het aan op scheiding
tussen dageraad en nacht,
nieuwe vredestijden
na zoveel man en macht.
Kyrieleis!

Nu zijt welkome,
mens van licht in mij,
die als een kind wil wonen
weerloos en vrij,
in het land van morgen
dat de ware vrede kent;
waar wij zijn geborgen,
gezien, aanvaard, erkend.
Kyrieleis!

Nu zijt welkome,
langverwachte mens.
Dat wij, aan angst ontkomen,
verstaan jouw wens:
ooit te kunnen spreken
van een wereld omgekeerd,
waar de kunst van delen
voorgoed is aangeleerd.
Kyrieleis!

Mattheüs 1,18-25

Van Jezus Messias verliep de verwekking en geboorte als volgt. Als Maria, zijn moeder, uitgehuwelijkt is aan Jozef, blijkt zij voordat zij samenkomen zwanger te zijn uit de heilige Geest. Maar omdat Jozef, haar man, een rechtvaardige is en haar niet te schande wil zetten, beraamt hij het plan zich in het verborgene van haar los te maken. Maar terwijl hij dat in de zin heeft, zie, een bode van de ENE verschijnt hem in een droom en zegt: "Jozef, zoon van David, vrees niet om Maria, je vrouw, bij je te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en jij zult als zijn naam uitroepen: Jezus! En die naam betekent: hij zal zijn volk voorgaan in de bevrijding van hun ongerechtigheden. Dit alles is geschied opdat vervuld zal worden wat vanwege de ENE is gezegd door de profeet: "zie, de jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren, en als zijn naam zullen ze uitroepen 'Immanuel', wat vertaald betekent: met ons is de ENE, déze God! Jozef, ontwaakt uit de slaap, doet zoals de boodschapper van de ENE hem heeft opgedragen en neemt zijn vrouw bij zich; Hij heeft haar niet bekend totdat zij een zoon baart; en hij roept als zijn naam uit: Jezus!

Wij komen ons warmen, God,
hier, aan Uw licht.

Laat de dag geboren worden uit het duister,
het lieve licht van uw ontferming,
en omarm met uw stralen deze aarde
waar zij in nacht verzonken ligt.

Gij hebt de mens naar uw hart,
Uw lieveling onder ons verwekt,
als een licht dat voorgaat.

Geef dat wij Hem mogen vinden
en lezen in elkaars ogen;
dat wij Hem weerspiegelen
als licht voor allen,
die nu wakker liggen in de nacht:
Jezus, uw mensenkind in ons geboren.

Jij mag opnieuw geboren worden.
Jij mag nieuwe vrede ervaren.

Juist jij,
geraakt door verdriet,
getroffen door moeite en pijn.

Juist jij,
oud geworden
en alleen achtergebleven.

Juist jij,
die zo twijfelt,
die geen waarde vindt in jezelf:
jij mag opnieuw geboren worden.

Ook jij,
die behoedt,
die warmte geeft,
die omziet naar de ander.

Vrede voor jou en iedereen,
nieuwe moed, nieuw elan,
van harte gegund en gewenst.



Hoop tegen
beter weten in.

Riskeer meer
dan wat anderen 'veilig' vinden.
Zorg meer
dan wat anderen 'wijs' vinden.
Droom meer
dan wat anderen 'praktisch' vinden.
Verwacht meer
dan wat anderen voor 'mogelijk' achten.
Doe meer
dan je dacht dat je kan.
Deel meer
dan je dacht te kunnen missen.
Hoop
tegen beter weten in.

**En wonderen van vrede
zullen leven en alles nieuw maken!**

Jeanne Devos

een zalig nieuw jaar...

...om te groeien in het Licht van de Meester

Over wat heiligheid is, bestaan heel wat verklaringen en nuances. Zo'n reflectie kan nuttig zijn. Niets biedt echter meer klaarheid dan terug te gaan naar Jezus 'woorden en te kijken naar zijn manier om de waarheid over te brengen. Heel eenvoudig legde Jezus uit wat heilig zijn wil zeggen toen Hij de zaligsprekingen onderwees (cf. Mt. 5,3-12;Lc.6,20-23). Ze zijn als het ware de identiteitskaart van een christen. Als iemand onder ons zich afvraagt 'wat moeten we doen om een goed christen te zijn?', is het antwoord eenvoudig. We moeten elk op onze eigen manier handelen naar wat Jezus vertelde in de zaligsprekingen. Daarin vinden we het gelaat van de Meester. Wij zijn geroepen om in ons dagelijkse leven dat gelaat te laten doorschijnen.

Paus Franciscus

Laten we niet vergeten
dat Jezus zijn leerlingen vroeg
aandacht te schenken aan de details.

- Het kleine detail dat tijdens een feest de wijn opraaakte.
- Het kleine detail van een ontbrekend schaap.
- Het kleine detail van de weduwe die haar twee muntjes offerde.
- Het kleine detail om extra olie mee te nemen voor het geval dat de bruidegom op zich zou laten wachten.
- Het kleine detail om zijn leerlingen te vragen na te kijken hoeveel broden zij hadden.
- Het kleine detail van een aangestoken houtskoolvuur met vis erop en brood ernaast, terwijl hij bij het ochtendgloren op de leerlingen wachtte.

Een gemeenschap die de kleine details van liefde koestert, waar de leden voor elkaar zorgen en een open en evangeliserende ruimte creëren, is een plaats waar de verrezen Heer aanwezig is, die deze gemeenschap volgens het plan van de Vader heiligt. Te midden van deze vele details kunnen goddelijke vertroosting als een liefdesgave van de Heer geschonken worden: 'Op een winteravond voerde ik zoals gewoonlijk mijn taak uit... Plotseling hoorde ik in de verte harmonieuze klanken van een muziekinstrument. Ik stelde me een helder verlicht salon voor, blinkend van het goudbeslag, en jonge meisjes in elegante kleding die elkaar complimentjes maakten en wereldse beleefdheden uitwisselden. Toen ging mijn blik naar de arme zieke die ik ondersteunde. In plaats van die melodie hoorde ik van tijd tot tijd een klagend kreunen. Ik kan niet in woorden uitdrukken wat in mijn ziel omging. Wat ik wel weet is dat de Heer mijn ziel verlichtte met de stralen van de waarheid die de duistere glans van aardse feesten zozeer te boven gaan, dat ik mijn geluk niet bevatten kon.'

In tegenstelling tot het individualistisch consumentisme dat ons in onze zoektocht naar comfort van anderen afzondert, kan onze weg van heiliging ons alleen maar vereenzelvigen met Jezus' verlangen: 'dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U' (Joh. 17,21)

uit: 'Wees blij en juich', apostolische exhortatie van paus Franciscus

gelukkig Nieuwjaar: het échte geluk is voor mensen die...

Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op.
Daar ging hij zitten.
Zijn leerlingen kwamen bij hem.
Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei:
Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben.
Want God zal hen troosten.
Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn.
Want aan hen zal God de aarde geven.
Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden.
Want God zal hun moeite belonen.
Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen.
Want God zal goed zijn voor hen.
Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn.
Want zij zullen God zien.
Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten.
Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor jullie.
Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort.
Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen.
Misschien vertellen ze allerlei leugens over je.
Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk.
Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel.
De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu.'