



Gedicht geschreven  
door Chileen Pablo NERUDA  
(nobelprijswinnaar voor de literatuur in 1971)

**Hij sterft langzaam, degene die niet  
van koers durft veranderen.**

Hij sterft langzaam,  
degene die niet reist,  
degene die niet leest,  
degene die niet naar muziek luistert,  
degene die niet door zijn ogen  
weet te vinden.

Hij sterft langzaam,  
degene die zijn gevoel  
van eigenwaarde vernietigt,  
en die nooit hulp of steun vraagt.

Hij sterft langzaam,  
degene die de slaaf der gewoonte wordt  
en elke dag dezelfde paden bewandelt,  
en die nooit van mijlpaal verandert,  
degene die nooit een risico neemt  
om de kleur van zijn kleren te veranderen,  
of nooit met een vreemde praat.

Hij sterft langzaam,  
degene die passie vermijdt  
met de gepaard gaande wervelwind van  
emoties  
van degene die het licht terug in de ogen  
brengt  
en gewonde harten geneest.

Hij sterft langzaam,  
degene die niet van koers durft veranderen  
als hij ongelukkig is  
op het werk of in de liefde,  
degene die geen risico's durft te nemen  
om zijn dromen te realiseren,  
die niet een keer in zijn leven,  
vlucht van de zovele gedegen adviezen.

Leef nu...  
en neem vandaag nog het risico.  
Handel nu...  
Laat jezelf niet langzaam doodgaan  
en ontnem jezelf  
vooral niets om gelukkig te zijn.

Pablo NERUDA

Gods oog is  
op de wegen van de mens gericht,  
geen van zijn stappen  
blijft voor Hem verborgen.  
Job 34, 21

Voor de opbouw van zijn wereld  
heeft God ze allemaal nodig:  
zowel de werkers van het eerste uur  
als die van het laatste,  
zowel de mensen met ervaring en vorming  
als de pas aangekomenen  
die nog veel moeten leren,  
maar wellicht ook  
frisse nieuwe ideeën kunnen aanleveren.  
Zowel mensen met tijd  
als mensen met een druk gevuld leven.  
Hij heeft voorgangers nodig en leiders  
maar ook stille werkers en bidders.  
Allemaal zijn ze nodig  
voor de opbouw van Gods wereld.

Vergelijk jezelf niet met een ander,  
noch met wat hij kan of met wat hij verdient.  
Zoals je bent,  
zo heeft God je nodig voor zijn wereld.

Want het gaat niet  
om wat je organiseert  
of om hoeveel je presteert,  
maar het gaat om  
het werken in Gods wijngaard  
waar alles spreekt van  
'Ik zal er zijn voor u',  
waar goedheid  
veel verder gaat dan rechtvaardigheid,  
waar we allen evenveel bemind zijn:  
oneindig veel.  
naar André Callewaert

Wanneer de koorts u brandt,  
is Hij de bron die verfrist  
Wanneer je bedrukt gaat door je fouten,  
is Hij de bevrijding  
Wanneer je hulp nodig hebt,  
is Hij de kracht  
Wanneer je bang bent voor de dood,  
is Hij het leven  
Wanneer je de hemel verlangt,  
is Hij de weg  
Wanneer je de duisternis ontvlucht,  
is Hij het licht  
Wanneer je nood hebt aan voedsel,  
is Hij de spijs.

Ambrosius, bisschop te Milaan, 339-397

## Samen op weg.

Als school hebben we  
een belangrijke taak.  
We mogen mee  
de weg wijzen.  
Het mag de weg  
van het evangelie zijn,  
met Jezus als gids  
en zijn woord als leidraad.

We gaan de weg van goedheid  
voor wie mee gaat  
en voor wie ons pad kruist.

Als school kunnen we  
een warme betekenis hebben.  
Zeker als het om dat "samen" gaat.

Samen wil zeggen  
"met iedereen",  
zonder uitzondering.  
Zeker met zij  
die dreigen niet mee te kunnen  
maar ook met zij  
die menen het alleen te kunnen.  
We gaan de weg van verbondenheid  
met mens, schepping en God.

Als pastoraal inspirerend team  
kunnen we een blij voorbeeld zijn,  
want onze boodschap is blij.  
We gaan een vreugdevolle weg  
omdat we geloven:  
we geloven dat liefde kan,  
we geloven dat hoop het haalt,  
we geloven in die weg...

en juist daarom  
willen we hem  
SAMEN gaan.  
Peter Deltour

Heer God,  
niets is voor U verborgen.  
Gij ziet mij van buiten en binnen.  
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan.  
Gij verstaat mijn diepste verlangens.  
Peil dan mijn hart,  
mijn God,  
toets mijn verborgen gedachten.  
Bewaar mij voor kronkelwegen  
En leid mij langs rechte paden.  
psalm 139

Laten we niet vergeten  
dat Jezus zijn leerlingen  
aandacht vroeg te schenken  
aan de kleine details.

Het kleine detail  
dat tijdens een feest de wijn opraaakte.  
Het kleine detail  
van het ontbrekend schaap.

Het kleine detail  
van de weduwe die haar twee muntjes offerde.

Het kleine detail  
om extra olie mee te nemen voor het geval  
de bruidegom op zich zou laten wachten.

Het kleine detail  
om zijn leerlingen te vragen  
na te kijken hoeveel broden zij hadden.

Het kleine detail  
van een aangestoken houtskoolvuur  
met vis erop  
en brood ernaast,  
terwijl Hij bij het ochtendgloren  
de leerlingen opwachtte.

Een gemeenschap  
die de kleine details van liefde\* koestert,  
waar de leden voor elkaar zorgen  
en een open  
en evangeliserende ruimte creëren,  
is een plaats  
waar de verrezen Heer aanwezig is,  
die deze gemeenschap  
volgens het plan van de Vader heiligt.

*\*Met name denk ik aan de drie sleutelwoorden:  
"alsjeblijft, dank je, verontschuldig me",  
want op het juiste moment uitgesproken,  
beschermen en voeden ze de liefde,  
elke dag weer.*

Heer, dag in dag uit  
ontvangen wij van U het bestaan.  
Help ons deze dag  
door te brengen in uw dienst.  
Geef ons een aandachtig hart,  
dat niet voorbij ziet aan de kansen  
die Gij ons ook vandaag wilt geven.  
Houd in ons het geloof levend,  
dat wij meebouwen aan een betere wereld,  
waarin wij gelukkig mogen zijn.  
Laat ons niemand pijn doen,  
afstoten of eenzaam maken.  
Wij willen goed zijn voor iedere mens.  
Volg ons doen en laten als een goede Vader.  
Zegen het werk van onze handen,  
en blijf bij ons, elk uur van deze dag.  
Amen.